

In deze lente editie:



Onder-
nemers in
coronatijd
pag. 3



Corona-
bingo
pag. 3



Religie in
Klarendal
pag. 4



Afval-
overlast
pag. 4



Rijnstad
in corona-
tijd
pag. 5



30 jaar
Rechts-
winkel
pag. 6



Josine
Kruissel-
brink
pag. 7

Coronatijd in de wijk

Sinds de deadline van de vorige wijkkrant van half maart, kampt ook Nederland met de corona pandemie: het virus Covid19 grijpt om zich heen en de wereld ziet er ondertussen heel anders uit. Ook nu weer: we schrijven als redactie richting deadline onze artikelen, maar als de wijkkrant van de drukker komt is er waarschijnlijk al weer een nieuwe persconferentie in Den Haag geweest en behoeven de gemaakte teksten misschien toch weer aanpassingen. Onze excuses als mededelingen niet helemaal (meer) kloppen...

Maar we kunnen wel terug kijken naar wat er allemaal gebeurde in Klarendal!

CORONA HULPDIENST

Al vrij direct is er een **CORONAHULPDIENST** in de wijken Klarendal, Sint Marten en omgeving in werking gezet, wat in maart nog nét op tijd mee kon in de wijkkrant.

Werkers van **RIJNSTAD, De WASPLAATS, HET INLOOPHUIS SINT MARTEN, VILLA KLARENDAL, VITALE VERBINDINGEN, HET SOCIALE WIJKTEAM** en ál die **VRIJWILLIGERS** die verbonden zijn aan deze **WIJKORGANISATIES**: er zijn wel 130 mensen bereid gevonden om iets te betekenen voor buur met een hulpvraag. Voor een boodschap, hondje uitlaten, gewoon telefonisch contact voor mensen die streng in quarantaine zijn: er stond al snel een heel team aan werkers en vrijwilligers klaar om een dagelijks rooster van half negen tot half negen te vullen.

Niet alle 130 mensen die zich daarvoor hadden gemeld waren nodig, maar het getuigt wel van solidariteit. Ook stond de telefoon niet dagelijks roodgloeiend: mensen redden zich ook in corona tijd waarschijnlijk goed! De lijn blijft open tot 1 juni.

KLEINE BURGERINITIATIEVEN

In de wijk troffen we op meerdere plekken corona maatregelen uitgeprint op openbare plekken, om burens en voorbijgangers te verwittigen van de maatregelen, zoals anderhalve meter afstand,



Samen sterk!



Hoog aan de Hommelseweg: een waslijn met hartjes

vermijden van fysiek contact, thuis blijven en handen wassen. Aan het Putplein hangt zelfs vanaf het balkon een prachtig spandoek! Mèt **'SAMEN STERK!'** Ook in Klarendal zijn net als in de rest van het land, hartjes in de ramen getroffen geprint op T-shirts of gewoon op de ramen

geknutseld, als hart onder de riem voor verzorgend personeel. Heel hoog aan de Hommelseweg (ok, dat is dan nét geen Klarendal meer) maakten buurtbewoners zelfs een hele waslijn op straat, voor het personeel wat daar richting Rijnstate passeert.

De extra's van de coronahulpdienst

De coronahulpdienst startte in maart met een telefoonnummer waar bewoners van Klarendal, Sint Marten, Spoorhoek een aanpalende wijken naar konden bellen met een hulpvraag. Deze hulplijn blijft open tot 1 juni. Maar het team organiseerde meer!

Zo is een Piaggio autootje gevonden via **Leo de Waal**, maakten **Sandra** en **Paula** van **Villa Klarendal** een grote pan soep en belden vrijwilligers en werkers bij mensen aan om een pannetje soep te komen halen bij het autootje. Ook deze corona soep actie gaat eens per week door tot 1 juni, omwonenden worden van tevoren geïnformeerd waar de soep klaar staat.

Daarnaast wilde het team een vrolijke noot in de straten brengen met muziek. Via o.a. **Muziek bij de Molen** en **Ritmiek Dans & Muziek** werden muzikale duo's bereid gevonden en een donderdag

gingen de duo's op tournee door Klarendal en Sint Marten om wat meer kleur en plezier te geven in deze roerige tijden.

Een vrijwilliger belde aan en nodigde bewoners uit vanuit de deurpost te komen genieten van de gratis zang en muziek! Het mooiste wat een muzikant terug kreeg, was van een mevrouw die het huis nauwelijks was uit geweest en zei: 'Jullie maken me hier zo blij mee...'

CORONA-HULP

06 - 44 248 687
Tot 1 juni bereikbaar:
8.30 - 20.30 uur

Deze corona initiatieven zijn van **Villa Klarendal, het Inloophuis Sint Marten en Rijnstad** met behulp van vele vrijwilligers en vrijwillige diensten.

SAMEN STERK, BLIJF GEZOND, TOT SNEL!



Corona soep



Corona muziek op straat



Een muziek duo maakt bewoners van de Pastoor Bosstraat vrolijk

~ Redactioneel ~

Bizarre tijden. Anderhalve meter samenleving. Persconferenties. Coronavirus covid19. Handen wassen. Mondkapjes. Stille winkelstraten. Economisch recessie. Onzekere tijden. Historisch. RIVM maatregelen. Versoepelingen. Nieuwe werkelijkheid. Het nieuwe normaal.

Het zijn zo een paar steekwoorden die regelmatig voorbij kwamen in de media na het verschijnen van de vorige wijkkrant: de wereld is veranderd en we schrijven geschiedenis als land, als stad en als wijk. De overheid doet er alles aan de klappen op te vangen voor alle lagen van de maatschappij. Maar misschien kunnen we pas over een jaar terugkijken en werkelijk voelen wat deze tijd met ons zal hebben gedaan.

Want we zijn er nog niet. Hoewel cijfers de goede kant op gaan, het virus is niet dood. De Arnhemse cijfers tijdens onze deadline (7 mei): ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners: 40,9 - geregistreerde besmettingen: 267 - geregistreerde overledenen: 23. We staan stil bij de slachtoffers van covid19...

Blijf dus gezond verstand gebruiken! zodat het virus niet overnieuw zijn gang kan gaan.

Advertenties in coronatijd

De wijkkrant heeft een aantal vaste afspraken met adverteerders. Volkshuisvesting, De Wasplaats, Café Kroon en YaSalsa hebben in deze krant advertenties staan die relevant zijn in coronatijd. Maar dat geldt niet voor alle adverteerders. Heb je interesse in Woensdag Wakkert of kinderdagverblijf 't Koetshuisje of SKAR, voor later, voor in het postcoronatijdperk? Maak dan even contact met de adverteerder!

Verbonden met elkaar

Ons kantoor is gesloten. Wel zijn we telefonisch en via de mail gewoon bereikbaar. We hopen u snel weer te kunnen ontmoeten. Tot die tijd pas goed op uzelf en elkaar.



volkshuisvesting
Arnhem

Albert Heyn coronaproof

Klanten van de buurtsuper in het winkelcentrum aan de Klarendalseweg gedroegen zich tijdens boodschappen doen direct voorbeeldig naar corona maatregelen.

Maar toch is de Albert Heyn vrijwel volledig overgegaan op zelfscan kassa's. In de tweede helft van april was de winkel bijna een hele dag dicht om de kassa's om te toveren naar een corona-proof situatie.

Wat de taken van de kassières nu dan zijn, weten we niet... Maar ook de Appie moet er aan geloven: de nieuwe werkelijkheid met zo weinig mogelijk interactie tussen mensen.



Voor Elkaar in Arnhem



Vanwege het coronavirus kunnen we het beste uit elkaars buurt blijven. En kun je beter binnenblijven als je tot een kwetsbare risicogroep behoort. Zo gaan we verspreiding tegen. Maar hoe kom je dan aan je boodschappen? En hoe ga je naar een belangrijke afspraak? Is er nog wel iemand waar je je verhaal aan kwijt kan?

Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of kwetsbare Arnhemmer sociaal contact en praktische hulp belangrijk. Het idee dat de buitenwereld er nog voor je is en dat je kan bellen voor hulp of een luisterend oor zorgt dat je je minder alleen voelt.

Daarom slaan de Arnhemse organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Er is een centraal Arnhems telefoonnummer voor praktische hulpvragen en contactverzoeken: **026 - 312 77 02**.

Wij zorgen dat je vraag in jouw buurt terecht komt. maandag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur, of mail ons via INFO@VOORELKAARINARNHEM.NL.

Voor Elkaar in Arnhem is een initiatief van MVT Arnhem, Rijnstad, SWOA en Gemeente Arnhem. Meer informatie? WWW.VOORELKAARINARNHEM.NL

Inleveren van kopy

Uiterlijk kopij woensdag 17 juni

Kopij ontvangen we graag per e-mail op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden in een zo hoog mogelijke resolutie.

Verspreiding van de krant na 2 juli

Rebas

Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kunstenaar **BAS BUGTER** krijgt er steeds meer zin in.

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je op de achterpagina.

VEEL PLEZIER!



~ Colofon ~



WIJKKRANT KLARENDAL is een uitgave van het Bewonersoverleg

REDACTIE-LEDEN Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije Ringsma, Bas Bugter, Ron Roumen, Josje Hers en Gert Jan Schouten
BEZORGERS KRANT NIET ONTVANGEN? Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo snel mogelijk bezorgd. Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons uw adres en we slaan uw huis over.



Facebook.com/klarendal



@klarendal2022



wijkkrant@klarendal.nl



www.klarendal.nl

Autobedrijf Loesink VOF
al vier decennia in Klarendal

occasions - reparatie - APK
bandenservice - onderhoud



Akkerstraat 29

www.autoloesink.nl

026 44 33 135 / 06 10 09 12 69

autobedrijfloesink@gmail.com

Vanwege het corona virus
vrijdag en zaterdag open
alleen voor winkeltje en wasje



DE WASPLAATS
KLARENDAL SINDS 2015

openingstijden

vr. za. 10.00-16.00

Klarendalseweg 439. 026-3798846
dewasplaats.nl Facebook @dewasplaats

Gastvrijheid
Klassiek anno nu

CASPAR

Koffie, speciaalbieren
Wisselende kaart

Dagelijks geopend van 9u30 tot 1u00
Donderdag t/m zaterdag tot 2u00

Elly Lamakerplantsoen 2 ('Putplein')
026 8403524

Ondernemers in corona tijd

De ontwerpers en ondernemers in het Modekwartier van Klarendal, hebben al in maart moeten beslissen om dit jaar de Nacht van de Mode van zaterdag 13 juni niet door te laten gaan. Het kwam niet echt als een verrassing: 'Nog los van de vraag of grote evenementen in juni weer mogelijk zijn: in deze voor iedereen moeilijke periode is het onmogelijk én ongepast om voldoende sponsors bereid te vinden om een bijdrage te leveren en om een evenement van deze omvang goed te kunnen organiseren.' Uitstellen was te onzeker 'Wij denken dat het wijs is om ons nu alvast rustig voor te bereiden op volgend jaar, om dan een spetterende supremacht neer te kunnen zetten.'

KLARENDAL HARTENDAL



Made for you!

Ook al in maart, kwam het initiatief om de wijk te vullen met hartjes. Omdat merendeel van de ondernemers erg duurzaam ontwerpt en onderneemt, startte het met een groen hart: 'Om ook in deze bizarre tijd ons groene hart te laten zien hebben ondernemers in Modekwartier een template gemaakt. We zouden het mooi vinden als zoveel mogelijk ondernemers uit het Modekwartier dit hart (geïnspireerd op het Modekwartier logo) gebruiken. Bijvoorbeeld met een groen lampje erachter.'

Maar: Klarendal werd HARTENDal. Door winkeliers en bewoners is al snel solidariteit, saamhorigheid en een positieve noot neergezet.

ALTERNATIEVEN

Uiteraard worden alle winkeliers getroffen, het leven op straat is rustig. In Klarendal werd opgemerkt dat ook het online publiek al snel meer dan gehalveerd is, zowel op webshops als ook op social media. Ook de consument voelt zich onzeker over de toekomst...

In de loop van de tijd zijn zorgen groter geworden. Op Omroep Gelderland spraken sommige ondernemers eind april uit dat ze zich afvragen of ze het wel gaan redden... Diverse ondernemers hebben ondertussen nieuwe producten ontwikkeld en is een gemeenschappelijke Modekwartier **FACEBOOKWEBWINKEL** @MODEKWARTIER ingericht, gevuld met producten die juist in deze Coronatijd extra toepasselijk zijn. Als cadeau of om zelf te houden. Denk bijvoorbeeld aan het Anchor of Hope van **LENNEKE WISPELWEIJ**, collagepakketjes en verstuurbare troostboekjes van **UITGEVERIJ LOOPVIS**, Housebroeken en mondkapjes van **MIRTE ENGELHARD**, stijlkaarten met aankleedpop van **ANNET VEERBEEK STYLING/ NET-A**, bakpakketten voor thuis van de **BAKBAR** en patroonsets om thuis zelf een tas te kunnen maken van **NIKKI GILING**.

Naarmate de zorgen groter worden, blijft de positieve noot telkens aanwezig: klanten die een artikel online bestellen, krijgen een corona gedicht cadeau van stadsdichter **JESSE LAPORT**.

Ondertussen zijn zij met **VOLKSHUIS-VESTING ARNHEM** in gesprek over het (niet kunnen) betalen van de huur. 'Voor veel van ons is dat op het moment een zware opgave. We denken dat, door dit samen te doen vanuit **DOCKS** (ondernemersvereniging, red.), voor zowel leden als



De nieuwe werkelijkheid bij café restaurant Caspar © Anne Vogel

niet-leden, dat we een goede 'vuist' kunnen maken en de noodzaak kunnen overbrengen. Corona treft ons allemaal en we hebben elkaar nodig. Dit is een krachtwijk, een prachtwijk, met veel kwaliteit en saamhorigheid.'

'Zorg goed voor elkaar, blijf gezond!' Langzaam gaan de winkels nu wel weer meer open.

HORECA

Voor de gesloten horeca startte al snel een corona cadeaubonnen actie, om uit de delen of om voor jezelf te kopen – zodat er nog een beetje omzet gedraaid kan worden om lopende onkosten te dekken.

GOED PROEVEN is binnen en buiten vooral met pimp werkzaamheden bezig geweest. De Wereldkeuken zend regelmatig groeten via hun Facebook pagina.

SUGAR HILL vertelde aan de pers dat stil zitten ook geen optie is: vaste lasten als salarissen en huur gaan gewoon door en het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Het restaurant begon als een afhaalrestaurant met o.a. 'K larendal F ried C hicken' en andere verrassingen die vrijwel dagelijks online aangekondigd werden.

Ook **CASPAR** heeft de hele afgelopen periode goed contact gehouden via sociale media en pers met klanten en stad. De kroeg begon met een uiting op de ramen als ode aan alle lokale ondernemers waar ze mee samen werken. Ondertussen werden er voorbereidingen getroffen op de toekomstige anderhalve meter samenleving, dus de horecagelegenheid werd binnen aangepast met gordijnen en plexiglas schermen. Daarnaast kwam er uit solidariteit hulp van het Tshirt bedrijf **OKIMONO**, met een bestaand shirt: 'Normaal alleen te koop als extra duur biertje (met gratis shirt) aan de bar, maar vanwege Corona hebben wij per direct de exclusieve verkoop voor Caspar overgenomen.' Okimono produceerde nog een extra serie voor de liefhebbers, de opbrengsten gingen naar Caspar.

Vanaf begin mei kon **CASPAR** al wel gasten ontvangen exclusief vanuit **HOTEL MODEZ**. Het bedrijf was als een kind zo blij. Per 1 juni mogen alle terrassen weer open, mits gasten anderhalve meter van elkaar zitten.

De bedrijven zitten waarschijnlijk helaas wel in de rode cijfers... Overheidssteun is nog steeds keihard nodig.

Klarendalse taferelen

Door Gert Jan Schouten

In tijden van opperste ledigheid zijn er nog altijd grenzen die kunnen en zelfs moeten worden opgezocht. Het waren de eerste weken gevuld met corona-maatregelen. We bleven nog braafjes thuis, gingen spaarzaam naar de winkel en alles leek stil te vallen. Wat een rust. We keerden collectief naar binnen, bekeken onze diepste zielerorselen en werden daar als vanzelf wel weer een beetje onrustig van. Het was mooi weer in die begindagen. Had het maar geregend dan zou het beslist makkelijker geweest zijn om binnen te blijven.

De eerste balkongesprekken diende zich aan. Het was allemaal nog nieuw en dat gaat nu eenmaal gepaard met ongevaarlijke baldadigheid ende jolijt. De onderbuurvrouw van Circus Pompom gooide het eerste balletje op. Bingo, we hebben de schuldige te pakken. 'Hey buurman moeten we niet wat gaan doen in de straat?' Ook zij kempte met overtollige creativiteit. 'Zullen we een straatbingootje organiseren?' Ik huiverde, niet zozeer om de regels, ik houd wel van een overtredinkje, maar het gedoe. Ik zag slechts beren in de straat.

In eerste instantie probeerde ik het balletje af te houden. Een appgroep kon geen kwaad en daar kwam de bingo tot leven. Er moesten prijsjes gescharrel

worden, liefst zo nutteloos mogelijk. We hadden een bingomolentje nodig en kaarten en een datum en muziek en hebben we alles? Heel even leek het evenement een schone dood te sterven. Het regende op de voorgenomen datum maar na wat geschuif met data was hij er, onze coronastraatbingo.

Rond twee uur verscheen er een tafeltje of twee waarop de prijsjes konden worden uitgesteld. De prijsjes zelf waren zichtbare slachtoffers van de opruimwoede die iedereen wel doorleefde in die eerste coronadagen. Om dit een beetje te maskeren stonden er ook de betere gevalletjes van twijfel tussen. De oorspronkelijke omroepster van dienst kon er niet bij zijn. Een behoorlijke aderlating. Deze buurvrouw was juist geselecteerd op haar ongenaakbare Ernhemse accent. De organisatie liet zijn oog op ondergetekende vallen. We konden los.

Het bingo molentje was een speelgoedmodelletje hamstermolen met piepkleine balletjes. Mijn vingers bleken toch wat dikkig voor dit delicate werk. Het bleef een beetje klungelen. Dan maar een keeltje opzetten. De techniek van het omroepen is er een van intonatie en grote afwisseling. Ik kreeg de smaak te pakken, **ACHTENZESTIG**, **achtenZESTIG**, **ACHTENZESTIG!!!** Er sloten steeds meer straatgenoten aan, het werd verdomme nog druk ook. Stoelen werden aangesleept, voorbijrijdende auto's riepen steevast valse bingo's en uiteindelijk ging



Coronabingo op straat!

er een klein prinsesje geheel verdiend, met een klein beetje hulp, met de mooiste prijzen vandoor. We ruilden nog wat, om maar niet met dezelfde spullen huiswaarts te moeten. We voelden ons voldaan.

We hadden ons keurig aan de 1,5 meter regel weten te houden. Later realiseerden we ons dat we geheel ter goeder trouw het samenscholingsverbod geschonden hadden geschonden, toch een boete van formaat. Dat was pas echt Bingo geweest.

God Allahmachtig

Tekst en Beeld: Ron Roumen.

Dit artikel is gemaakt voordat de coronacrisis uitbrak en komt uiteindelijk in de wijkkrant als de Ramadan ongeveer ten einde loopt.

De leegloop van de kerk is overal in Nederland zichtbaar. In de jachtige maatschappij waarin we leven hebben we blijkbaar geen tijd voor innerlijke stilte en bezinning. Zo ook in Klarendal. Een artikel uit 2011 in de wijkkrant schreef al over het einde van de Sint Jansparochie. Onze redacteur sprak met buurtbewoners over het geloof en de beleving hiervan anno 2020.

De kerk telde zijn schaarse zegeningen in de Arnhemse volkswijk Klarendal met zorg. Groot was de vreugde onder de geestelijk leiders bij het succes van de processie van Klarendal in de straten van het Duitse bedevaartsoord Kevelaar in de jaren '50. De Klarendallers droegen daar hun eigen Mariabeeld rond, aldus een artikel dat nog terug te lezen is op De Gelderlander.nl

Op 27 mei 1895 werd de Sint Jan de Doperkerk in Klarendal geconsacreerd door de Aartsbisschop. In Klarendal was toen 70% van de bevolking Katholiek. Dat vond zijn oorsprong in het feit dat in Klarendal zich veel mensen hadden gevestigd tijdens de industrialisering, afkomstig uit Liemers.

Die streek, die als voormalig Pruisische (Kleefse) enclave gold, was de dans van de reformatie ontsprongen. (Bron: Klarendal.nl 2011) Maar de tijd veranderde. En Klarendal veranderde mee.

Anno 2020 wordt onze bijzondere wijk bevolkt door mensen van allerlei pluimage. Een kleurrijke mengelmoe van culturen en daarmee ook een ware potpourri van uiteenlopende religies en overtuigingen.

OP PAD IN KLARENDAL

"Het geloof in God is bij mij als een nachtkaaars gedooft" aldus Willem (55) die ik spreek op de Klarendalseweg. "De kerk heeft van het geloof een soort dreigende wetgever gemaakt met regeltjes die niet meer passen in deze tijd. De mensen willen vrij zijn en niet gebukt gaan onder de regels van iemand (red: God) die ze nog nooit gezien hebben", zegt Willem vastberaden.

Iets verder op de hoek Tedingstraat staan twee jonge vrouwen, dertigers schat ik, met elkaar te kletsen. Op een plastic loopfietsje draait een kleutertje rondjes om de twee vrouwen heen. Op mijn vraag of het kleutertje gedoopt is zegt haar moeder "Nee, onze meid is niet gedoopt. Ik zou niet weten wat dat voor haar van toegevoegde waarde is. Als ze later volwassen is kan ze haar eigen keuze hierin maken want ik denk dat geloof iets heel persoonlijks is".



Voor het winkelcentrum ontmoet ik Roy (16), Gio (15) en Rick (16). In hun korte pauze hebben de mannen iets te snaaien gehaald bij Albert Heyn en staan wat ongemakkelijk te lunchen in de tochtige wind. Als ik hen aanspreek met de vraag of ze gelovig zijn of wel eens naar de kerk gaan besef ik me dat ik overkom als een Jehova's Getuige die met kleurige boekjes zijn overtuiging wil verkondigen. Ik vertel hen dus maar meteen dat ik een artikel schrijf voor de wijkkrant .. "Ik geloof alleen in mezelf" zegt Gio. "Ik heb daar geen God of kerk voor nodig ..ik vind het allemaal maar onzin".

Roy gaat wat serieuzer op het onderwerp in en laat weten dat hij respect heeft voor mensen die wél naar de kerk gaan of voor sommige klasgenoten die islamitisch zijn en dus regelmatig naar de Moskee gaan.

De laatste jongen, Rick, doet er het zwijgen toe. "Ik weet daar niks van en de kerk interesseert me helemaal niks. Alsof zij bepalen wat ik moet denken en geloven ...echt niet."

Ik verkas naar de Hoflaan waar de Sint Jan de Doperkerk nog staat. Het heeft zijn religieuze functie verloren maar niet zijn aanzien als Klarendals icoon van een bepalende tijd.

Maar die geschiedenis haalt de razende toekomst nooit meer in, en geloven in God of Allah heeft een andere betekenis gekregen. Wat eeuwen geleden in Bijbels en Koran's is geschreven blijft géén tijdloze wetgever te zijn. Uit de Sint Jan de Doperkerk klinkt nu muziek van een andere soort. En misschien is juist die muziek de bindende factor voor het nieuwe Klarendal anno 2020.

Straffen, opruimen, waarschuwen

Door Zefanja Hoogers

Begin maart wandelden bewoners, professionals van Klarendal én burgemeester Marcouch samen in de avonduren door de wijk, om drugsgebruikers, hangjongeren en andere overlastgevers aan te spreken, overlastplekken in beeld te brengen en een signaal af te geven aan andere wijkbewoners. Vers wijkmanager MIRJAM DULK koppelde eind maart deze actie terug aan aanwezigen, maar: 'De wereld is in de korte tijd sinds we elkaar in Klarendal gezien hebben enorm veranderd. Hoe lang het gaat duren en wat de impact gaat zijn, dat weten we allemaal nog niet', aldus Dulk. BERRY KESSELS – aanjager in dit traject, maakte een verslag, waarin kort is samengevat wat er is gezien en gehoord en benoemde ook 10 punten waar zij samen in ieder geval mee aan de slag wilden gaan.

Het idee was in mei voor een tweede keer rondes te organiseren, maar dat is door de werkelijkheid ingehaald: de coronacrisis brak uit, plannen moeten noodgedwongen doorgeschoven worden.

DE CORONACRISIS EN AFVAL

Het is opvallend hoe sinds de uitbraak van de coronacrisis afvaloverlast enorm is toegenomen; het lijkt elke dag erger te worden. Het is moeilijk te achterhalen wat het verband tussen de uitbraak van de crisis en het gedrag van mensen met hun afval. Omdat handhavers hun focus hebben moeten verleggen? Omdat het rustiger op straat is waarmee sociale controle verwaterd? Wie zal het zeggen. Maar we kunnen zeker zeggen dat smerige tafereelen naast containers onacceptabel zijn voor zowel straatbeeld als ook gezondheid. En hoewel de plannen tegen overlast wat langer op zich laten wachten, hier wordt op korte termijn actie ondernomen: straffen, opruimen, waarschuwen!

Binnenkort gaan er extra handhavers aan het werk vanuit de gemeente Arnhem, speciaal aangenomen om op vuil te handhaven. Zij hebben manieren om te

achterhalen door wie afval gedumpt is. Mensen kunnen dan een boete verwachten van €140,00 voor het illegaal dumpen van afval.

Naast straffen wordt er met de Klarendalse wijkauto ook opgeruimd. Betrokken Klarendallers (vrijwilligers van onder meer de Buurtservice, de WoonOmgevingsPloeg, Greenteam) gaan met die auto opruimen. Ook in het verleden is bewezen dat dit een positief effect heeft: opgeruimde plekken vervullen moeilijker. Daarnaast wordt er aan gewerkt om op kwetsbare plekken naast containers informatieborden met pictogrammen te plaatsen, waar tevens waarschuwingen op staan.

GRATIS GROFVUIL DIENST

Tot en met 1 juli 2020 kan iedereen drie keer gratis uw grofvuil aan huis op laten halen. Dit kan door online aan afspraak te maken via de website inzamelwijzer.suez.nl (open deze website in Google Chrome). Kies bij 'afvalbalie' de keuze 'afpraak maken grofvuil'. De kraakperswagen komt dan grofvuil voor de deur ophalen.



Klarendalse BOP

U weet het ondertussen vast wel. Onze Klarendalse BOP wordt enorm blij als zijn behoefte wordt opgeruimd door zijn baasje. En daarom zijn er op verschillende plaatsen in de wijk bakken neergezet met hondenpoepzakjes.

Gelukkig zijn er veel Klarendallers die hier gebruik van maken en dat betekent dat de zakjes regelmatig bijgevuld moeten worden. Daardoor is de werkgroep op zoek naar versterking om deze bevoorradings op zich te nemen. En wat houdt

dat in? Regelmatig even kijken hoe het ervoor staat en bijvullen als dat nodig is. Kom je ons helpen bij een poepvrij Klarendal? De bakken staan in de volgende straten: Johannastraat, Atjehstraat, Neerlandstuintstraat, Agnietenstraat (thv nr. 231), Onder de Linden (thv nr. 23), Vijverlaan (thv nr. 16) en Verlengde Hoflaan.

Stuur een email naar schoonklarendal@outlook.com om je aan te melden of voor meer informatie.

KLARENDALSE BOP ZOEKT VERSTERKING

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!



WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP

Café Kroon
SINDS 1927
HET BUURTCAFÉ VOOR DE HELE STAD
HOUD VOL! WE GAAN OPEN ZODRA HET WEER KAN!
HOMMELSTRAAT 66 - CAFEKROON.NL

Kwaliteit door kleinschaligheid:
kinderdagverblijf
't Koetshuisje
voor kinderen tussen 0 en 4 jaar
www.hetkoetshuisje.nl
06 42 60 86 20

RIJNSTAD IN CORONATIJD DOOR ZEFANJA HOOGERS

In Klarendal werken voor alle leeftijdsgroepen van de wijk mensen van Rijnstad, de Arnhemse maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hun gezamenlijke kantoor bevindt zich in het MFC van Klarendal. Maar vanwege de coronacrisis zijn ze daar relatief weinig te vinden. Toch werken ze! De redactie ontmoet ze buiten in Klarendal op anderhalve meter afstand.

KARIN VELDKAMP – BEWONERSONDERSTEUNER



“Mensen blijken zichzelf redelijk te kunnen redden”

De taak van opbouwwerker is ook opgegaan in bewonersondersteuner. Karin's werk ziet er dan nét iets anders uit dan het werk van Anja (zie hiernaast), maar, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Er is tijdelijk geen Bewonersoverleg, maar bewoners kunnen nog steeds beroep doen op het wijkbudget voor een activiteit. Ook Karin coördineert de CORONAHULPDIENST en zit met drie wijkpartners in het kernteam. 'Het is leuk om te vertellen dat er zich 130 mensen hulp hebben aangeboden. Maar het is best rustig op de telefoonlijn van de coronahulpdienst: mensen blijken zichzelf redelijk te kunnen redden.' Verder ondersteunt Karin tijdens coronatijd initiatieven als de coronasoep en het opzetten van 'muziek op straat'. Zowel Anja als Karin denken graag mee met het uitdenken van ideeën en zijn zich des te bewuster geworden van de kracht van samenwerken met diverse wijkpartners.

Heb je ideeën om deze tijd je burens wat op te vrolijken, maar je kan wel een beetje ondersteuning, gebruiken, mail of bel naar Karin of Anja

MARK VAN KOOTEN - SOCIAAL RAADSMAN



“We bereiken inderdaad nu een kleinere doelgroep”

Sociaal raadsliden zijn beschikbaar voor vragen over en problemen met onder andere werk, uitkeringen, belastingen, toeslagen, abonnementen, beslagleggingen en financiën. Normaal heeft hij woensdagmiddag inloop spreekuur tussen 14:00/16:00 uur in het MFC van Klarendal en op dinsdag in De Nieuwe Hommel op afspraak.

Ook Mark heeft momenteel geen rechtstreeks contact met inwoners. 'We bereiken inderdaad nu een kleinere doelgroep, mensen durven klaarblijkelijk toch de telefoon niet te pakken en via digitale mogelijkheden, wordt er een andere doelgroep aangesproken.' Ook Mark merkt dat samenwerking cruciaal is; binnen het Rijnstad team pakt hij soms een vraag op van een bewoner die bij een collega was neergelegd.

Telefonisch zijn de sociaal raadsliden bereikbaar op 026-3127999 - maandag tot en met vrijdag van 9.00-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur, of online via rijnstad.nl/hulponline. Daarnaast is Rijnstad bezig met de verspreiding van gratis antwoordkaarten waarmee mensen kunnen vragen contact op te nemen over een bepaald onderwerp.

m.vkooten@rijnstad.nl

ANJA VAN HAL – BEWONERSONDERSTEUNER



“Op afstand kunnen we weldegelijk wat betekenen”

Eerder werd het werk van Anja participatiewerk genoemd. Met activiteiten worden mensen aan elkaar verbonden. Maar er zijn momenteel geen activiteiten. 'Op afstand kunnen we weldegelijk wat betekenen. Ik bel alle vrijwilligers regelmatig op, sommigen van hen zijn lid van de CORONAHULPDIENST. Met Pasen hebben we hen paasbroden uitgedeeld, dat is fijn. En zo kom je er in de wijk soms achter dat mensen niet eten en daar bedenken we dan weer oplossingen voor, zoals een soep- en een warme maaltijd service die ondertussen in het gebied draaien.'

a.vhal@rijnstad.nl

CLARENCE SCHIPPER – AMBULANT JONGERENWERK

Een ambulant jongerenwerker signaleert overlast op straat. Clarence werkte acht jaar lang in Malburgen, maar is getogen in Klarendal. 'Ik ben terug thuis, dat was de bedoeling.' Hij startte in de wijk vlak voordat het RIVM met de corona maatregels kwam. 'Vooral omdat we elkaar hier nog niet goed kennen, is vanwege de social distance de benadering en de cultuursensitiviteit wel anders. Minder innig; we geven elkaar geen box. Maar ik zie ook mooie dingen in coronatijd; mensen zijn niet alleen met zichzelf bezig.' Clarence ziet zijn samenwerkingen met bijvoorbeeld handhaving en wijkagenten duidelijker: 'Van de nood is een deugd gemaakt.'



“Ik zie ook mooie dingen in coronatijd”

c.schipper@rijnstad.nl

JOYCE VERHOEF – KINDERWERK



“We staan voor een uitdaging”

'Ik werk met kinderen, dus kan ik wel springen voor de foto – toch?' Joyce legt nog eens uit dat kindwerkers ontwikkelingskansen bieden aan kinderen tot ongeveer 12 jaar. Wekelijks zijn er clubs, kindwerk speelt een rol in het programma 'Kansrijk opgroeien'. 'Maar nu dus niet... De zomer is in aantocht en evenementen vallen officieel tot en met september weg. We staan voor een uitdaging: hoe kunnen we dan wél buiten iets betekenen?' Ondertussen zit ze niet stil: 'We brengen vrijetijdstasjes naar kinderen waarvan we denken dat ze net iets extra aandacht verdienen. Soms doen ze ook een beroep op ons en vragen om spelletjes: eigenlijk brengen we dan de club naar hen toe!'

j.verhoef@rijnstad.nl 06 154 97 339

W I J K W I J Z E R

MFC Klarendal

MFC KLARENDAL

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2, Telefoon 026 – 377 20 50.
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.

Het **bewonersoverleg** (vroeger wijkplatform) vindt er 7x per jaar plaats.

Participatiewerker Anja van Hal Klarendal/Sint Marten werkt vanuit het MFC:
a.vhal@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 551 875 54

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal, tel. 026 - 377 20 63

Opbouwwerker Karin Veldkamp werkt in het MFC:
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59

Sociale wijkteams
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00

Bewonersoverleg



Het Bewonersoverleg komt normaliter zeven maal per jaar bij elkaar en bestaat uit inwoners van Klarendal en een aantal professionals. Zij bespreken zaken die met de leefbaarheid van de wijk te maken hebben.

In maart verviel vanwege het coronavirus al het overleg en ook in mei kwam het gezelschap niet samen. Dat betekent niet dat leden onafhankelijk van elkaar niet actief zijn: deze corona krant staat vol met activiteiten die indirect allemaal ook met het bewonersoverleg te maken hebben.

Voor vragen of financiële aanvragen, is **BEWONERS-ONDERSTEUNER** (voormalig opbouwwerker) **KARIN VELDKAMP** altijd bereikbaar K.VELDKAMP@RIJNSTAD.NL. **WIJKMANAGER MIRJAM DULK** werkt nog steeds met haar laptop vanuit huis MIRJAM.DULK@ARNHEM.NL.

Kijk op KLARENDAL.NL/BEWONERSOVERLEG voor meer.

Nuttige nummers in de wijk



Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844

Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 20.00u in MFC Klarendal

Grofvuil ophalen: www.afvalbalie.nl (Suez)

Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer

Klachten openbare ruimte: tel. 0800 1809

of www.arnhem.nl/melding

Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712

Jongeren centrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21

Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26

Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34, tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van 10.00 tot 12.00u.

Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag)

30 jaar Rechtswinkel Arnhem

Door Zefanja Hoogers

Hoewel de Rechtswinkel al sinds de start van het nieuwe schooljaar geen wekelijks spreekuur meer heeft in het MFC van Klarendal, en ondanks dat vanwege het coronavirus alle openbare gebouwen gesloten zijn en er sowieso geen spreekuur zou zijn: inwoners van Klarendal kunnen nog steeds een beroep op de Rechtswinkel doen – al dertig jaar!

Rechtswinkel Arnhem is een vrijwilligersorganisatie, die gratis rechtshulp en juridisch advies geeft aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Dertig jaar geleden werd er al bezuinigd op de sociale advocatuur, ook nu staat die er niet rooskleurig voor. Juristen startten destijds vrijwillig de Rechtswinkel in Arnhem.

GRATIS JURIDISCH ADVIES

Voor het jubileum spreken we in april via een videocall met Feline de Graaf, Hanneke ter Meulen, Nick de Pagter, Jibraeel Mussani en Sandra van Haren. Zij zijn allemaal rechtsgeleerden in het 2^e, 3^e en 4^e jaar aan de Radboud universiteit van Nijmegen. 'De vrijwillige juristen, de voormalige rechtswinkeliers, zijn nu bestuursleden van de stichting met bijna elk jaar wel een bestuurswissel. Wij studenten moeten ons minimaal voor een jaar aan de Rechtswinkel verbinden nadat we

door een sollicitatiegesprek zijn gekomen.' Sommigen van hen zijn afgelopen oktober begonnen, anderen werken al meer dan twee jaar voor de Rechtswinkel. 'Als we aan onze masters moeten gaan werken, zullen we vanwege tijdgebrek wel moeten stoppen. Tot dan is het een win/win situatie: mensen met een laag inkomen en juridische vragen zijn geholpen, wij doen als studenten werkervaring op.'

Het kosteloze advies dat Arnhemers kunnen krijgen, kan gaan over huurrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid, personen- of familierecht: heel divers dus, behalve strafrecht! De Rechtswinkel Arnhem is daarnaast ook in staat om de lijntjes uit te leggen bij bijvoorbeeld het Juridische Loket – een landelijke organisatie met betaalde juristen – en er is zelfs een lijst met advocaten kantoren die iets zouden kunnen betekenen voor een vraag die van een bezoeker komt en die niet binnen het werkgebied van de Rechtswinkel valt. Maar eerst wordt dan altijd mee gekeken naar de mogelijkheden van Rechtsbijstand en haalbaarheid van de zaak.

MFC KLARENDAL

Doordat verschillende ruimtes binnen het MFC van Klarendal na de zomervakantie door nieuwe en andere huurders in gebruik zijn, is er een probleem gekomen met de opslagkast van Rechtswinkel Arnhem waar



Het team van de Rechtswinkel in coronatijd via een videocall

geen ruimte meer voor is. Het beleid van het beheer van het gebouw is veranderd en voor een gastenkast staat een wachtlijst van misschien wel een jaar. Hierdoor is er al vanaf september geen wekelijks spreekuur op de dinsdagavonden tussen 19:00u en 20:00u. 'We hadden dus halverwege het bestuursjaar verlies van een locatie. Een deel van de cliënten uit Klarendal ging door op de andere locaties, maar we missen toch ook wel een aantal klanten.' Zowel in Malburgen als Presikhaaf heeft de Rechtswinkel wél een eigen kast. Voor MFC Klarendal weet de Rechtswinkel ondertussen niet zo goed bij wie ze nu moeten zijn voor een oplossing. Vanwege de coronacrisis staat dit hoe dan ook nu op een laag pitje, want eerder werd daar iedere maand wel naar gevraagd.

Wat de coronacrisis betreft en de anderhalve meter afstand: er zijn geen spreekuren, maar de rechtswinkeliers zijn weldegelijk bereikbaar!

Vragen kunnen gesteld worden via info@rechtswinkelarnhem.nl of via het contactformulier van de website rechtswinkelarnhem.nl/contact. De vragen worden opgevangen en onderling verdeeld onder de rechtswinkeliers. Videogesprekken zijn in ontwikkeling. En hopelijk komt er een oplossing voor het spreekuur van Klarendal als het coronavirus weer minder om zich heen grijpt.

Kijk ook naar [facebook.com/rechtswinkelarnhem](https://www.facebook.com/rechtswinkelarnhem) of [instagram.com/rechtswinkelarnhem](https://www.instagram.com/rechtswinkelarnhem)

150 jaar Molen de Kroon

Het zou zo'n bijzonder jaar worden, al 150 jaar in het hart van de wijk, met allerlei feestelijke plannen om daar aandacht aan te besteden. Maar helaas: 2020 werd al snel een jaar waar we het nog lang over zullen hebben. Een jaar zonder feestelijke extra's om de trots van Klarendal jubilerend in het zonnetje te zetten.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is de molenwink van heden tot nader order met **AANGEPASTE TIJDEN geopend: vrijdag middag van 13.00 uur tot 16.00 uur - zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur**

Verder heeft het bestuur moeten besluiten om voor Molen de Kroon de toegankelijkheid aan te passen. Dit betekent dat het bezoek aan de bovenliggende verdiepingen niet meer mogelijk is, er geen groepen meer ontvangen worden, geen rondleidingen meer gegeven worden in de molen en er ook geen verhuur meer kan plaatsvinden, tot nader bericht.

Héél misschien dat de molen in december tijdens het traditionele Midwinterfeest nog iets extra's kan organiseren. Maar voorlopig moeten we het doen met slechts een banner op de stelling...



© Zefanja Hoogers

Kleine stapjes in De Wasplaats

Nadat De Wasplaats anderhalve maand vanwege het coronavirus haar deuren gesloten hield, kwam er begin mei weer een klein beetje beweging. Hoewel De Wasplaats een sociaal bedrijf is en we graag een ontmoetingsplek in de wijk willen zijn: dat zit er even nog niet in.

De deuren van De Wasplaats zijn vrijdag en zaterdag tussen 10:00u en 16:00u open. Er mogen dan voorlopig hooguit twee mensen tegelijk naar binnen om in het winkeltje te kijken naar onze boeken, platen, artikeltjes van winkeltje Oogst - handgemaakt door wijkbewoners én uiteraard om wasjes te brengen of te halen.

De tweedehands kleding die De Wasplaats in de verkoop heeft, kan helaas niet gepast worden.

Daarnaast zullen bezoekers vooralsnog niet uitgenodigd worden om met een kopje koffie lekker te blijven hangen. De gastheer- of vrouw speelt alleen winkelbediende en misschien dat er ook één persoon in het pand aanwezig zal zijn om de was weg te werken.

Bij de entree zullen materialen aanwezig zijn om handen te ontsmetten. We hopen binnenkort op uitbreiding, doe voorzichtig, pas op jezelf!



De bakfiets van De Wasplaats wordt ondertussen door vrijwilligers ook ingezet om voedselbank pakketten op te halen en te bezorgen

Huis van Puck

WE ZIJN WEER OPEN!

Wij zijn heel blij jullie te kunnen mededelen dat we vanaf 11 mei ons gebouw weer stapsgewijs mogen openstellen voor repetities en lessen, mits we anderhalve meter afstand houden en ons aan de huidige hygiënemaatregelen houden. Wat houdt dit in?

- Vanaf 11 mei konden er weer individuele muziek- en theaterlessen worden gegeven.
- Vanaf 1 juni kunnen kleine groepen weer gebruikmaken van onze ruimtes. Dans- en theater-sportgroepen moeten helaas nog wat langer geduld hebben!

Door de anderhalve meter maatregel is de fysieke ruimte in het gebouw beperkt.

Voor een overzicht van het aantal personen dat per ruimte aanwezig mag zijn, verwijzen we je graag door naar onze website: WWW.HUISVANPUCK.NL



Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Josine Kruisselbrink

Tekst Marije Ringersma Foto Zefanja Hoogers

Begin mei 2020. Corona-tijd. Ik ontmoet **JOSINE KRUISSSELBRINK (17)** in haar ouderlijk huis in Klarendal. Netjes op 1,5 meter afstand interview ik haar. Aan de eettafel vertelt ze over wat Corona-tijd betekent voor haar en wat zij van de toekomst verwacht.

Wat vind je van deze Corona-tijd?

Aan de ene kant vind ik het leuk. Ik heb nu alle tijd om dingen te doen die ik leuk vind. Zoals schilderen, Spaans leren en series kijken op Netflix. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met Casa de Papel. Aan de andere kant vind ik het niet zo leuk. Het is mijn laatste jaar van alles. Mijn laatste jaar middelbare school, mijn laatste hockeyseizoen bij Upward, mijn laatste keren pianoles. Vanaf september ga ik namelijk studeren in Utrecht.

Waar verheugde je het meeste op wat nu niet door kan gaan door Corona?

Het klinkt misschien raar maar ik verheugde me op examens doen. Dat is gek dat ik dat nu niet kan doen. Iedereen heeft dat gedaan in zijn of haar leven. De examens zelf, met vriendinnen erover kletsen, de uitslag afwachten. Dat kan nu allemaal niet. Nu tellen je cijfers mee die je voor de corona maatregelen had gehaald. Ik weet dus al dat ik geslaagd ben.

Daarnaast verheugde ik me erg op de examenreis naar Albufeira in Portugal. Daar gaan dan alle leerlingen heen van je school. Zon, zee, strand en zuipen zeg maar. Eigenlijk heel fout, maar wel leuk!

Heb je afscheid kunnen nemen van je klas?

Eigenlijk niet. We zaten op een vrijdag in maart nog gewoon in de klas met het idee

dat we maandag weer met elkaar in de klas zouden zitten. Toen kwam zondag de persconferentie van Rutte dat de scholen dicht gingen. We hebben dus niet echt een laatste dag gehad. Dat vind ik jammer. Er is dus ook geen examenstunt. Maar misschien wel de diploma uitreiking in juli. Daar hoop ik op!

Wat verwacht je van de tijd in Utrecht?

Ik weet ook niet hoe dat gaat. Misschien hebben we alleen online lessen, dan weet ik niet of ik een echt 'studeer-gevoel' krijg. Ik ben van plan om de eerste periode in Arnhem te blijven wonen, daarna wil ik wel graag naar Utrecht verhuizen.

Voor welke studie heb je gekozen?

Bestuur en organisatie wetenschappen. Maar ze hebben een loting. Er zijn maar 93 plekken, terwijl er meer dan 200 aanmeldingen zijn. Als dat niet doorgaat, wil ik graag interdisciplinaire sociale wetenschappen studeren. Ik vind keuzes maken lastig.



Josine heeft meer tijd om dingen te doen, zoals schilderen

“Het klinkt misschien raar maar ik verheugde me op examens doen”

Daarom heb ik voor studies gekozen die veel keuzevakken hebben. Dan kan ik zelf richting geven aan de studie.

Hoe heb je Klarendal beleefd de afgelopen jaren?

Ik woon hier al mijn hele leven en ik merk dat het de laatste tijd sfeervoller en gezelliger is geworden.

Wat ga je missen aan Arnhem als je straks in Utrecht woont?

Mijn vrienden. Hockey, Upward is toch mijn club he. De natuur, zoals de Veluwe enzo. Dat is in Utrecht minder. Mijn ouders ga ik ook missen. De afgelopen vier jaar woonden we met z'n drieën thuis, omdat mijn zus toen op kamers ging. In het begin vond ik het niet erg dat ze was verhuisd, want ik hou wel van aandacht! Nu komt ze af en toe thuis en dat voelt dan echt als compleet, dan zijn we weer met het hele gezin samen.

KOLOM

Door Nico van Putten

Alle beroepen die terecht in deze bizarre tijd worden toegejuicht, stonden nog niet zolang geleden op het Malieveld om de regering duidelijk te maken dat het water hun aan de lippen stond. Zoals de zorg en publieksector, schoonmakers enz. Ze kregen allemaal de geruststelling dat het serieus genomen werd en snel gezocht ging worden naar oplossingen. Hier en daar werd er ook al een eenmalige geldbuidel aangeboden als tijdelijk 'zoethoudertje'. De politici moesten ook wel, want de verkiezingen zijn in zicht. Er werd begrip gevraagd voor het feit dat het heel moeilijk was om geld vrij te maken binnen de afgesproken 'begroting' van de huidige regering!

En ineens was daar het Corona virus! Al die beroepen moesten er ook nog eens een tandje bovenop zetten en dat deden zij ook, want dat zit ze gewoon in het bloed! Ze hebben uit overtuiging gekozen voor een beroep om, 'ten dienste te staan' voor anderen! En terwijl zij zich uit de naad werkten, vlogen ineens de miljarden hun om de oren in het Journaal, terwijl er kort geleden nog geen geld was om zelfs aan hun 'achterstallige loonaanpassing' en werkdruk te kunnen voldoen.

Ik ben oh zo bang, dat als alles voorbij is, deze mensen weer te horen zullen krijgen, dat er vanwege het Corona-drama geen budget meer over is en dat zij dat zeker wel kunnen begrijpen! (?) Ik hoop dat we dan ook solidair zullen zijn en uit protest op de balkons gaan staan applaudisseren ter ondersteuning voor deze beroepen!

KOLOM

KinderwerkKinderwerk KinderwerkKinderwerk

Geen Kinderclubs door Corona-crisis....dan komt de club gewoon naar jullie toe!

Wat was het gek om ineens geen Kinderclubs en activiteiten te kunnen draaien met ons team van vrijwilligers en stagiaires en jullie niet meer te zien! Iedereen moest thuis blijven en alle dagelijkse of wekelijkse dingen die je zo gewend was om te doen, konden ineens niet meer. Wat hebben wij jullie gemist zeg!!!



Toch hebben we gelukkig wat manieren gevonden om toch contact met jullie te houden en wat voor jullie te doen! Van whatsappen, hulp bij het (t)huiswerk tot voorlezend beeldbellen, maar ook het rondbrengen van vrije-tijd-tasjes, vakantie-thuis-boekjes en de boekenactie in de wijk. En natuurlijk onze luidruchtige gekke, maar zeer goed bedoelde ronde door de wijk met muziek, ijsjes en bellenblaas!



We hopen dat we op deze manier toch een beetje bij jullie konden zijn en dat jullie weten dat we, ondanks deze gekke tijd, altijd aan jullie denken!

Kinderkamp afgelast

Velen wisten het al, maar hierbij nog even deze vervelende mededeling; ons Kinderkamp kan dit jaar helaas niet doorgaan. We hopen ergens op het einde van dit jaar nog wel iets leuks te kunnen gaan doen met onze vaste kampkids. En met goede moed kijken we alvast vooruit, maar Kinderkamp 2021!

Geen Kinderclubs en activiteiten?.....hoe nu verder?

Heel langzaam aan worden alle maatregelen een beetje versoepeld, wat voor ons betekent dat we heel voorzichtig weer wat voor jullie kunnen gaan betekenen. In het MFC sluiten we aan op de schooltijden van Basisschool Kunstrijk. Dit is de school waar we het meeste mee samenwerken. We proberen school te ondersteunen en op de dagen dat jullie niet naar school gaan, te kijken of wij dan wat kleine activiteiten voor jullie kunnen organiseren. Alles wat we doen, is in kleine groepjes en daarom alleen met inschrijving of op uitnodiging. En heel belangrijk, we houden ons aan alle regels die gelden!

Ook op De Leuke Linde zullen we heel voorzichtig op de woensdagen starten met wat kleine activiteiten voor groepjes van maximaal 5 kinderen. Als dit goed gaat, kunnen we uitbreiden. Maar ook hier geldt, alleen op inschrijving of uitnodiging kun je mee doen!

Wij zullen zelf contact met jullie opnemen. Van veel kinderen hebben wij wel de gegevens. Als dit niet zo is, en je wil toch graag een keer meedoen met één van onze activiteiten, laat het ons dan even weten!

(Noëlle van Bouwspiegelplaats De Leuke Linde: 06 - 289 554 82 of mail noelle_leukelinde@hotmail.com of Joyce van het Kinderwerk Klarendal: 06 - 154 97 339 of mail j.verhoef@rijnstad.nl)

Trots!

Ondanks deze hele gekke tijd, die we allemaal nooit gaan vergeten, willen wij jullie vertellen dat we trots zijn. Trots op jullie, dat jullie je aan de regels houden en hebben gehouden en dat jullie zo je best hebben gedaan met het (t)huiswerk en er het beste van hebben gemaakt!

Trots zijn wij ook op onze samenwerking! De samenwerking tussen De Leuke Linde, het Kinderwerk, het Sportbedrijf en de Huiswerkclub, maar zeker ook met Basisschool Kunstrijk.

Wat zouden we zonder elkaar zijn? Heel fijn dat wij dit allemaal zo met elkaar hebben kunnen doen voor jullie én vooral blijven doen voor jullie!!!

Hoe ook Türker en Alper de coronatijd door komen

Door Josje Hers

Op de Klarendalseweg lopen Türker (12) en Alper (8) me tegemoet, ze trekken een karretje achter zich aan met daarop twee volle vuilniszakken. Op mijn vraag of ze misschien geïnterviewd willen worden voor de wijkkrant knikken ze allebei enthousiast.

Türker: "Maar ik moet wel aan mijn moeder vragen of dat mag". Ze proppen de zakken in de container en rennen naar huis, in de Garnizoenstraat. Het mag van moeders. Omdat afstand houden in deze periode van belang is gaan we met z'n drietjes in het gras voor het huis zitten. Ik vraag de broertjes hoe zij deze Coronatijd ervaren.



Türker

"Ik had niet verwacht dat het zolang zou gaan duren en zoveel invloed zou hebben. Alles valt af, ik kan niet naar kickboksen, niet naar zwemmen en niet naar school. Gelukkig gaat de school weer open na de meivakantie, maar kamp en het sporttoernooi gaan niet door. Of de musical van groep 8 doorgaat is ook onzeker maar ik blijf wel mijn tekst oefenen, mijn rol is de zakenman Phil States, die spreekt met een Amerikaans accent.

Ik ben niet bang om Corona te krijgen, maar ben wel bang voor anderen, dat mensen door mij besmet worden, mijn opa en oma bijvoorbeeld."

Alper

"Eerst was ik ongerust en dacht dat iedereen dood zou gaan. Ons gezin is een maand in quarantaine geweest, we hebben niemand opgezocht en niemand binnengelaten. Dit deden we om zeker te weten dat wij niet besmet waren.

Ik heb veel filmpjes gekeken en spelletjes gespeeld. Tik Tak Boem is een leuk spel, we spelen dat vaak. Het is jammer dat ik niet kan sporten, ik had me net aangemeld bij de voetbalclub en ben pas één keer geweest. Toen mocht het niet meer!

Ik mis school en mijn vriendjes. Ik zie ze wel tijdens de onlinelessen van school, maar dat is toch niet hetzelfde. Alle kinderen van school hebben een kaartje van de juffen en meesters gekregen, dat is wel heel lief!"



De luidruchtige gekke, maar zeer goed bedoelde ronde door de wijk met muziek, ijsjes en bellenblaas!

De oplossing van Bas' rebus: rebas
huidhonger

Je ziet ze groeien bij Skar.

- dagopvang (0-4 jaar)
- peuterwerk (2-4 jaar)
- bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig?

Leer ons kennen via www.skar.nl

