

In deze winter editie:



**Overlast
in
Klarendal?**
pag. 3



**Sami
Elenad**
pag. 3



KlareTaal
pag. 5



**Paastas-
actie**
pag. 6



**De
Wasplaats**
pag. 7



**Opruim-
actie
vuurwerk**
pag. 7



**Nikki en
Steffanie**
pag. 8



**De Jan
Ligthart-
school**
pag. 8

NIEUWE DRUKKER, ANDERE KRANT

Oh jee! Op het moment dat wij met de eindredactie van deze eerste wijkkrant van het jaar bezig zijn, krijgen we een telefoontje met de mededeling dat de drukker waar we al zeven jaar mee werken, zijn deuren sluit!

Oeps! Dat is schrikken. We bedanken de mensen van DKZET drukkerij uit Hapert voor jarenlange trouwe en prettige samenwerking. Als vaste klant werd onze samenwerking ongeveer automatisch overgenomen door Janssen pers, een krantendrukkerij in Gennep. Maar zij hebben andere machines staan en gebruiken een net iets ander formaat en óók andere kwaliteit papier. En bij het ter perse gaan van deze krant, hebben we dus geen idee wat ons te wachten staat...

Na 6 februari gaan we eens kijken wat we er nou van vinden!

Toch een Carnavalsoptocht!

Hoewel de jaarlijkse Carnavalsoptocht in principe geen Klarendalse aangelegenheid is, voelt dit evenement toch wel degelijk als Klarendals: vanaf de Monnikensteeg tot en met het Velperplein schoof de optocht eerder voor het grootste gedeelte over de Klarendalseweg en maakte nog een lus over wat Klarendalse straten, voordat hij eindigde op het Velperplein. De route is al enkele jaren iets anders maar nog steeds voor een groot deel door de wijk, er lopen bovendien Klarendallers in de optocht mee en veel voormalig bewoners komen er op af om weer een beetje van hun wijkje te proeven.

Begin november leek het er even op dat na veertig jaar de stekker er uit ging. Het sterk vergrijsde bestuur van Stichting Carnavalsoptocht Regio Arnhem was al een tijd op zoek naar jongere carnaval liefhebbers om het stokje over te nemen, maar aangesloten Carnavalsverenigingen in de regio lieten het afweten. 'Er is blijkbaar geen draagvlak om zitting te nemen in het stichtingsbestuur om de traditie van de carnavalsoptocht voort te zetten', meldde de stichting toen met pijn in het hart. En toen meldden zich toch een clubje carnavalisten die de schouders er onder wilden zetten. Pjiew!

'Dat de Carnavalsoptocht Arnhem zou verdwijnen, was voor ons ondenkbaar. Om deze reden hebben wij ons verenigd in de Stichting **VRIENDEN VAN DE ERNEMSE OPTOG** en hebben we de gemeente een plan voorgelegd en toestemming gevraagd om te starten met de organisatie van de optocht. En met succes! De Vrienden van de Ernhemse Optog hebben dan ook een nieuwe website:

ERNEMSEOPTOG.NL en de route zal er op zondag de 23e als volgt uit zien: **Vertrek om 13.11 uur vanaf de Monnikensteeg, via de Rosendaalseweg – Huijghenslaan – Prümelaan – Velperweg – Raapopseweg – Vijverlaan – J.P. Heyestraat – Hommelseweg – Agnietenstraat**



– Oogststraat – Klarendalseweg – Hoflaan – Velperweg – Steenstraat – Velperplein.

KLARENDALSEWEG

Misschien valt het op dat het stukje Klarendalseweg opmerkelijk is versierd. Dat klopt! **MICHAËL BOUWMAN** woont op nummer 90, we zouden hem kunnen kennen omdat het daar tijdens de feestdagen net iets uitbundiger is versierd. Hij heeft het initiatief genomen om tegen een kleine vergoeding huizen van aanwonenden én ondernemers te pimpen met vlaggenlijnen en ballonnen. Waarom? Hij is begaan met het lot van de dieren in Australië – het land wat al maanden in de fik staat; de winst die hij maakt op dit versierwerk komt ten goede aan het opvangen en behandelen van de Australische dieren. Chapeau Michaël!



Melden met de Fixi app van de gemeente

Wie in Arnhem een losse stoeptegels, afvaldumpingen of een kapotte lantaarnpaal ziet, kan sinds twee maanden een stuk eenvoudiger een melding maken bij de gemeente. Sinds december werkt Arnhem met een nieuw meldingsstelsel **FIXI**: een gebruiksvriendelijke tool die via een gratis app op je smartphone of website te gebruiken is.

Arnhemmers kunnen straks op verschillende manieren een melding over de openbare ruimte maken: via de Fixi app (beschikbaar in de App store en Google Playstore) of via arnhem.nl/melding die weer uitkomt bij **WWW.FIXI.NL** of telefonisch via het **GRATIS** nummer **0800 - 1809**.

Op de website of in de app hoeft je maar een beperkt aantal velden in te vullen, zoals het onderwerp van de melding, een omschrijving en eventueel een foto van de situatie, de locatie, door de straatnaam in te typen of door deze op de kaart te markeren.

Om op de hoogte te blijven van de melding, moet je wel je e-mail achter laten. Maar het is niet nodig een account aan te maken op de Fixi app. De foto is van vorig jaar, toen bestond dit meldingsstelsel nog niet. Het schijnt dat er binnen een maand 5000 meldingen over openbare ruimte zijn binnen gekomen!



Melding bij calamiteiten

Door Bas Bugter

Er heerst onder een deel van de Klarendallers nog steeds de nodige bezorgdheid over toenemende criminaliteit in de wijk. Die bezorgdheid is door enkele bewoners ook in de gemeenteraad geuit en daar is in de pers uitgebreid over bericht.

Door die berichtgeving ontstaat soms de indruk dat er weinig gebeurt aan criminaliteitsbestrijding. Zo gaven wij, in onze krant van afgelopen december, een opsomming van een aantal verontrustende gebeurtenissen. Een woningoverval, een straatberoving, een bandenprikker en drugsdealers rondom de molen...

In reactie daarop hebben wijkagenten Joke Bartelink en Eric Hortensius ons laten weten dat de overvallers en de bandenprikker inmiddels zijn opgepakt. Ook de autokraker die enkele maanden geleden actief was op en rond de Hommelseweg is gearresteerd. Een pand aan de Veldstraat waar gedeald en gebruikt werd is, na langdurig onderzoek, enige tijd geleden ontruimd en omwonenden hebben aangegeven dat daarop de rust in de straat is wedergekeerd.



Verontrustende situatie? Blijven melden!

De politie kan nu eenmaal pas tot resoluut ingrijpen overgaan wanneer er zekerheid is en men over voldoende bewijsmateriaal beschikt. Dat betekent dat er soms een lange adem nodig is en er niet altijd direct tot handelen kan worden overgegaan.

Toch benadrukken de wijkagenten dat melding doen van calamiteiten wel degelijk

zin heeft. Zie daarvoor de wijkwijzer achter in de wijkkrant.

Voor wie het schrikbeeld van de jaren 80 nog voor ogen heeft, is het misschien een kleine geruststelling te weten dat men de spreekwoordelijke vinger aan de pols houdt...

Lees over vergelijkbare items op pagina 3

~ Redactioneel ~

Welkom in het nieuwe jaar. Of eigenlijk een nieuw decennium! De eerste wijkkrant komt gelijk van een nieuwe drukker vandaan en heeft daardoor een nieuw aanzicht. Dingen veranderen constant, ook de wijkkrant. Maar wij gaan er in ieder geval weer zeven voor jullie maken in 2020.

Ondertussen zijn er telkens weer verhalen te over om in die zelfde wijkkrant te plaatsen. Hoe meer leven er zich dan ook afspeelt op internet en via de sociale media, een krantje blijft een mooi medium om wijkbewoners aan elkaar te koppelen en te zien, lezen en begrijpen wat er allemaal in de wijk leeft en speelt.

De redactie blijft de verhalen halen! En hoewel de redactie ook zo nu en dan van samenstelling verandert en daarmee ook de stijl en inhoud van de wijkkrant: redacteuren zijn altijd begaan met wijk en wijkbewoners. Al vijf decennia!

Inleveren van kopy

Uiterlijk kopij woensdag 11 maart.

Kopij ontvangen we graag per e-mail op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden in een zo hoog mogelijke resolutie.

Verspreiding van de krant na 26 maart

~ Colofon ~



WIJKKRANT KLARENDAL is een uitgave van het Bewonersoverleg

REDACTIE-LEDEN Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije Ringersma, Bas Bugter, Ron Roumen, Josje Hers en Gert Jan Schouten

BEZORGERS KRANT NIET ONTVANGEN? Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo snel mogelijk bezorgd. Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons uw adres en we slaan uw huis over.



Facebook.com/klarendal



@klarendal2022

E-MAIL wijkkrant@klarendal.nl

INTERNET www.klarendal.nl

Creatieve Club MFC Klarendal



De creatieve club is een gezellige groep vrouwen die wekelijks mooie dingen maken. Houd u van knutselen en vind u het gezellig om dat met andere vrouwen samen te doen, bent u van harte welkom. U kunt uw creativiteit en knutselvaardigheden de vrije loop laten en zelfs mensen die denken dat ze niet creatief zijn kunnen iets leuks maken.

De creatieve club is er elke dinsdagmiddag van 12.30 uur tot 14.30 uur in MFC Klarendal, met uitzondering van vakanties. De bijdrage is 2,00 inclusief materiaal, kopje koffie/thee en een koekje. Informatie bij Rosa Stortebom, tel. 06 - 220 01 388

Bijbelgesprekkring

Vanaf januari is in samenwerking met Villa Klarendal in het Inloophuis, een Bijbelgesprekkring gestart.

We lezen een Bijbelverhaal en gaan in gesprek over wat dit verhaal zou kunnen betekenen en over wat het verhaal zou kunnen betekenen in ons persoonlijk leven. De Bijbelgesprekkring vindt elke laatste maandag van de maand plaats. Iedereen is van harte welkom. Deelname is uiteraard gratis.

Data: 24 februari, 30 maart, 7 april (paasgesprek), 4 mei, 30 mei en 29 juni.

Locatie: Inloophuis St. Marten, van Slichtenhorststraat 34 te Arnhem.

Tijd: 11.00 -13.00 uur.

WoordenWerkPlaats

Elke maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur komt in het Inloophuis onze schrijfclub genaamd de WoordenWerkPlaats samen.

Wij werken met taal; we schrijven, schaven en schuren en creëren zo verhalen en gedichten. We werken naar aanleiding van een thema dat wordt ingebracht door 1 van de begeleiders en bedenken daar een werkvorm bij. Iedereen schrijft en beschrijft zijn of haar invalshoek op het thema. En aan het eind van de middag delen we onze ver-

halen en ervaringen met elkaar. Het is fijn en verrijkend om zo samen bezig te zijn, in een veilige omgeving en groep. We nodigen je van harte uit om met ons mee te schrijven! Kom langs of maak een afspraak via: woordenwerkplaats@inloophuissintmarten.nl We kijken uit naar jou en je verhaal!

Hartelijke groet van Ankie, Helga, Jelle, Judith en Monique

Internationale Vrouwendag

Op zondag 8 maart is het zover: Internationale Vrouwendag. Deze dag staat in het teken van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. In 1919 kregen de vrouwen in Nederland kiesrecht. Reden voor een feest!

De vrouwen van de Activiteitengroep en de vrouwen van Villa Klarendal van MFC Klarendal organiseren samen een feest rondom het thema Vrijheid! Het feest wordt gevierd op vrijdagavond 6 maart in MFC Klarendal van 19.30 tot 22.30 uur. Er is o.a. bingo, er zijn hapjes en wereldmuziek. Alle vrouwen en meisjes vanaf 16 jaar zijn welkom. Kosten 2,00 per persoon.

Kom, ontmoet elkaar, dans en geniet vooral! Informatie bij Anja van Hal tel; 06- 551 87 554 mail; a.vhal@rijnstad.nl

Bel gratis met gemeente Arnhem via 0800-1809



Een goed begin in 2020. Want vanaf 1 januari is de gemeente Arnhem gratis bereikbaar via 0800-1809. Arnhem is een gastvrije gemeente en daarbij hoort een kosteloos telefoonnummer.

De gemeente heeft alle contactinformatie op borden, flyers, posters, websites en brieven zoveel mogelijk aangepast. Maar het kan zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien. Ziet u nog ergens een oud 0900-nummer laat het ons weten via WWW.ARNHEM.NL/MELDING, WWW.FIXI.NL of 0800 - 1809.

Halfjaar wennen

Arnhemmers krijgen een half jaar de tijd om aan de overgang van 0900-1809 naar 0800-1809 te wennen. Wie in die periode naar het oude nummer belt krijgt een bericht te horen dat het nummer is gewijzigd naar een gratis 0800-nummer. Vanaf 1 juli 2020 is het 0900-nummer niet meer bereikbaar.

Rebas

Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kunstenaar **BAS BUGTER** krijgt er steeds meer zin in.

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je op de achterpagina.

VEEL PLEZIER!



Salsa Kizomba Bachata

Proefflessen
15 t/m 23 februari
Start cursussen
24 februari
t/m 1 maart

VOLG EEN PROEFLES
www.yasalsa.nl/proefles

15 JAAR YASALSA
Eigen teksten, danstips!

WOENSDAG WAKKERT

5 RITMES™ DANSVOND
ARNHEM | MFC KLARENDAL
IEDERE WOENSDAG 19.30
MET ARJAN BOUW

info: arjanbouw.nl

Nu ook op zaterdag geopend, voor particulier wasje en ál het andere!

DE WASPLAATS
KLARENDAL SINDS 2015

openingstijden
ma. 12:00-16:00
di. do. vr. za. 10:00-16:00
wo. 10:00-14:00

Klarendalseweg 439, 026-3798846
dewasplaats.nl Facebook @dewasplaats

iedere woensdag
verse vis
van
Vishandel Zwaan

van 10 tot 18 uur
bij het winkelcentrum
a/d Klarendalseweg

Overlast in Klarendal?

Waarschijnlijk omdat het dertig jaar geleden is, werd in de lokale krant en andere media weer het woord 'drugsoverlast' gemakshalve uit de kast gehaald met betrekking tot de huidige 'overlast' die een toenemend aantal personen in de wijk veroorzaakt. De vergelijking gaat totaal niet op!

Ingezonden door Nico van Putten

Dertig jaar geleden werd de overlast voor het grootste deel veroorzaakt door de problematiek van de heroïne verslaafden. Dat was toen een nieuw fenomeen en de maatschappij had daar nog geen goed programma voor, hetgeen er mede door de opstand van 30 jaar geleden wel is gekomen.

DE VERWARDE MENS

Nu leidt de benaming 'drugsoverlast' alleen maar af van het werkelijke probleem. En dat is namelijk dat de bezuinigingen en vercommercialisering van de zorg weer op het bordje komt van buurten met lage huren. Wij fungeren weer als afvoerputje. Evenals in andere wijken met lagere huren. Ik zie nu enkele ruimtes bewoond worden met psychisch en problematische mensen. Soms onder het mom van 'begeleid' wonen. Deze vaak

'verwarde' personen hebben ook recht op wonen, maar daarbij behoeven zij wel een goede begeleiding en daar ontbreekt het helaas aan!

En daar ligt het grootste deel van de overlast. Veel van die mensen gebruiken medicijnen (legale drugs) en alcohol in combinatie met illegale drugs. En dat geeft vroeg of laat overlast voor de directe burens en uiteindelijk ook op straat. En als we het woord drugsoverlast blijven gebruiken, dan ben ik bang dat er weer (symbool) politieke beslissingen genomen gaan worden, door enkele dealers op te pakken om de bewoners daarmee gerust te stellen. Maar er wordt helemaal niets opgelost, want de oorzaak van het werkelijke probleem blijft bestaan.

OPSTAND TOEN, ACTIE ONDERNEMEN NU

Ook is het onnodig en sensatiebelust om het woord 'opstand' uit de kast te halen en af te stoffen vanwege de situatie in 1989. Nu is het alleen gerechtvaardigd als het gebruikt wordt in de betekenis van actie ondernemen naar de gemeente en andere instanties toe, die paal en perk zouden moeten stellen aan de hoeveelheid woonruimtes die toegewezen worden aan 'verwarde' personen of andere overlast veroorzakers.



Klarendal is altijd een wijk geweest van 'leven en laten leven'! En dat moet zo blijven, want dat maakt onze wijk zo mooi. En daar hoort nu eenmaal ook hier en daar een enkele keer overlast bij. Maar zeker niet een aanhoudende en groeiende overlast vanuit laks gemeente beleid, want dat zou zo snel mogelijk aangepakt moeten worden.

NOOT VAN DE REDACTIE:

Nico van Putten kraakte als kunstacademie student in de jaren 70 een oude woning in Klarendal, woont daar nog steeds en was bovendien jaren redacteur van de wijkkrant. Zijn persoonlijke bevindingen als hier boven zijn zorgwekkend: ook het NRC

“Deze vaak ‘verwarde’ personen hebben ook recht op wonen, maar daarbij behoeven zij wel een goede begeleiding”

schreef onlangs een artikel over een bewoonster van Klarendal die ondertussen kampt met gezondheidsklachten en haar huis ontvlucht vanwege overlast van een buurman met zware psychische problematiek. De krant stelt dan ook dat vanwege beddenafbouw in de GGZ deze problemen juist in wijken als Klarendal ontstaan en dat bewoners vanwege privacywetgeving van het kastje naar de muur worden gestuurd voor oplossingen.

Klarendal vroeg om regie en krijgt dat

Door Zefanja Hoogers

Eind oktober van het vorige jaar hebben meerdere Klarendallers verenigd in bijvoorbeeld het Bewonersoverleg, ondernemersvereniging DOCKS en Bouwspelplaats de Leuke Linde, zich laten afvaardigen door de voorzitter van de Leuke Linde die alarm is gaan slaan op het stadhuis: 'De drugsoverlast groeit ons boven het hoofd'.

Sinds twee jaar is in Klarendal een werkgroep actief, waar bewoners en werkers kijken wat ze kunnen doen. De kwetsbare plekken zijn geïnventariseerd en daar waar

mogelijk zijn er in samenwerking met Team Leefomgeving fysieke acties ondernomen, zoals verlichting op bepaalde plekken, wat snoeiwerk om een plek overzichtelijker te maken en er is ergens eens een hekje geplaatst. 'Maar veel meer kunnen wij niet doen binnen onze mogelijkheden: drugs-overlast en criminaliteit groeien ons nu echt boven het hoofd. We vragen om hulp. [...] Er is meer regie nodig' aldus Onstein destijds.

Dezelfde avond publiceerde onze redactie een verslag hiervan op de website van Klarendal, wat direct werd opgepakt door de Arnhemse pers die er nog een aantal

artikelen en interviews overheen schreef. Ook de wijkkrant somde in de laatste editie van 2019 nog weer een aantal situaties en geluiden op. Op het stadhuis staat het onderwerp ondertussen hoog op de agenda.

Daarnaast hebben we óók de parkeerproblematiek wat door de gemeente even op de plank is komen te liggen, slingeren er regelmatig vuilniszakken rond sinds de containers alleen open gaan met een afvalpas én woont 'de verwarde mens' vanwege 'beddenafbouw' in de GGZ onder ons: allerlei factoren die de leefbaarheid waar Klarendal zo hard aan heeft getrokken, niet

“Deze wijk is van ver gekomen en te mooi om weer weg te laten zakken”

ten goede komen. En onze burgemeester (sinds kort woonachtig schuin tegenover De Leuke Linde) ziet dat. Daarom is voormalig manager van Volkshuisvesting Arnhem **Berry Kessels** aangetrokken, om in ieder geval de komende zes maanden als aanjager en met alle partijen in de benen, (drugs)overlast situaties onder controle te krijgen. Kessels: 'Deze wijk is van ver gekomen en te mooi om weer weg te laten zakken. Daarom wil onze burgemeester nu actie. We zijn er vroeg bij. Ik ben blij dat ik mag helpen.'

Regie! Wordt vervolgd...

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Sami Elenad

Tekst Marije Ringersma Foto Bas Boerman

Mijn fotograaf (Bas Boerman) en ik hebben 's avonds een afspraak met **SAMI ELENAD** (41). Via via heb ik zijn naam gekregen omdat hij een interessant verhaal zou hebben. Wie heeft dat niet?

Sami is Syrisch en is sinds vier jaar in Nederland. Hij verwelkomt ons buiten en neemt ons vervolgens mee naar Eetcafe Simpel (Hey, die hebben we ook eens geïnterviewd voor de wijkkrant. We hebben toen de heerlijke Klarendaller gehaktbal gegeten!).

Sami, vertel eens over je leven hier.

Ik ben single en woon op de Klarendalseweg. Van origine ben ik scenarioschrijver. Ik heb daarvoor gestudeerd in Damascus (red. hoofdstad van Syrie). Daar schreef ik scenario's voor een dagelijks tv programma. Een drama serie. Hier in Nederland heb ik een baan als heftruck chauffeur bij een recycle bedrijf. Ik huur een kamer en deel de badkamer en keuken met mijn huisgenoot. Ik maak altijd praatjes met iedereen. Genoeg vrienden hier om me heen. Mijn familie is hier namelijk niet. Zo probeer ik er het beste van te maken.

Waar is je familie?

Mijn moeder en broer wonen nog in Syrie. Mijn vader is vermoord door terroristen. Mijn moeder wilde dat ik wegging uit Syrie omdat ik anders opgeroepen zou worden om in het leger te dienen. Dus ik ben weggegaan. Ik ben in Turkije met zo'n rubberbootje naar Europa gevaren. We zaten met 62 mensen op een klein bootje. Het duurde twee uur. Gelukkig heb ik het overleefd. Mijn zussen wonen in Saudi Arabië en Dubai.

Wat gebeurde er toen je aankwam in Nederland?

Het was niet per se het plan om naar Nederland te gaan. Voor mij is thuis een plek waar het veilig is. Het maakt me niet uit of dat in Nederland, Duitsland of Canada is. Weet je wat grappig is? Toen ik nog in Damascus woonde, had ik vanuit mijn balkon uitzicht op de Nederlandse ambassade en zag dus altijd de Nederlandse vlag wapperen. Nu ben ik hier. Toeval! Ik kwam aan in Ter Apel en ben vanuit daar Nijmegen gestuurd. Ik heb een tijdje in Heumesoord gewoond. Ik ontmoette daar een journalist en ik vertelde haar mijn idee om een film te maken over vluchtelingen. Ik wilde graag aan Neder-



Sami: 'Ik voel me niet alleen in Klarendal'

landers laten zien waarom we hierheen komen. Die film staat op youtube en kan iedereen bekijken, het heet 'Journey between hope and fear'. Ik ga binnenkort nog een nieuwe film maken.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Het liefste vis ik. Ik heb een grote vispas. Dan heb ik een vergunning om op mijn boot te vissen. Met een kleine vispas mag je alleen vissen als je aan de kade staat. Ik vang snoekbaars en pijl. En ik hou van tuinieren. Van groenten verbouwen en kijken naar bloemen. Toen ik in Renkum woonde had ik binnen een week mijn tuin helemaal veranderd en verbouwd. De gemeente was

zo onder de indruk dat ze mij een olijfbom cadeau gaven. Nu heb ik geen tuin, dat mis ik ontzettend. Ook kook ik graag. Frans en Syrisch. Cordon Bleu is mijn lievelingsgerecht, lekker met kaas erin.

Wat vind je van Klarendal?

Ik voel me thuis hier. Het ligt strategisch dichtbij de stad. Ik voel het leven hier. En ik voel me niet alleen in Klarendal. Er zijn altijd mensen om een praatje mee te maken.

Bekijk zijn film op:

<https://www.youtube.com/watch?v=K9vaNPRDgZA>

Met zijn allen ...

Tekst en beeld: Ron Roumen.

We foeteren soms tegen elkaar, we veroordelen en mopperen over elkaars gedrag maar uiteindelijk kunnen we niet zonder elkaar. Zeker in een wijk als Klarendal, waar velen een woelig verleden hebben gekend, is de behoefte aan onderling contact groot. Anno 2020 is social media een broedplaats voor dat contact.

Dat blijkt immers uit twee levendige initiatieven op social media waarin Klarendallers elkaar vinden en informatie uitwisselen. De **FACEBOOKPAGINA 'ECHTE KLUIRENDALERS VAN VOOR DE NIEUWBOUW'** is een toonbeeld van nostalgie. Dagelijks verschijnen er oude foto's op deze Facebook groep waarin in onze wijk in volle glorie te zien is. Foto's soms van 40, 50 jaar geleden waarin mensen elkaar en andere, inmiddels overleden wijkgenoten herkennen. Er ontstaan verhalen en discussies die de bewoners van

nu dichter bij elkaar brengen.

Het andere initiatief is de 'Nextdoor Buurtapp Klarendal' waarin allerlei zaken met elkaar gedeeld kunnen worden. Naast veiligheidstips en meldingen met betrekking tot criminaliteit is de buurtapp doorspekt met aanbiedingen van vrijwilligers die je hond willen uitlaten tot aan een uitwisseling van koopzegtjes en oproepen tot hulp en ondersteuning.

Beide kanalen tonen aan dat we niet zonder elkaar kunnen en sterker nog ... door en met elkaar vorm geven aan wat Klarendal anno 2020 is. Dus laten we af en toe foeteren op elkaar. Laten we elkaar aanspreken op gedrag maar altijd vanuit de gedachte dat we Samen Klarendal zijn en dat zo moet blijven.

Noot van de redactie: Het platform 'Historisch Klarendal' met zowel een website als een Facebookpagina is helaas ter ziele...



Klarendals leven op internet

Klarendal Beats

WELKE MUZIEK POMPT DOOR HET HART VAN KLARENDAL?

Elk jaar herdenken we de oorlog. In 2019 en 2020 vieren we zelfs 75 jaar vrijheid. In de hele provincie Gelderland worden activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de gebeurtenissen uit het verleden. Zo ook dat we de Bevrijding en deze 75 jaar 'vrijheid' vieren. Alles komt samen in het programma 'Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid'. De focus ligt niet alleen op het verleden, maar juist ook op het heden en de toekomst.

In Klarendal is er door studenten van IMAE en ArtEZ gewerkt aan 'een nieuwe taal voor herdenking'. Met Recordshop

ARNHEMSE MEISJES als werkplaats aan de Sonsbeeksingel, werd muziek al snel als universele taal ontdekt en hier werden vragen aan gekoppeld. Welke muziek pompt door het hart van Klarendal? Welke herinneringen hebben bewoners aan bepaalde liedjes?

Op basis van de gegeven antwoorden is er door de studenten een muziekcollectie samengesteld. De Klarendal Beats waren zaterdag 25 januari te beluisteren bij Recordshop Arnhemse Meisjes: samen luisteren, herdenken en dansen op het ritme van onze eigen geschiedenis!

De muziekcollectie is te beluisteren via Spotify -> <https://spoti.fi/2TLrih1>



Studenten van ArtEZ zochten vanuit Recordshop de Arnhemse Meisjes naar een nieuwe taal voor herdenking

Klarendalse Taferelen

Door Gert Jan Schouten

Mensen zijn gewoontedieren. Ik dus ook, terwijl ik hard mijn best doe onderscheidend te zijn. Het leven van alledag spiegelt mij echter een doodgewone doorsnee man, die kuddegevoelig is en net als ieder ander behept met dagelijkse gewoontes. Een regelmatige gang naar de buurtsuper op vaste tijden maakt me voorspelbaar.

Rond zessen rijd ik de parkeerplaats op van onze buurtsuper, de Albert Kleijn. Het is een groezelig vertrouwd pleintje met de dingen die je er verwacht. Een innameplaats voor lege flessen waar troosteloosheid de hand van schaamte schudt. Ik moet de eerste nog tegenkomen die zelfverzekerd en vol overtuiging zijn lading lege wijnflessen met veel kabaal de bak in pleurt, 'kijk mij nou!!' Het blijft verdacht. Nee, dan heeft de Humanitas kledingbak aanmerkelijk meer standing. 'Alleen aanleveren in gesloten zak' staat er dwingend. Juist dat vergeet ik iedere keer, zodat ook mijn weldoende daad iets heimelijks krijgt.

De meeste zes uur mensen hebben net als ik een beetje haast. Het was weer een drukke dag. Een relaxte avond lonkt nadrukkelijk. Geen tijd dus voor de Turk aan de rechterkant die ik eigenlijk mijn inkopen gun. Maar ja, gemak, snelheid en efficiëntie winnen het van mijn medemenselijkheid, sorry Turk.

Met een glimlach passeer ik de bloemist. Een keer per jaar koop ik een bosje bloemen. Ik ben niet van de bloemen; man alleen met kind, daar sterven zelfs de cactussen. Telkens krijg ik een nieuwe spaarkaart om te verliezen. De laatste keer heb ik geweigerd; het lukt niet, aardige mevrouw, ze raken zoek bij mij. Sindsdien ligt er een kaart te wachten achter de toonbank. Een

geruststellende gedachte, ze kennen me hier. Ik groet Simone van de rookwaren, niet dat ze weet wie ik ben, maar ze herkent me wel. Ik ben al jaren gestopt met roken maar onze relatie blijft intact. Ik groet en zij groet terug.

En dan is het zover, ik betreed de Albert Kleijn. Op mijn vaste boodschappentijd werken er mannen die vakkenvullen, mannen die ik ken, mannen die naast hun werk gras vreten, die voetballen en ooit bij me getraind hebben. Toch altijd een beetje ongemakkelijk, zij in hun niet al te modieuze Albert Kleijn jasjes en ik in mijn burgerwerkkloffie ook niet op mijn sterkst. Ik koester die momentjes omdat ik weet heb van hun uitstraling in het fantastische rood en zwart van Volharding Doet Zegevieren. Hun indrukwekkende ballonkuiten sturen precies genoeg agressie aan om te kunnen schitteren. En oh ja, ze hebben namen: Tobias bij het brood, Wietse, Maarten onder

leiding van Jasper enzovoort. Op gezette tijden staat er een elftal in de winkel. Een team van hoog niveau, slechts de jasjes vloeken met groen. Dan maar een potje op de parkeerplaats.

Een enkele keer ben ik wat later. De parkeerplaats is bijna verlaten. Een verwaald deeltje van een handelaar trekt mijn aandacht. Ze doen hun best om er professioneel uit te zien. De onopvallende dure auto met spoilers, de nerveus heen en weer lopende sukkel wachtend op een teken om in te stappen, het korte samenzijn en het camouflage loopje dat de aftocht dekt. Ik grijns en start de auto om huiswaarts te keren. Langzaam glijd ik de parkeerplaats af en passeer mijn eigen binnenpretje. Op amper een meter afstand van de meest ondringbare muur in de wijk hangt een bord dat waarschuwt voor de maximale doorrijhoogte. De ideale plek om eens lekker te gassen.



Troosteloosheid en waarschuwingen op de parkeerplaats van de buurtsuper

HET BUURTCAFÉ VOOR DE HELE STAD!

Café Kroon
SINDS 1927

ETEN & DRINKEN
BIEREN & BORRELEN
TERRAS MET VERWARMDE KUSSENS

HOMMELSTRAAT 66 - CAFEKROON.NL



Kwaliteit door kleinschaligheid:
kinderdagverblijf

't Koetshuisje

voor kinderen tussen 0 en 4 jaar

www.hetkoetshuisje.nl

06 42 60 86 20

VALENTIJD DOOR JOSJE HERS EN BAS BUGTER

Dit keer is deze rubriek wel heel letterlijk een Klarendalse aangelegenheid want alle geïnterviewden troffen we her en der op de Klarendalseweg. Nog even en dan is het weer Valentijnsdag, de winkels liggen vol met allerlei hebbedingetjes, van de geijkte chocolaatjes tot grote hartvormige knalrode kussens om onze geliefden mee te verblijden. De mensen die wij spraken hebben ieder zo hun eigen beleving bij Valentijnsdag.

STEVEN, ANNA, FLORA EN LAURENS

“Zo’n tweeling is toch dubbel zoveel werk. Maar wel heerlijk”

Anna: “Bij Valentijnsdag denk ik natuurlijk aan liefde, samenzijn, iets lekkers voor elkaar kopen, eropuit gaan. De laatste jaren zijn we niet veel buiten de deur geweest, we hadden de handen vol aan onze tweeling Flora en Laurens, zo’n tweeling is toch dubbel zoveel werk. Maar wel heerlijk, toen we hoorden dat er twee op komst waren schoten we allebei in de lach.”

Steven: “Flora en Laurens zijn nu twee en een half jaar, dus dit jaar willen we toch wel met zijn viertjes iets leuks gaan doen op Valentijnsdag, ergens wat gaan drinken of uit eten.”

LIDA, ROB EN SACHA

“We zijn inmiddels 51 jaar getrouwd en liefde is er voor elke dag natuurlijk!”

Lida: “We doen niet iets speciaals op die dag. Wij zijn ook nooit thuis maar zitten dan in Oostenrijk, in onze caravan. Een vriend van ons is jarig op Valentijnsdag, dit jaar voor de 81e keer, daar besteden we uiteraard wel aandacht aan. We zijn inmiddels 51 jaar getrouwd en liefde is er voor elke dag natuurlijk!”

Rob: “Als we dan in de caravan zijn, maak ik wel vaak een ontbijtje op bed voor mijn vrouw.”

Sacha: “Ik krijg ook altijd een ontbijtje op bed als ik bij opa en oma logeer, ook als het geen Valentijnsdag is.”

HARRY EN CHRISTA

“Zulke dingen vergeet je niet meer”

Harry: “We hebben net wat gedronken hier in de buurt en nu laat ik Christa de plekjes zien waar ik ben opgegroeid. Onder de Linden, daar heb ik tegenover het kerkhof gewoond. Ik was beviend met het zontje van de beheerder, daarom speelden wij daar vaak. De toegangspoort van het kerkhof was in de vorm van de Arc de Triomphe, zulke dingen vergeet je niet meer. Hier, op de Klarendalseweg heb ik ook gewoond, in het huisje van Slak, nu zit daar een wijnhandel in.”

Christa: “Met Valentijnsdag hebben we niet zoveel, dat is een overgewaaid dingetje uit Amerika, net als die Coca-Cola kerstman en Halloween. Allemaal commercieel gedoe, op dat soort dagen kijken wij het liefst de andere kant op.”

FREDERIQUE

“Ik ben er niet zo van. Het is toch een verzonnen iets”

“Ik heb weleens een kaartje aan vriendinnen gestuurd met Valentijnsdag, maar verder doe ik niks speciaals op die dag, ik ben er niet zo van. Het is toch een verzonnen iets. Het valt me wel op dat ik die dag meer post te bezorgen heb. Dan zitten er allemaal brieven in mijn posttas met van die rode lippenstiftzontjes. Want wist je dat je een Valentijnskaart gratis mag versturen? Door een lippenstiftkusje in de rechterbovenhoek te zetten, op de plek waar je normaal gesproken een postzegel plakt. Liefde moet altijd bezorgd kunnen worden!”

Vandaag zat er trouwens nog een kerstkaartje tussen de post! Helaas doormidden gescheurd. Ik ga het kaartje aan elkaar lijmen en bezorg het alsnog. Iemand heeft toch de moeite genomen een mooi kaartje te versturen, het zou zonde zijn als het kaartje dan niet aankomt.”

W I J K W I J Z E R

MFC Klarendal

MFC KLARENDAL

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2,
Telefoon 026 - 377 20 50.
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.

Het **bewonersoverleg** (vroeger wijkplatform) vindt er
7x per jaar plaats.

Participatiewerker Anja van Hal Klarendal/Sint Marten
werkt vanuit het MFC:
a.vhal@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 551 875 54

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,
tel. 026 - 377 20 63

Opbouwwerker Karin Veldkamp werkt in het MFC:
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59

Sociale wijkteams
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00

Bewonersoverleg



Op 27 januari kwam het Bewonersoverleg weer bij
elkaar. Jammer genoeg kon een verslagje daarvan
niet meer in deze wijkkrant. Misschien toch goed om
te weten dat de **directeur van VHV** langs kwam voor
een kennismaking en om wat over het **vastgoed** in
Klarendal te vertellen. En **Berry Kessels** schoof ook
aan. Hij wordt een tijdje de aanjager gericht op het
vermindern van **(drugs)overlast**.

Natuurlijk heeft het bewonersoverleg ook voor 2020
weer **geld om dingen te financieren voor de wijk**. Dat
kan van alles zijn, maar geen eten en drinken. Maar
een bijdrage voor een springkussen bij een straatfeest
of bloemen om het straatbeeld op te vrolijken, beho-
ren tot de mogelijkheden. Het **aanvraagformulier** vindt
u op de **wijkwebsite** of neem contact op met **opbouw-
werker Karin Veldkamp**: 06 - 468 01 459.

**De overige data voor 2020 zijn 16 maart, 11 mei, 29
juni, 7 september, 26 oktober en 14 december: altijd
op maandagavond en altijd om 20.00uur.**

Nuttige nummers in de wijk



Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844

Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en
20.00u in MFC Klarendal

Grofvuil ophalen: www.afvalbalie.nl (Suez)

Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer

Klachten openbare ruimte: tel. 0800 1809

of www.arnhem.nl/melding

Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712

Jongeren centrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21

Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26

Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u.

Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag)



DE KLARENDALSE MOLEN JUBILEERT

Molen de Kroon werd in 1849 als molen De Hoop gebouwd aan de Amsterdamseweg. Waarschijnlijk omdat daar woningen moesten komen voor een groeiende stad, verplaatste de molenaar zijn molen naar het toen nog onbebouwde Klarendal en de molen veranderde weer daarna van naam.

Maar sinds 1870 staat dit prominente gebouw en ondertussen rijksmonument op haar plek in het hart van de wijk. 'Als de molen kon praten... zou je wat horen', aldus één van de laatste eigenaren uit de molenaarsfamilie Reijmes. Ja: de molen heeft het meest van allen vanaf haar plek kunnen aanschouwen in Klarendal, 150 jaar lang! Het jaar 2020 is dus een jubileumjaar en daarom zullen er publieksactiviteiten gaan plaatsvinden en natuurlijk vieren huidige molenaars en vrijwilligers dit heugelijke feit, samen met de bewoners van Klarendal e.o. Hou de website WWW.MOLENDEKROON.NL en de **FACEBOOK** pagina in de gaten!

ONDERHOUD MOLEN

Een keer in de twee jaar vindt er een onderzoek plaats naar de constructieve toestand van de molen. Ook in 2019 is de monumentenwacht langs geweest voor een inspectie. Doordat de vrijwilligers de molen regelmatig onderhouden is de onderhoudstoestand redelijk tot goed en is de molen ten opzichte van het vorige rapport er op vooruit gegaan!

Wel zullen in de komende periode de stellingdelen (loopplanken) vervangen moeten worden. Deze planken zitten er vanaf de restauratie in 1970 op en zijn nu aan vervanging toe. Ze hebben het lang volgehouden: de gemiddelde levensduur van buitenhout is zo'n 25 jaar.

De stelling moet altijd in een goede betrouwbare conditie zijn. De molenaars maar ook de bezoekers, moeten er veilig overheen kunnen lopen. Om de kap van de molen goed op de wind kunnen zetten moet de kruivloer in goede staat zijn. Omdat de molenaars met het kruiwiel, kettingen en speciale gemaakte ankers de kap van de molen in de goede windrichting trekken, komt er veel trekkracht op de planken te staan. Ook als de molen stilstaat worden de wieken en de staartbalk van de molen hier met stevige kettingen aan vast gezet. Met harde wind en storm zorgen de kettingen er voor dat de molen niet spontaan kan gaan draaien. Als de stelling in te slechte staat verkeert kunnen we de veiligheid niet meer garanderen.

Er zijn de afgelopen jaren steeds delen vervangen die echt te slecht en te gevaarlijk werden. Nu wordt binnenkort een begin gemaakt met de totale vervanging van alle planken. Ook aan gevlucht (wieken) zullen de komende tijd reparaties worden uitgevoerd en het hout van de remkleppen zal worden vervangen. Als de reparaties klaar zijn wordt dit alles opnieuw geschilderd. De molen zal daarom tijdens dit jubileumjaar periodes deels in de steigers komen te staan.

Paastas-actie Klarendal, Sint Marten, Spoorhoek 2020

Ook dit jaar wordt voor de zesde keer voorafgaand aan Pasen een actie georganiseerd om wijkbewoners van Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek met een zeer kleine portemonnee te voorzien van een Paastas. Nog meer dan vorige jaren wordt dit een pakket dat vergelijkbaar is met een kerstpakket. Waar de voedselbank de basisvoedingsmiddelen levert, willen wij daar bovenop wat extra lekkers of bijzonders aanbieden.

Dit gaat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Wijkbewoners kunnen op enkele adressen luxe paasartikelen inleveren bij De Wasplaats, inloophuis Sint Marten of basisschool KunstRijk (in het MFC Klarendal). Inleveren kan van 26 februari t/m 4 april

Daarnaast zal gedurende enkele weekenden voedsel worden ingezameld bij de Albert Heijn vestigingen Klarendal, Velperbuitensingel, Rozet en Lawick van Pabstraat.

Het is óók mogelijk om een financiële bijdrage te geven. Dat kun je sturen naar: Rekeningnummer NL87 INGB0000710434 t.n.v. Inloophuis Sint Marten, o.v.v. "bijdrage Paastasactie". Enkele instanties hebben al laten weten financieel bij te dragen.



De tassen worden op Goede Vrijdag uitgereikt in het MFC Klarendal. Vorig jaar is het met alle bijdrages gelukt 250 tassen samen te stellen en 200 gezinnen blij te maken!

De Paastas-actie Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek is een gezamenlijk initiatief van inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal in samenwerking met andere niet-aangesloten vrijwilligers uit de wijk.

Meer informatie: Facebookpagina:
www.facebook.com/paastasactieklarendalsintmarten

Gastvrijheid
Klassiek anno nu

CASPAR

Koffie, speciaalbieren
Wisselende kaart

Dagelijks geopend van 9u30 tot 1u00
Donderdag t/m zaterdag tot 2u00

Elly Lamakerplantsoen 2 ('Putplein')
026 8403524

Autobedrijf Loesink VOF
al vier decennia in Klarendal

occasions - reparatie - APK
bandenservice - onderhoud



Akkerstraat 29
www.autoloesink.nl
026 44 33 135 / 06 10 09 12 69
autobedrijfloesink@gmail.com

Begin eens over het einde

Denk jij wel eens na over doodgaan? We hebben het er niet zo vaak over. Vreemd eigenlijk, want we weten dat het onvermijdelijk is en dat je er ineens mee te maken kan krijgen.

Sta jij open voor een gesprek over de laatste levensfase? Wil je meepraten over hoe we dat als samenleving met elkaar hebben geregeld? Begin eens over het einde!

HUISKAMERGESPREEKEN

Van februari tot en met april 2020 worden er in zo'n 40 huiskamers in Nederland gesprekken gevoerd over de thema's waardig ouder worden, euthanasie en voltooid leven. Zo zorgen we ervoor dat in de maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase verschillende meningen worden gehoord. Het brede beeld van de gesprekken stuurt het Ministerie van VWS na afloop aan de Tweede Kamer als bijdrage aan de politieke discussies.

Iedereen kan meedoen. Jong en oud, in welke levensfase of met welke achtergrond dan ook. Ook mensen van buiten de stad/wijk waar het gesprek plaatsvindt, kunnen deelnemen.

WANNEER EN WAAR

ZATERDAG 15 FEBRUARI, Klarendal en omgeving – waaronder **DE WASPLAATS**

en **DE NIEUWE HOMMEL**.

Na afloop kun je in het buurtgesprek deelnemers van andere huiskamergesprekken ontmoeten in **THEATER DE LEEUW**. Het totale programma duurt van 13.30 tot 16.15 uur.

DOE JE MEE?

www.dialogolaatstelevensfase.nl (ook voor meer informatie)

ACHTERGROND

De huiskamer- en buurtgesprekken zijn onderdeel van een brede maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase, een verkenning hoe we in de samenleving denken over de laatste levensfase. De perspectieven rond de laatste fase van ons leven, in het bijzonder rond de maatschappelijke thema's voltooid leven, de reikwijdte van euthanasiewetgeving en waardig ouder worden staan hierin centraal. De deelnemers delen hun persoonlijke perspectieven, ervaringen, zorgen, verwachtingen en wensen rond deze thema's. De verschillende perspectieven dienen als input voor de politieke discussie rond de invulling van de laatste levensfase in de Tweede Kamer. De maatschappelijke dialoog laatste levensfase wordt in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport georganiseerd door Bureau & MAES.



De Wasplaats – ook samen er uit!

Wie vindt het leuk één keer per maand, samen te gaan **WANDELEN** en na afloop een kop soep met een broodje bij De Wasplaats te gebruiken. Als je interesse hebt kun je je opgeven bij de Wasplaats en bij voldoende animo gaan we eind februari van start.

We kunnen bij de Wasplaats nog wel 1 á 2 extra **GASTHEREN/VROUWEN** gebruiken die een paar dagdelen per week bezoekers welkom heten, koffie schenken, spulletjes verkopen van winkeltje OOGst, een wasje draaien of een handje helpen bij een activiteit. Ook als je zelf een idee hebt voor een activiteit, dan horen we het graag en kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn binnen De Wasplaats.

De eerste **ONTMOETINGSLUNCH** van dit

jaarviel op 2 januari en was weer gezellig en volle bak! Welkom op 6 februari, 5 maart en elke eerste donderdag van de maand om 12.30u!

Op 9 januari was de opening van de **EXPOSITIE** van het Kunstportaal RIBW multimedia atelier, deelnemers o.l.v. Tatiana Leijn. Tevens werd het promo-filmpje dat zij samen met stagiaire Sanne voor De Wasplaats gemaakt hadden, gepresenteerd. Ook deze middag werd druk bezocht! Het filmpje is te bekijken via onze **FACEBOOKPAGINA** of WWW.DEWASPLAATS.NL onder 'nieuws'.

In februari hangen er schilderijen van **GULAY YILDRIM** in De Wasplaats en wij zijn ondertussen óók op de zaterdagen open van 10.00u tot 16.00u!



Iedere maand een andere tentoonstelling!

Opruimactie vuurwerk

De zaterdagochtend na nieuwjaar gingen ruim vijftien mensen, gewapend met prikkers en zakken, vanuit de Leuke Linde de straten van Klarendal door om de restanten van het vuurwerk op te ruimen. Het was al best schoon, maar niet overal! Vooral in de struiken hebben we nog veel weg gehaald. Iedereen had binnen anderhalf uur twee volle vuilniszakken.

De opruimers kwamen overal vandaan en we hadden zelfs een moeder en dochter erbij die binnenkort in de wijk komen wonen: "Het is een mooie manier om mensen te leren kennen", aldus de moeder. Haar dochter was na afloop al druk aan het voetballen met een aantal toekomstige buurtgenootjes.

Wil je graag meehelpen aan een schone wijk? En vind je het leuk om andere men-

sen met een hart voor het milieu te leren kennen? Loop dan gerust een keer mee. De volgende opruimactie is op zaterdag 21 maart.

JE EIGEN PRIKKER AANVRAGEN

Wist je trouwens dat je ook een eigen prikker en afvalpas kunt aanvragen? Handig als je vaker wil opruimen in je eigen buurt of straat. Voor meer informatie kun je mailen naar afval@arnhem.nl.

WERKGROEP SCHOON KLARENDAL

Heb je meer ideeën of vind je het leuk om mee te denken over een Schoon Klarendal? Stuur dan een mail naar opbouwwerker **KARIN VELDKAMP** via k.veldkamp@rijnstad.nl.

De opruimactie was een initiatief van Schoon Klarendal, ondersteund door het KinderWijkTeam.



Binnen anderhalf uur had iedereen twee vuilniszakken vol

PSSST...

KLARENDAL IS WEER SCHOON EN TROTS WIJKKIE WAT FIJN!



WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP

Huis van Puck

PUCKS OPEN PODIUM

Vrijdag 21 februari

20:00 uur - Huis van Puck

CENTRUM VOOR DE PODIUMKUNSTEN
Huis van Puck

Iedere 3e vrijdag van de maand komen muzikanten, schrijvers, cabaretiers, toneelspelers, dichters en andere podiumkunstenaars bij elkaar in het café van Huis van Puck tijdens Pucks Open Podium. Deze avond wordt altijd samengesteld uit minimaal 6 verschillende soorten acts. De line-up bevat totaal verschillende artiesten; van doorgewinterde podium-

beesten tot absolute beginners. Kortom: een super-diverse avond, bomvol talent!

Tijd: 20.00 - 22.30 uur
Entree: gratis

Ook optreden tijdens Pucks Open Podium? Kijk voor meer informatie op WWW.HUISVANPUCK.NL



KinderwerkKinderwerk KinderwerkKinderwerk

Voorjaarsvakantie voor kids

De Leuke Linde, kinderwerk en sportwerk trekken uiteraard ook in 2020 weer samen op om leuke en sportieve activiteiten voor Klarendalse kids neer te zetten!

Sport- en Spel instuif

Datum: Dinsdag 25 februari
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Locatie: Sportzaal, MFC Klarendal
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Meer info? Said Zahti: 06-11915682



Lentekriebels

Datum: Woensdag 26 februari
Tijd: 13:30 – 15:00 uur
Locatie: Bouwspelplaats de Leuke Linde
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Meer info? Joyce: 06-15497339 Noëlle: 026-4424811

De activiteiten zijn gratis!!!

De Jan Ligthartschool staakt De Jan Ligthartschool staakt

Op 30 en 31 januari vond er weer een landelijke staking in het onderwijs plaats

Heel veel scholen door het hele land sloten de deuren om te laten zien dat er veranderingen nodig zijn in het onderwijssysteem. Zo ook de leraren van de Jan Ligthartschool, waar veel kinderen uit Klarendal naar school gaan.

Met een groep gingen zij naar het Provinciehuis om actie te voeren. De kwaliteit van het onderwijs heeft te lijden onder de hoge werkdruk, vinden zij. Er is niet altijd genoeg tijd om alle kinderen de aandacht te geven die zij verdienen, en er wordt veel extra inzet van de leerkrachten gevraagd. Daar komt bij dat de salarissen in het basisonderwijs relatief laag zijn, vergeleken met andere landen maar ook vergeleken met het voortgezet onderwijs.

Julia van Broeckhuijsen, directeur van de Jan Ligthartschool: "Op onze school proberen we als groep wel manieren te verzinnen om die werkdruk te verlagen."

Toch zijn zij het er mee eens dat er op landelijk niveau meer gedaan moet worden om het op veel scholen structureel te verbeteren. Een deel van de leerkrachten van de Jan Ligthartschool maakte trouwens dankbaar gebruik van de twee 'vrije' dagen om hun klassenadministratie bij te werken, schoolrapporten te schrijven, en meer van dat soort werkzaamheden - die anders vaak nog in het weekend moeten gebeuren.



En de kinderen, wat vonden zij ervan? Aletta, Gaby, Zara en Evi (zie foto) uit groep 7/8 waren over een ding eens: met de twee extra vrije dagen hebben zij geen moeite. Voor hun ouders is het soms wel wat lastiger als zij eigenlijk moeten werken. Maar ze snappen ook dat de aanleiding wel serieus is, en dat de school niet voor de lol sluit.

Carnavallistjes kijken uit naar sneeuwpoppakken en dansmarietjes

Door Josje Hers

Binnenkort is het weer carnaval! Dat gaat uitbundig gevierd worden op zaterdagmiddag 15 februari in het MFC Klarendal, dan is er kindercarnaval met een heleboel leuke activiteiten. Steffanie en Nikki gaan ook en willen graag vertellen waarom zij de carnavalsmiddag in het MFC zo leuk vinden.



Nikki en Steffanie hebben zin in Carnaval!

Steffanie: "Ik ga met een groepje vriendinnen naar de carnavalsmiddag, het is het leukst als je met kinderen gaat die je al goed kent. Waarschijnlijk verkleed ik me als sneeuwpop of als een patatzak. Bij het sneeuwpoppak zit ook een oranje grote neus, die doe ik meestal af want die zit niet lekker. Er is ook een hele hoge klimwand die middag. Als ik ga klimmen trek ik wel mijn verkleedkleden uit, want met dat pak naar boven klimmen is niet handig. Hoe hoger je op de klimwand komt, hoe lastiger het wordt, je armen worden steeds moeier dan. Gelukkig heb ik geen hoogtevrees, dus ga helemaal tot in de top. Naar de carnavalsoptocht ga ik ook elk jaar, dan gooien ze met snoep, soms bijna in je gezicht en dan moet je snel wegduiken."

Nikki: "Er zijn ook dansmarietjes die middag. Ik wilde eerst op les om dansmarietje te worden maar zit al op hiphop en dat is ook heel leuk om te doen. Ik ga altijd graag naar de carnavalsmiddag. Misschien komen er wel van die levensgrote poppen, Knabbel en Babel zijn ook weleens geweest, die zijn echt zó schattig. Maar een Clown is het allerleukst, want die maakt ook van die grappige figuren van ballonnen, allerlei dieren, zwaarden en ook hoedjes. Ik ga ook als clown, met een clownsjurk maar zonder pruik op, dat kriebelt zo. Mijn moeder schminkt me elk jaar, die kan echt heel goed clowns schminken."

Kindercarnaval Klarendal Kindercarnaval Klarendal

Zaterdag 15 februari is het weer zover: De Klarendalse Kindercarnaval

Dit jaar in de zaal aan de Agnietenstraat 88.
Van 13.11 uur tot 15.11 uur.
Voor alle kinderen van 0-12 jaar.
Ouders en opa's en oma's zijn ook welkom!



We hebben weer een leuk programma en natuurlijk een danswedstrijd en de polonaise!
Wel verkleed komen, hè?
Tijdens de kindercarnaval wordt er niet gerookt, wordt er geen alcohol geschonken en is confetti verboden i.v.m. de vloer.

De Kindercarnaval wordt georganiseerd door CV De Patriotten en Kinderwerk Klarendal.

Tot dan allemaal!!! Alaaaaaaaaaaaaaffffffff!!!!

School III weer strak in de lak



www.skar.nl

kinderopvang **skar**
stap in je toekomst

dag-opvang 0-4 jaar

peuterwerk 2-4 jaar

buitenschoolse-opvang 4-13 jaar

KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING, OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG