

In deze nazomer editie:



Ondergrondse containers
pag. 2



Leven na de Slag om Arnhem
pag. 3



Het Inloophuis
pag. 3



Klarendalse taferelen
pag. 4



Ivy Klop
pag. 4



KlareTaal
pag. 5



Advies herbestemming
pag. 6



De 5Ritmes
pag. 6



Rik van Houten
pag. 7



Speeldorp 2019
pag. 8



Julia
pag. 8

Klarendal hondenpoep vrij

Door werkgroep Schoon Klarendal

Stel je voor....een schoon en opgeruimd Klarendal. Een wijk waar je niet meer hoeft op te letten waar je loopt en de grasveldjes naar echt gras ruiken. Een schone wijk is veel fijner en veiliger om in te wonen en biedt meer speelruimte aan de kinderen. Dat is waar wij, de **POEPGROEP**, bestaande uit bewoners van Klarendal, ons sterk voor maken. Het gezicht van een poepvrij Klarendal is **KLARENDALSE BOP**. Een hondje dat met een nep drol op zijn kop rondloopt. Zo hoopt hij hondenbezitters te inspireren de poep van hun huisdier op te ruimen.

In de vorige wijkkrant vertelden we al dat er **DISPENSERS MET GRATIS ZAKJES EN EXTRA AFVALBAKKEN VOOR HONDEN-POEP IN DE WIJK KOMEN**. Eind september worden die allemaal geplaatst en kunnen hondenbezitters op diverse locaties een speciaal poepzakje gebruiken. Deze zakjes zijn van extra dik, biologisch afbreekbaar materiaal en er zitten hengsels aan zodat het (volle) zakje eenvoudig en geurvrij kan worden dichtgeknoopt en in de afvalbak gedeponeerd. Voor hondenbezitters die altijd al de drollen van hun geliefde viervoeter opruimen een extra service maar we hopen natuurlijk dat ook bewoners die dit nu meestal niet doen, overstag gaan.

Hoe zit het ook alweer met hondenpoep?

Een veel gehoord geluid is nog steeds dat de gemeente de boel maar moet opruimen omdat er toch belasting voor wordt betaald. Maar dat is allang niet meer zo. In mei 2012 heeft de gemeente als bezuinigingsmaatregel alle hondenuitlaatplaatsen in de stad weg gehaald en OVERAL de opruimplicht ingevoerd. Tegelijk is de hondenbelasting afgeschaft. Wie betrapt wordt op het laten liggen van poep van eigen hond kan een boete krijgen van 100 euro en wie geen schepje of zakje bij zich heeft 70 euro. Nu weet iedereen dat het handhaven van de opruimplicht een wassen neus is, omdat het simpelweg ontbreekt aan voldoende



mankracht hiervoor. Dus zijn er nog steeds een paar bewoners die er letterlijk 'schijt' aan hebben dat de poep van hun viervoeter vies is, stinkt en onder andermans schoen blijft plakken. We hopen dat met het aanbieden van gratis zakjes meer hondenbezitters hun gêne opzij zetten en de stoute schoenen aantrekken. Opruimen is niet suf maar juist stoer en heel sociaal.

DE WOP (WoonOmgevingsPloeg Klarendal) zorgt ervoor dat de dispensers tijdig aangevuld worden met zakjes en leegt de extra hondenpoepbakken. De meeste dispensers staan in de buurt van een gewone afvalbak of ondergrondse container waar de zakjes ook in mogen. Omdat ze geurvrij zijn geeft het geen stankoverlast. In de meeste ondergrondse containers zit aan de onderkant een afvalklepje waar altijd klein afval in mag, daar is geen afvalpas voor nodig.

Burendag met nog meer informatie ZATERDAG 28 SEPTEMBER is het Nationale Burendag en staat de poepgroep met een

informatie kraam bij het winkelcentrum om met onze burens in Klarendal in gesprek te gaan. Op een grote plattegrond kunnen we laten zien waar de dispensers en extra bakken staan. De actie doen we samen met Schoon Klarendal. Ideeën hoe we de wijk schoner kunnen krijgen zijn meer dan welkom en wie actief of als ambassadeur wil aansluiten kan dit meteen doorgeven. Kinderen mogen bij de kraam 'poephappen' en uiteraard zijn ook brave viervoeters welkom; die worden getraceerd op wat lekkers. We staan er van **12.00 tot 15.00** uur en om 12.30 komt wethouder **MARTIEN LOUWERS** (o.a. Wijkzaken, Welzijn en Burgerparticipatie) om officieel het startsein te geven voor hopelijk een poepvrij Klarendal.

Overzicht waar de DepoDog dispensers (houders met zakjes) en dispensers met extra poepbakken staan in de wijk: in verband met het beschikbare budget is gekozen voor plekken met de meeste overlast.

- Johannastraat t.h.v 27**
dispenser aan bestaande afvalbak
- Rosendaalsestraat t.h.v 235**
dispenser aan extra poep afvalbak
- Sumatrastraat**
dispenser aan extra poep afvalbak
- Johannastraat/Neerlands Tuinstraat**
dispenser aan extra poep afvalbak
- Rosendaalsestraat t.h.v 88**
dispenser nabij ondergrondse container
- Herenstraat**
dispenser nabij bestaande afvalbak
- Willemstraat t.h.v 25**
dispenser aan extra poep afvalbak
- Onder de Linden 2x bij het parkje**
dispensers komen op bestaande afvalbakken in plantsoen
- Vijverlaan t.h.v 16**
dispenser nabij ondergrondse container
- Klarendalseweg t.h.v 329**
dispenser nabij ondergrondse container
- Verlengde Hoflaan**
dispenser nabij ondergrondse container
- Vijverlaan**
dispenser nabij ondergrondse container

Herinneringsmaaltijden

Sinds 1945 staat Arnhem in de maand september in het teken van de **HERDENKING VAN DE SLAG OM ARNHEM**. We houden onze geschiedenis levend door de jaarlijkse herdenking en kranslegging in de Berenkuil, met aansluitend Bridge to Liberation Experience en een divers programma aan activiteiten.

Vrede en vrijheid zijn anno 2019 niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het delen van verhalen van toen met jongere generaties staat centraal tijdens **HERINNERINGSMAALTIJDEN** in september in Arnhemse wijken. Samen eten in een bekende omgeving kan leiden tot bijzondere ontmoetingen en tot gesprekken over toen, nu en onze toekomst.

De gemeente Arnhem heeft daar het initiatief in genomen en ook in Klarendal werden deze maand maaltijden georganiseerd. Er zijn er nog twee te gaan:

LEUKE LINDE

Stichting Rijnstad, de Leuke Linde, Villa Klarendal en de Landenkookgroep Klarendal organiseren met en voor bewoners een Herinnerings- of vrijheidsmaaltijd. Deze vindt plaats op **ZATERDAG 21**

SEPTEMBER van 17.00 tot 19.00 uur in de Leuke Linde. Centraal staat het delen van verhalen over de Slag om Arnhem door buurtbewoners die het zelf hebben meegemaakt (of door hun kinderen of kleinkinderen). Maar vrijheid is voor iedereen belangrijk. Daarom willen we ook herinneringen uit andere oorlogen delen, zoals die in voormalig Nederlands-Indië of Syrië. Iedereen is welkom aan tafel en uiteraard zoeken wij ook mensen die hun verhaal of die van hun (groot)ouders willen vertellen.

DEELNAME AAN DE HERINNERINGSMAALTIJD IS GRATIS.

Opgeven via e-mail bij Anja van Hal a.vhal@rijnstad.nl of telefonisch via nummer **06 5518 7554**

VILLA KLARENDAL

OP ZONDAG 22 september is de laatste herinneringsmaaltijd in Villa Klarendal, waar er deze maand al twee aan vooraf waren gegaan. Deze zondag heeft als thema 'De slag om Nederlands-Indië/ Indonesië': Klarendalse Antoinette Scheepers vertelt over haar ervaringen met de Indonesische vrijheidsstrijd (Bersiap), haar vertrek (evacuatie) naar Nederland en hoe zij in Nederland werden ontvangen.



De maaltijd begint om 11 uur, de viering begint rond 12 uur en zullen maximaal anderhalf uur duren. MFC Klarendal, Kazerneplein 2.

~ Redactioneel ~

We komen na de vakantie langzaam op gang en de hittegolven zijn achter de rug. Andere jaren zouden we voor de Klare Taal bewoners op straat vragen hoe ze die hebben overleefd. Maar we vonden het voor deze editie belangrijker om stil te staan bij het feit dat Arnhem 75 jaar geleden in september een spookstad werd, een jubileumherdenking die een paar keer aandacht krijgt in deze krant.

Ondertussen nazomer en wat en heeft de herfst zo'n beetje zijn entree gedaan. September is sinds twee jaar zonder Wijken voor Kunst, het jaarlijkse culturele feestje van een weekend waar bewoners bij elkaar over de vloer kwamen en passies deelden. Jammer, maar soms hebben dingen nou eenmaal hun beste tijd gehad. Het waren dertien fantastische culturele weekenden tot in 2017, waarbij de wijkkrant altijd óf krap er voor óf net er na uitkwam. Maar nu is het dus stil.

In de wijk is het verder nooit stil. Lees maar in deze wijkkrant!

Theater in Klarendal

Wie komt onze werkgroep 'THEATER IN DE WIJK' versterken?

Wij zijn op zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden om mee te doen met de organisatie van een theaterroute in Klarendal voor, door en met bewoners. Theater in de Wijk gaat plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Welke theaterliefhebbers, organisatietalenten en andere belangstellenden komen de werkgroep versterken. Eind september krijg je een uitnodiging voor onze eerste bijeenkomst.

Opgeven of meer informatie?

Karin Veldkamp, Opbouwwerk Klarendal
k.veldkamp@rijnstad.nl of
Mieke Hendrikse, cultuurmakelaar
mieke.hendrikse@rozet.nl



Ook bewoners in andere wijken van de stad ontmoeten elkaar middels locatietheater projecten, zoals in het Arnhemse Broek

Rookvrij schoolplein



Aan het MFC en op het Kazerneplein zijn al sinds enige tijd deze ROOKVRIJ borden te zien.

Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben vanwege een wijziging in de Tabakswet. Dit geldt voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteiten. In Arnhem zijn kort geleden alle tennisclubs al rookvrij gemaakt, sinds dit jaar ook binnen zwembaden van de stad. Volgend jaar is het dus voor scholen verplicht. Het zal dan ook voor ander Kazerneplein bewoners en gebruikers gelden dat ze geen sigaret mogen opsteken.

De ondergrondse containers

Sinds augustus kunnen we in Klarendal alleen nog oud papier kwijt in de daarvoor bestemde ondergrondse containers.

Voor het kosteloos wegbrengen van restafval en PMD (plastic, blik en drinkpakken) is bij de andere containers nu de afvalpas nodig.



De afvalpas – mocht die kwijt zijn – is tot en met 30 november gratis te bestellen via www.afvalbalie.nl.

Voor vragen, bel de SUEZ servicelijn op 0800 366 999

Inleveren van kopy

Uiterlijk kopij woensdag 16 okt.

Kopij ontvangen we graag per e-mail op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden in een zo hoog mogelijke resolutie.

Verspreiding van de krant na 31 okt.

~ Colofon ~



WIJKKRANT KLARENDAL is een uitgave van het Bewonersoverleg

REDACTIE-LEDEN: Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije Ringersma, Bas Bugter, Ron Roumen, Josje Hers en Gert Jan Schouten.

BEZORGERS: KRANT NIET ONTVANGEN? Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo snel mogelijk bezorgd. Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons uw adres en we slaan uw huis over.



Facebook.com/klarendal



@klarendal2022

E-MAIL: wijkkrant@klarendal.nl
INTERNET: www.klarendal.nl

Rebas

Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kunstenaar **BAS BUGTER** heeft in het tweede jaar de smaak te pakken.

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je op de achterpagina.

VEEL PLEZIER!



Monumentale kleuren op deuren en kozijnen



Gastvrijheid
Klassiek anno nu

CASPAR

Koffie, speciaalbieren
Wisselende kaart

Dagelijks geopend van 9u30 tot 1u00
Donderdag t/m zaterdag tot 2u00

Elly Lamakerplantsoen 2 ('Putplein')
026 8403524



Nieuw in de wijk kinderdagverblijf

't Koetshuisje

Kwaliteit door kleinschaligheid
voor kinderen tussen 0 en 4 jaar

www.hetkoetshuisje.nl

0619919911

Wijkwinkel 2.0:
vrijwilligers en gastvrouwen M/V
altijd welkom!



DE WASPLAATS
KLARENDAL SINDS 2015

openingstijden

ma. 12:00-16:00
di. do. vr. 10:00-16:00
wo. 10:00-14:00

Klarendalseweg 439. 026-3798846
dewasplaats.nl Facebook @dewasplaats

Autobedrijf Loesink VOF
al vier decennia in Klarendal

occasions - reparatie - APK
bandenservice - onderhoud



Akkerstraat 29

www.autoloesink.nl

026 44 33 135 / 06 10 09 12 69

autobedrijfloesink@gmail.com

Het leven in de Paulstraat voor en na de Slag om Arnhem

Door Zefanja Hoogers

HENK BROUWER is dertien jaar als hij op last van de bezetter in september 1944 zijn thuis in de Paulstraat moet verlaten. Zijn vader pacht op dat moment een aantal stukjes land in de buurt van de stad waar hij rogge, bieten en aardappelen teelt. De familie heeft een stal in de Paulstraat waar ze melkkoeien houden. Het gezin met zes kinderen verlaat samen met de koeien én andere gezinnen uit de straat Klarendal.

Het lijkt een mooi plan om de koeien te laten grazen op landerijen achter kasteel Zypendael, maar daar zouden ze in beslag genomen worden. Dus de gezinnen verlaten de plek en komen terecht in 'Rust Wat', het café wat nu al jaren pannenkoekenhuis is in Schaarsbergen. Ondertussen lopen overall evacué met wagens en witte lakens, en 'starfighters' (vliegtuigen) scheren over de wegen van de regio. Daarnaast krijgen de Paulstraatbewoners in Schaarsbergen onenigheid over wie er meer recht op rogge of melk heeft. Honger speelt parten. Henk vertelt dat zij kinderen niet echt worden betrokken bij de te nemen beslissingen. Maar de wegen van de gezinnen scheiden.

LOENEN

Lopend met koeien, paard en wagen komt het gezin Brouwer in Loenen terecht waar het wordt opgevangen in een boerderij met watermolen. Ze kunnen in het kippenhok terecht en slapen op de deel tussen de koeien en de varkens. De koeien uit de Paulstraat worden in bruikleen gegeven aan Loenense boeren. Eén koe houden ze zelf.

Er is wel redelijk te eten. Vader Brouwer gaat namelijk met gevaar voor eigen leven regelmatig met de transportfiets op en neer naar zijn gepachte stukjes land aan de Bakenbergseweg, de Schelmseweg of Warnsborn, om er rogge

of bieten te halen. Henk gaat soms mee voorop de fiets. Daar is eens de dans ontsprongen van een bombardement; de bieten komen in Loenen aan met graaanscherven er in, maar vader Brouwer gaat er gewoon mee verder. Ook bezoekt vader wel eens zijn leegstaande huis in de Paulstraat, waar hij wordt aangehouden door Duitsers. Maar ook die dans ontspringt hij.

Ook in Loenen komen regelmatig V1's en V2's (andere vliegtuigen) denderend over vliegen en helpt Henk mee een schuilkelder te graven. Maar daar wordt uiteindelijk nooit gebruik van gemaakt. Henk beleeft zijn tijd in Loenen meer als vakantie, behalve dat de rogge pap wel erg bepekt is.

TERUG NAAR KLARENDAL

Uiteindelijk komt in april 1945 zijn oom het molenpad in Loenen vrolijk zwaaiend oplopen met een Canadese baret op zijn hoofd: Arnhem is bevrijd! Vader Brouwer neemt zijn koeien terug. De koe die in bruikleen was bij de NSB boer, zijn de mannen van de 'ondergrondse' met geweer op de nek gaan halen. Het gezin met de caravaan koeien vertrekt richting Arnhem, maar je mag niet zomaar de stad weer in. In het karmelietessenklooster in Schaarsbergen verblijft het gezin een tijdje met ook andere familieleden. Pas als de stad veilig is gemaakt, is de terugtocht naar Klarendal mogelijk.

Henk gaat nog wel even naar school als de oorlog is afgelopen. Thuis wordt het leven in de Paulstraat weer opgepakt, zijn moeder opent het kleine winkeltje in de straat op nummer 14a met melk, eieren en groenten van vaders land. Voor de melk staan de Paulstraatbewoners die allemaal terug kwamen na de oorlog, dagelijks in de rij. Al snel gaat Henk zijn ouders helpen met de negen koeien in de stal.

HET LEVEN NA DE OORLOG

AN STARINK is geboren en getogen in de



Meneer en mevrouw Brouwer dit voorjaar tijdens hun Diamanten Bruiloft

Geitenkamp en is acht jaar oud als zij en haar familie geëvacueerd terecht komen in De Steeg. Zij heeft daar vreselijke herinneringen aan. Het pand mag dan nu een monument zijn, maar An denkt altijd aan de chantage en vernedering die er plaatsvonden, waar ze bijvoorbeeld gestampte aardappelschillen eten.

An heeft eigenlijk geen herinneringen aan hun terugkomst op de Geitenkamp. Vlak na de oorlog vertrekt het gezin naar de Rosendaalsestraat, omdat haar vader aangesteld wordt als beheerder van het KAB, het verenigingsgebouw van de Katholieken. Daar werkt An al snel mee. Toch weet ze tien jaar na de bevrijding een zaterdagavond vrij te krijgen om naar een dansavond te gaan in het 'Militaire tehuis', het pand waar nu Dansschool Versteegh zit aan de Velperweg waar vroeger de militairen samen kwamen in hun vrije tijd.

Henk is ondertussen twintiger en melkboer. Begin 1955 ontmoet hij An tijdens die dans-

"Henk gaat soms mee voorop de fiets. Daar is eens de dans ontsprongen van een bombardement"

avond. In 1959 trouwen ze. Henk is 25 jaar zelfstandig melkboer, waarvan de eerste tien jaren in Malburgen. Daarna volgt een winkel aan de Vrij Nederlandstraat in Presikhaaf. In de jaren 80 verhuizen zij voor 32 jaar naar de Elderhof.

Een jaar geleden betreft het echtpaar een appartement in een wooncomplex van de De Drie Gasthuizingegroep in Presikhaaf. Ze vinden het grandioos wonen. Dit voorjaar krijgen ze een brief van koning Willem Alexander die ze feliciteert met hun 60 jarig huwelijk. Samen met hun drie kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen is er een prachtig feest georganiseerd voor deze diamanten bruiloft.

Veel dank voor jullie Arnhemse verhaal!

Nieuwe kansen voor het Inloophuis

Het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat is als onderdeel van de R.K. Parochie Sint Eusebius een diaconaal centrum voor alle mensen in en rond de wijken Sint Marten, Spoorhoek en Klarendal die elkaar willen ontmoeten. Mensen kunnen meedoen aan activiteiten, zelf actief worden als vrijwilliger bij een van de projecten, of ook zelf initiatieven nemen voor een activiteit.

STICHTING

Het Inloophuis heeft sinds de opening enorm veel mensen bereikt en is een belangrijke netwerk partner geworden binnen de cyclus van de inclusieve wijkactiviteiten voor voornamelijk Sint Marten Klarendal en Spoorhoek, maar ook verdere aanpalende wijken. Er wordt samen gewerkt met diverse hulpverleningsinstanties in de wijken. Buurtpastor Ellie Smeekens had er haar handen vol aan om alle ballen in de lucht te houden.

Om die reden is vanuit het bestuur van de Eusebiusparochie besloten een stichting in het leven te roepen, om lokaal sterker te kunnen worden, fondsen te kunnen werven en toekomstbestendig te kunnen zijn. Daardoor is het bijvoorbeeld gelukt een coördinator aan te trekken!

NIEUWE COÖRDINATOR

Het Inloophuis is ook de plek waar wijkbewoners bij het Buurtpastoraat aan

kunnen kloppen voor pastorale of andere hulp. Buurtpastor Ellie Smeekens kwam daar nauwelijks meer aan toe. Maar vanaf 1 augustus wordt zij bijgestaan door Maarten Thijsen, de nieuwe coördinator van het Inloophuis! Maarten zal zorgen voor een gastvrij Inloophuis terwijl Ellie nu meer aandacht kan hebben voor het pastorale werk.

MAARTEN (rechts op de foto) werd welkom geheten door buurtpastor **ELLIE SMEEKENS** (links op de foto) en voorzitter **BERND BONNIER** van Stichting Inloophuis Sint Marten Klarendal, Spoorhoek. Maarten bewoog zich eerder in zijn leven als kunstenaar en hield atelier in het ooit buurthuis 'Ons Huis' aan de Klarendalseweg, waarvandaan hij een aantal keren deelnemer was aan de jaarlijkse kunst- en cultuurmanifestatie Wijken voor Kunst. Maarten is woonachtig in het Sonsbeekkwartier – op loopafstand van het Inloophuis - en heeft ondertussen vergelijkbaar werk op zijn CV staan. Hij kent dus zowel het werk als het gebied als het zijne.

INLOOPHUIS EN BUURTPASTORAAT

Inloophuis en buurtpastoraat spelen op elkaar in en versterken elkaar. In het Inloophuis komen signalen binnen van bezoekers, vrijwilligers, hulpverleners en wijkagenten over buurtbewoners over wie ze zich zorgen maken. Buurtbewoners die behoefte hebben aan contact worden uitgenodigd om naar het Inloophuis te komen.



Buurtpastor Ellie, voorzitter Bernd en coördinator Maarten in het Inloophuis in Sint Marten

Als het nodig is, wordt er hulp gezocht. Twee ochtenden in de week kan ieder die wil er binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of om gewoon even rustig te zitten.

Verder worden talenten gezien en ingezet. Mensen met een achtergrond als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg koken en eten er en organiseren een wekelijkse open zangochtend. Zij en andere wijkbewoners kunnen deelnemen aan de activiteiten in het inloophuis, zoals het wijkatelier of de schrijfclub.

Vanuit de buurtklussendienst knappen mannen en vrouwen die op de gewone arbeids-

Maarten zal zorgen voor een gastvrij Inloophuis terwijl Ellie nu meer aandacht kan hebben voor het pastorale werk

markt geen kans maken, klussen op in huis en tuin voor wijkbewoners die dat zelf niet meer kunnen en/of het sociale netwerk of het geld niet hebben om het te laten doen.

Het buurtmaatjesproject koppelt mensen die eenzaam zijn of vanwege een andere reden behoefte hebben aan contact, aan een maatje dat hen bezoekt of hulp biedt.

Klarendalse taferelen

Door **Gert Jan Schouten**

Ergens in het begin van de Klarendal-seweg overleeft een sliert ondernemingen te midden van de hipsters, modemakers en trendsetters. Ze lijken wars van dat al en van de waan van de dag, alsof de tijd er een ander pad volgt. Een klein cluster zaakjes houdt stand, als ware het een galisch dorp, ze doen hun ding zonder al te veel uiterlijk vertoon. Zelf zie ik dat graag als een daad van verzet, maar dat is hun ding helemaal niet. Daar houden ze zich niet mee bezig en dus doen ze al jaren waar ze goed in zijn, hun ding.

Als ik mijn huis verlaat loop ik er tegen aan, geen ontkomen aan: kapper **SEKY**, **WITGOEDHANDEL ABO** en nog niet zo heel lang geleden trofeeënwinkel de Bokaal. Die laatste is er niet meer omdat de ogen niet meer wilden van de baas, aldus de overlevering. Duizenden keren moeten ze gevangen hebben gezeten in mijn blikveld, maar nooit is het in me opgekomen om er op af te stappen. Misschien was de vanzelfsprekendheid van hun aanwezigheid wel de reden dat ik ze over het hoofd zag.

Of erger nog, ik vroeg me weleens af wat er allemaal schuil ging achter deze gevels en dat is op zijn zachtst gezegd vreemd, want duidelijker als dit wordt het niet. De kapper knipt, de witgoedhandel verkoopt wasmachines en koelkasten, en de trofeeën handel graveert bekers. Tot mijn

grote schaamte moet ik dan ook bekennen dat ik deze gewooneheid ben ontgroeid.

Op de flanken van de sliert liggen **MEU-BELSTOFFENZAAK OOSTDAM** en **CAFÉ SIMPEL** als aanvulling. Mijn romantische hart maakt er een klein sprongetje van, nu pas, nu ik het zie! Dit contrast laat het modekwartier misschien wel nog meer modekwartier zijn. Maar dat terzijde, daar gaat het in deze niet over. Inmiddels ben ik binnen, ik ben geweest en het heeft me gegrepen. Ik ben verkocht.

Een paar weken eerder hield de motor van mijn auto ermee op, ergens tussen Seky en de ABO. Een vriendelijke man bood zijn hulp aan. Daardoor en op dat moment besloot ik de eerst volgende keer dat ik naar de kapper zou moeten naar Seky te gaan.

Ik heb een historie met kappers. Een barber die zich geen raad wist met een vrije hand, "Maak er iets moois", zei ik nog. Nooit eerder zag ik er daarna zo gewoontjes uit. Een kapper die vooral goed bleek te zijn met kinderen. Een verveelde knipper die mij ongemakkelijk deed voelen en bij mezelf, waar het nooit helemaal werd wat ik ervan hoopte. Ik had dus niets te verliezen.

In het begin van de zaak van Seky staat een grote leren bank, wat burens waren er de dag door aan het nemen en voor ik het wist zat ik driftig mee te doen met een kop koffie in de hand. Ik voelde me thuis, op mijn gemak. Eenmaal in de zetel van Seky



Een stukje Klarendalseweg waar de tijd een ander pad volgt

onderging ik de behandeling van een ambachtsman. Papieren kraagje om en 'zeg het maar vriend'. Als ik op straat wordt aangesproken als vriend of broer geloof ik er geen biet van, maar Seky zei het op een manier dat ik er zeker van was. Ik voelde dat ik mijn kapper gevonden had nog voor er maar een haartje geknipt was.

De tondeuse, het mes en de schaar waren in topvorm. Mijn bakkebaarden vond de kapper wel een beetje lang, hou ik wel van een kapper met een eigen mening, en voor ik het in de gaten had waren ze gehalveerd. Alsof ik er om gevraagd had en omwille

Ik voelde dat ik mijn kapper gevonden had nog voor er maar een haartje geknipt was

van het verhaal ben ik geneigd te geloven dat het ook zo was. Ik werd gecoiffeerd, van oorhaar ontdaan, besproeid en besprenkeld, we bespraken wezenlijke zaken en man, man wat zag ik er opeens goed uit! En terwijl ik daar nog in die stoel zat wist ik het al: hier wil ik over schrijven en dan wil ik het volgende zeggen - Seky, tot de volgende keer!

Wie Ben Jij Nou? Wie Ben Jij Nou? Ivy Klop

Tekst **Marije Ringersma**
Foto **Bas Boerman**

Er was eens een..... Redactievergadering. Ongeveer 2 maanden geleden. Net zomer, lekker weer, de kleding schaars en vrolijkheid in de lucht. We zitten met de redactie op één van de hoogste etages in het MFC. Met uitzicht op Sugar Hill. Eerlijk gezegd, ik was afgeleid. De hoofdredacteur praatte over (ik weet het dus niet)..... Ik keek naar buiten en zag dat er boven Sugar Hill een dakterras was. Daar stonden twee mannen met lang haar, tatoeages en ontbloot bovenlijf boven een rokerige bbq te hangen. Tja, toen wist ik het! Ik wil één van hen interviewen. Later die avond dronken we bier bij Sugar Hill. Toevallig (?) liep één van de bbq-mannen langs en ik zei direct: "Ik wil jou interviewen". Gelukkig zei **IVY KLOP** (25) "JA". En nu zitten we, twee maanden later, in, natuurlijk, Sugar Hill, voor zijn verhaal. Dat was me nogal een intro. Maar nu gaan we echt beginnen.

Zeg Ivy, ik zie een tattoo met RHCP op ketting hoogte. Vertel eens, wat heb je met de Red Hot Chili Peppers?

Ik ben er mee opgegroeid. Papa had deze muziek altijd aan als ik ging slapen. Vandaag heb ik het ook nog aan gehad tijdens mijn werk. Doordeeweeks werk ik in de bouw en in het weekend ben ik DJ. Ook hier in Arnhem, in Luxor. Ik draai voornamelijk disco en house. Soms hiphop en jazz. Maar, nog steeds luister ik naar de Red Hot Chili Peppers, ook samen met mijn vader.

Je hebt meerdere tattoo's, welke vind je het mooiste?

Die stinksok vind ik heel leuk. Omdat die niemand anders dat heeft. Verder, de echt mooiste vind ik de tattoo met de tekst 'We are lost in music'. Dat is een liedje van



Ivy heeft vier jaar bij Sugar Hill gewerkt als kok

Sister Sledge. Ik vind de tekst heel mooi, ik krijg er nog steeds kippenvel van.

Hoe ben je in de bouw in de terecht gekomen?

Ik heb hier (red. Sugar Hill) vier jaar gewerkt als kok. Ik was toe aan iets nieuws en dit kwam op mijn pad. Ik ben van nature eigenlijk helemaal niet handig, maar ik vind het superleuk! Ik leer iedere dag iets nieuws. Vandaag heb ik bijvoorbeeld een riool gemaakt.

Wat ga je vanavond doen?

Ik ga zo samen met mijn vriendinnetje koken en eten. Daarna heb ik een fotoshoot voor een promotie van een feestje as. Zaterdag in Luxor.

Hoe zie jij de toekomst?

Ik wil graag groot worden met draaien. Ik moet daarvoor zoveel mogelijk optredens regelen. Ik kan er mijn ei in kwijt, mijn passie voor muziek delen en mijn energie over-

"Sta je daar te draaien voor 12.000 man. Dat is echt zo vet"

brennen. Nadeel is dat het lange nachten en korte dagen zijn. Ik krijg weinig slaap. Daar heb ik nog steeds geen oplossing voor gevonden.

Wat was je meest indrukwekkende optreden?

Dat was hier in Arnhem, vorige week nog, op het ASM festival. Sta je daar te draaien voor 12.000 man. Dat is echt zo vet.

Heb je nog een tip voor de lezers van de wijkkrant Klarendal?

Mmmm, ik wil dit precies zo vertellen dat het niet cliché klinkt. Cliché vind ik stom, maar ben het er vaak wel mee eens (glimlach). Dan komt het nu: Omring je met mensen die je spiegelen. Ik heb goede mensen om me heen, waar ik veel van leer. Dat gun ik anderen ook.

Parkeeroverlast, ook buiten Klarendal Zuid

Voor de zomer heeft de gemeente bewoners van het gebied 'Klarendal Zuid' geïnformeerd over een parkeeronderzoek. Het gebied, begrensd door de Sonsbeeksingel, West-Peterstraat, Landbouwstraat, Agnietenstraat, Oogststraat, Willemstraat en Rosendaalsestraat, heeft parkeeroverlast. Binnen de huidige voorwaarden van de gemeenteraad is er maar één oplossing, namelijk betaald parkeren met vergunningen. Lang niet iedereen staat daar positief tegenover. Om recht te doen aan de signalen die zijn ontvangen, maakt de gemeente een tussenstap en onderzoekt of er meer oplossingen zijn. Bewoners die zich hebben gemeld om hier over mee te denken, krijgen bericht over het vervolg.

Ondertussen ontvangt de wijkkrant tijdens de zomervakantie een bericht van een bewoonster buiten het gebied.

Ik reageer op de parkeeroverlast in ons Klarendal. Ik las dat er wat aan gedaan wordt? Ik woon in de Kapelstraat tegenover de Islamitische school. Tijdens de vakantietijd kan ik redelijk mijn auto kwijt, maar nu niet meer. De maatregelen die eventueel genomen worden, gaan tot aan de Oogststraat. Maar ik kan vanaf donderdag tot en met maandagochtend mijn autootje, evenals enkele andere autobezitters in de Kapelstraat, niet kwijt.

Ik ben een jonge bejaarde, ik moet vaak mijn boodschappen uitladen of aarde en planten voor mijn tuin. Dat gaat niet als ik twee straten verder mijn autootje moet parkeren. Ik kan het ook niet in de auto laten zitten, dan wordt er een ruitje ingetikt en ben ik figuurlijk en letterlijk verder van huis. Verderop in de Kapelstraat zitten de bewoners voor het huis op de parkeerplaatsen, die jagen de auto's wel weg en zitten niet op onze auto's te wachten.

Naam bekend bij de redactie.

Heeft u vragen over de parkeerbeleid plannen? U kunt de gemeente bereiken via parkeerplanklarendalzuid@arnhem.nl

75 JAAR SLAG OM ARNHEM TEKST: JOSJE HERS FOTO'S: BAS BUGTER

Deze maand is het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. In en om Arnhem zijn talloze activiteiten georganiseerd om dit te herdenken. Uw redacteurs gingen de straat op met de vraag of mensen zich betrokken voelen bij de herdenking.

JAN-WILLEM



“Die vlag is eigenlijk een boodschap naar iedereen toe”

“Allereerst wil ik even kwijt dat ik een trouwe lezer ben van de wijkkrant, het is een informatief blad, ik lees ‘m altijd helemaal uit.” Dank je wel Jan-Willem! Dat vinden wij redacteurs natuurlijk fijn om te horen, maar nu naar de vraag. Jij hebt de herdenkingsvlag buiten hangen, waarom?

“Een oude vriend van mij heeft in de oorlog gevochten en deelde veel van zijn verhalen met mij, hij is inmiddels overleden. Ook mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt en spraken er vaak over. Door die indringende verhalen realiseerde ik me goed, dat we de mensen die gevochten hebben om ons land weer te bevrijden heel dankbaar moeten zijn. Daarom hang ik in september en in mei altijd de vlag buiten. Die vlag is eigenlijk een boodschap naar iedereen toe: Besef goed wat je hebt en hoe kostbaar dat is.”

TWAN, JOSEPHINE EN DJAMÉ



“75 jaar is helemaal niet zo lang geleden en vrijheid is echt niet zo vanzelfsprekend”

In de Verlengde Hoflaan treffen we dit drietal. Natuurlijk hebben ze tijd voor ons, maar, vertellen ze gelijk: “Wij zijn eerlijk gezegd niet zo met de herdenking bezig.”

“Ik krijg er niet veel van mee in mijn omgeving”, zegt Twan. “Wel keek ik vroeger veel naar de televisieserie 13 in de Oorlog. Dus ik heb er wel een beetje een beeld bij.” Josephine vertelt dat je het aan de gebouwen in Arnhem wel kunt zien dat de stad in de oorlog zwaar getroffen is, omdat er zoveel nieuw is bijgebouwd. Ook vindt ze dat de aandacht voor de oorlog moet blijven: “75 jaar is helemaal niet zo lang geleden en vrijheid is echt niet zo vanzelfsprekend.”

Djamé: “Een vriendin van mij is vorige week met school naar de bioscoop hier in Arnhem geweest om een documentaire over de oorlog te bekijken. Toen begon ik er wel over na te denken ja. Je moet kunnen blijven reflecteren op het verleden en zo leren van je fouten denk ik. Wij hebben echt geluk dat we hier wonen!”

KARLIJN, LIZE, ROOS EN LEANDRO

Zij doen de Musicalopleiding en kennen het verhaal van Soldaat van Oranje. “Daardoor zijn we meer te weten gekomen over de tweede wereldoorlog. Oorlogen zijn op allerlei manieren nog steeds gaande. Kijk naar al die aanslagen bijvoorbeeld, bij concerten en in het ov. Je gaat toch met gemengde gevoelens naar een concert nu. Het heeft geen zin om er bang voor te zijn, maar het speelt toch even door je hoofd. Van opa's en oma's hoor je nog weleens de verhalen, hoe ingrijpend die oorlog is geweest voor hen. Het is dan ook goed dat er nog steeds bij stilgestaan wordt tijdens die herdenkingen. De opa van Roos heeft de oorlog meegemaakt. “In ons gezin zijn we op vier mei ook altijd twee minuten stil. Ik vind dat zo indrukwekkend, dan moet ik wel een traantje laten.” De laatste mooie woorden zijn van Leandro: “Volgens mij zit er te weinig liefde in de wereld. De grootste oplossing is liefde.”

HENK



“We moeten alle mensen blijven eren die voor onze bevrijding hebben gezorgd”

Halverwege de Kazernestraat valt ons oog op de herdenkingsvlag 75 jaar Slag om Arnhem. We besluiten aan te bellen en treffen Henk.

“In 1940 ben ik geboren, we woonden vlakbij de Rijnbrug, daar lag alles plat na de bombardementen. De jaren na de oorlog speelden wij als kleine jongens tussen het puin, dat herinner ik me nog zo goed. Ik ben in dienst geweest en heb daarna 28 jaar bij de Nationale reserve gezeten, nu ben ik bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders (Een vereniging voor oud-militairen en actief dienende militairen). We moeten alle mensen blijven eren die voor onze bevrijding hebben gezorgd, de Engelsen, de Canadezen, de Polen, daarom hangt die vlag er ook. Dat wij hier vrij kunnen praten, is zo'n groot goed!”

RINUS EN TREES



“De Eusebiuskerk die in brand stond, dat heb ik ook gezien”

In de 1^e mussenstraat hangt ook een vlag aan de gevel. Een andere vlag, valt ons op. Ook hier bellen we aan en worden door de bewoners Rinus en Trees binnen gevraagd. Rinus begint direct te vertellen. “17 september 1944 heb ik ze naar beneden zien komen, de Engelse parachutisten, ik was zeven. Het was prachtig om te zien. Maar daarna zag ik ook de Duitse troepen die over de Sonsbeeksingel liepen, met karren met daarop dode lichamen. Ik word nog steeds emotioneel als ik dat beeld voor me zie. De Eusebiuskerk die in brand stond, dat heb ik ook gezien, de vlammen zag je van grote afstand. We zijn met ons gezin geëvacueerd, eerst naar Apeldoorn, daarna door naar Hengelo waar we negen maanden ingekwartierd zaten bij mensen.”

Ook Trees moest Arnhem verlaten met haar familie, zij werden geëvacueerd naar Huisen. “Daar werd mijn broer geboren, tussen de evacuees. Mijn vader heeft geholpen bij de bevalling, er was immers geen dokter in de buurt. Op 27 september 1944 zijn wij doorgereisd naar Rotterdam, daar woonde familie van ons. Die vlag is vijftig jaar oud, die hebben we gekocht tijdens de vijftigjarige herdenking van de Slag om Arnhem. Elk jaar hangen we de vlag buiten, om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.”



“Oorlogen zijn op allerlei manieren nog steeds gaande”

W I J K W I J Z E R

MFC Klarendal

MFC KLARENDAL

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2, Telefoon 026 – 377 20 50.
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.

Het **bewonersoverleg** (vroeger wijkplatform) vindt er 7x per jaar plaats.

Participatiewerker Anja van Hal Klarendal/Sint Marten werkt vanuit het MFC:
a.vhal@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 551 875 54

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,
tel. 026 - 377 20 63

Opbouwwerker Karin Veldkamp werkt in het MFC:
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59

Sociale wijkteams
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00

Bewonersoverleg



De vakantie is al lang voorbij, iedereen is weer aan de slag en het Bewonersoverleg Klarendal heeft haar eerste vergadering bij het verschijnen van deze krant er al weer opzitten. De deadline van de wijkkrant viel echter vóór 16 september, dus helaas geen echt vers nieuws van het Bewonersoverleg.

We kijken kort terug op het overleg van 17 juni: **Rob van de Vlies** van de gemeente Arnhem vertelde wat over de aanpak van **station Velperpoort** wat ondertussen gaande is; **Volkshuisvesting** is bezig met de voorbereidingen van de verduurzaming van het onderhoud van de huizen aan de **Neerlandstuinstraat** en de huizen aan de **Warmoesstraat**.

De meeste mensen zullen wel gehoord hebben dat er waarschijnlijk wat gaat veranderen met het **scheiden van afval**. In het bewonersoverleg van 16 september stond **Clemens Berents** op de agenda om hier informatie over geven, als ook de stand van zaken betreffende parkeren.

Nuttige nummers in de wijk



Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844

Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 20.00u in MFC Klarendal

Grofvuil ophalen: www.afvalbalie.nl (Suez)

Oud Papier/Plastic: www arnhem.nl/afvalwijzer

Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809

Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712

Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,
tel. 026 377 20 63

Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26

Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van

10.00 tot 12.00u.

Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag)

Adviezen vanuit de wijk voor herbestemming

In het vroege voorjaar verliet trampolinebedrijf Bounz de voormalige sporthal aan de Neerlandstuinstraat. Toen de sportactiviteiten in 2013 naar het huidige MFC verhuisden, heeft het bewonersoverleg invloed geprobeerd uit te oefenen op de bestemming van het gebouw. Maar ineens was Bounz er in gehuisvest. Nu probeert het bewonersoverleg dat opnieuw en heeft de gemeente er over aangeschreven. Bovendien komt de oude Kampbergschool aan de Agnietenstraat ook leeg te staan, omdat de Ibn-I-Sina school gaat verhuizen. Ook daar heeft het bewonersoverleg advies over uitgebracht.

De wijkgebonden huisvesting van ouderen heeft voor het Bewonersoverleg Klarendal de hoogste prioriteit. Dit komt in beide onderdelen van het advies tot uitdrukking.

SPORTHAL KLARENDAL

Indien het gebouw nog enige jaren blijft staan, moet het bij voorkeur gebruikt blijven

worden voor wijk gebonden sport, eventueel met een andere eigenaar/ beheerder. Het gebouw is ongeschikt voor iets anders dan sport. Omdat voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving ontbreken, kunnen geen verkeer aantrekkende functies worden toegestaan zoals winkels, een bazaar e.d. Onderzocht kan worden of een soort kringloopcentrum (circulaire economie) in de hal mogelijk is. Het gebouw leent zich door de constructie, materialen en afwezigheid van ramen niet voor herbestemming tot woningen en kantoor o.i.d.

Indien het gebouw overbodig blijkt, kan het beter worden gesloopt. Nieuwe functies kunnen zijn: een appartementenblok in drie bouwlagen voor bij voorkeur ouderen, met de rug tegen de woonblokken aan langs de Tedingstraat. Tussen het nieuwe blok en de Neerlandstuinstraat een openbaar plantsoen.

IBN-I-SINA SCHOOL.

Het gebouw is een gemeentelijk monument. Sloop moet worden vermeden. Verbouwing

van het gebouw ten behoeve van het realiseren van appartementen voor ouderen is wenselijk.

Bij het realiseren van appartementen voor ouderen is het belangrijk dat 50% van deze appartementen onder de maximale huurgrens (sociale huur) beschikbaar komen. Het aantal appartementen dat mogelijk is, dient van te voren vastgesteld te worden.



Sporthal Neerlandstuinstraat; een bouw-werk de jaren 80 van de vorige eeuw

De groep van dertien Klarendallers tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op de hoek van de Willemstraat en de Klarendalseweg is tijdens de Tweede Wereldoorlog een Gemeentelijke Hulp post gevestigd, waar medische hulp werd verleend aan bijvoorbeeld slachtoffers van de mislukte bombardementen op de Menno van Coehoornkazerne in respectievelijk februari en september 1944. Tijdens de Slag om Arnhem melden zich spontaan vrijwilligers, omdat zij inzien dat de hulp post de enig overgeblevene in de stad is. Deze ploeg van dertien is tot en met het voorjaar van 1945 doorgegaan met hulp te verlenen: ook zij moesten de stad acht dagen later verlaten en zetten hun werk voort op andere locaties in de regio.

POSTJE KLARENDAL

Samensteller **Hans Feijten** heeft met behulp van dagboeken die drie van de groepsleden bijhielden, een prachtig boek gemaakt. Hij is daarin aangejaagd door één van de nazaten van de groep, **Geert Starink**, die in 2015 al eens de wijkkrant haalde omdat hij het betreunde dat het heldhaftige werk van zijn vader en de rest van de groep nooit was gedecoreerd.

De dagboekschrijvers waren gewone mensen. Hans Feijten laat hun teksten, met schrijffouten en al, zoveel mogelijk intact. Het resultaat is een ontroerend en meeslepend ooggetuigenverslag van die laatste oorlogswinter, waar twee huwelijken uit voortkomen. De samensteller heeft de dagboeknotities per datum gegroepeerd, zodat eenzelfde gebeurtenis door verschillende ogen gezien wordt. Het is een waardevol document.

Postje Klarendal: Een Arnhemse medische post in oorlogstijd Te bestellen via libris.nl óf te koop bij **Hijman Ongerijmd** op de Grote Oord in de binnenstad.



Advertorial

De 5Ritmes® van Gabriëlle Roth met Arjan Bouw

5RITMES DANS IN MFC KLARENDAL ARNHEM

Bij deze maandelijkse 5Ritmes® les kun je zo binnenstappen en meedansen. Aanmelden is niet nodig en ervaring in het dansen van de Vijf Ritmes hoeft je ook niet te hebben. Iedereen is welkom!

DE 5RITMES®

De 5Ritmes® zijn vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stil. Samen vormen ze een wave (golf) van energie en beweging. Ieder ritme nodigt uit om op een andere manier te bewegen. Dans je vrij, een grote verscheidenheid aan muziek helpt je hierbij, muziek is als een medicijn!

WAT BEWEEGT JOU?

Door de 5Ritmes® te dansen, geven we uitdrukking aan onze innerlijke beweging. Al dansend ervaar je waar er energie vastzit en hoe je die opnieuw in beweging

kunt brengen. Daarbij krijg je oefeningen aangereikt die je helpen om je dans en daarmee jezelf te verkennen. De avond wordt begeleid door Arjan Bouw, een docent met 14 jaar ervaring.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Goede muziek, heel veel dans en inspirerende mensen. Je hoeft geen pasjes te leren, je danst zoals dat voor jou goed voelt. De avond heeft altijd dezelfde opbouw, bij aankomst wordt er muziek gedraaid zodat je voor jezelf kan opwarmen. Daarna is er een korte meditatie om met je aandacht in je hele lijf aan te komen. Daarna dansen we de wave, soms met en soms zonder oefeningen.

We dansen alle ritmes, dat begint rustig, bouwt langzaam op naar een climax en eindigt weer rustig. Je danst de hele avond in je eigen tempo, alleen of samen, net wat je wilt.



LOCATIE: MFC Klarendal, kazerneplein
TIJD: woensdagavond 19:30u-21:30u, zaal open om 19:15.

DATA: wekelijks vanaf 4 september

KOSTEN: €14,- per keer of €120,- voor een strippenkaart van 10x

CONTACT: arjanbouw@gmail.nl of

06 - 426 57 593

WEBSITE: www.arjanbouw.nl

Arjan Bouw is een door Gabriëlle Roth erkende docent van de 5Ritmes®. Hij geeft al jaren met veel enthousiasme les in binnen-en-buitenland.

De Wasplaats verbindt

Op Klarendalseweg 439 is De Wasplaats de hele zomervakantie open geweest met een kopje koffie, de krant, een boekje, een tentoonstelling en het particuliere wasje. Pas aan het einde van de officiële zomervakantie gingen de deuren voor twee weken dicht omdat gastvrouw Monique natuurlijk ook even op vakantie wilde. Maar de deuren zijn weer vijf dagen in de week open.

Ondertussen is **RIK VAN HOUTEN** officieel voor minimaal een jaar aangenomen als coördinator. We kennen Rik van de eerste jaren in De Wasplaats, waar hij als 'de Wasbaas' door het leven ging. En hij is terug!



Rik als voormalig wasbaas nu als verbinder voor De Wasplaats

'Maar ik noem mezelf liever verbinder!' aldus Rik. Hij vervult een centrale rol in het dagelijkse gastvrije bestaan van De Wasplaats en het aansturen van vrijwilligers.

VRIJWILLIGERS WELKOM

En die zijn altijd welkom! De Wasplaats – wijkwinkel nieuwe stijl, fungeert tijdens openingstijden als belangrijk informatiepunt, voor iedereen die mee wil doen in het dagelijks leven. Er zijn voor meerdere mensen redenen om langs te komen. Dat kan een vraag aan het Sociale Wijkteam zijn, of de zoektocht naar een uniek cadeautje, de tentoonstelling van de maand, je wekelijkse

wasje óf gewoon de gezelligheid.

Ook het **WINKELTJE OOGST** is in de Wasplaats gehuisvest, met handgemaakte spulletjes van wijkbewoners én is er altijd tweedehands kleding te koop.

Dagelijks wordt De Wasplaats geopend en afgesloten, de kassa aan het einde opge maakt, zijn er huishoudelijke werkzaamheden te verrichten, staat het winkeltje er netjes bij, wordt er koffie aangeboden, de wasjes moeten gedaan en gevouwen worden en bezoekers worden welkom geheten.

BIJ AL DEZE WERKZAAMHEDEN KUNNEN WE HULP GEBRUIKEN!

Wil je gasten ontvangen? En eens een wasjes draaien, drogen en opvouwen? Koffie zetten en de spulletjes in het winkeltje af stoffen? Weet je van aanpakken? Kom langs tijdens openingstijden!
Bellen kan ook! 026 - 379 88 46

WASPLAATS GOES ARTS

Tot eind september hangt het werk van **Harry IJzermans** tentoongesteld in De Wasplaats. Een deel van zijn expositie bestaat uit pentekeningen en Harry is ter plekke regelmatig aanwezig om er ook aan pentekeningen te werken. Die zijn trouwens voor schappelijke prijzen te koop!

In oktober hangt er werk van **Yvon van de Vegt**, bekend van Typisch Klarendal afgelopen november. Hou de website en de Facebookpagina in de gaten.



Molen de Kroon 1940 - 1945



In en op de Klarendalse molen wordt in de maand september aandacht geschonken aan het feit dat 75 jaar geleden de **SLAG OM ARNHEM** plaatsvond. Een groot deel van de inwoners moest op last van de bezetter de stad verlaten in september 1944. Ook molen De Kroon staat stil bij dit deze geschiedenis die zo veel impact op de stad heeft gehad.

Veel molens in Nederland zijn in de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeveleerd verdwenen, maar molens die de dans ontsprongen maakten juist een herwaardering van het malen met windkracht mee, zo ook de Klarendalse molen.

Er is zelfs een bron uit het Dagblad van de Arbeiderspartij dat in juli 1941 meldt hoe de windpeluw in de kop van de molen – de balk waarop de wieken rusten – was verzakt en dat er 2.500 guldens zijn gevonden om het bedrijf weer op gang te brengen. 'Voor de stad Arnhem is het echter vooral van belang dat de molen op Klarendal niet afgebroken hoeft te worden, dat de wieken met de klepperende zeilen weer spoedig aan het draaien zullen gaan en de molen weer weldra zijn machtige lied van de arbeid over het Arnhemse Klarendal zal zingen.'

Bovendien functioneerde de Klarendalse molen volgens de overlevering voor het verzet als seinmolen. Dat wil zeggen dat er met bepaalde stand van de wieken of het bevestigen van meelzakken aan de wieken bepaalde boodschappen werden overgebracht aan de betrokken personen.

Maar er zijn ook bronnen dat de Duitsers de molen hebben bezet en dat zij voor beter zicht de raamkozijnen uit de sponningen sloegen, waardoor wind en vocht vrij spel kregen.

De Slag om Arnhem heeft de Klarendalse molen wonderwel overleefd. Toen de stad daarna leeg kwam vanwege de evacuatie, zijn de zeilen van de wieken in deze stroomloze tijd uitgeleend aan een molenaar in Didam om ook daar diensten te kunnen verlenen voor de voedselvoorziening tijdens de hongerwinter.

De molen is op vrijdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur open voor publiek. In 2020 wordt door het hele land 75 jaar bevrijding gevierd, maar dan staat de molen ook 150 jaar in de wijk Klarendal! Daar zal volgend jaar extra aandacht aan besteed worden.

In Memoriam – Toon Spoor

Ingezonden door Frits Jansen

22-01-1932 tot 01-07-2019

Toon was een graag geziene gast op Klarendal. Zijn hart lag bij het rijden in een vrachtwagen. Zo staat mij nog een verhaal bij dat hij in de winter aan het rijden was in het buitenland, dat er wat was gebeurd en hij de baas moest belten. Hij zei tegen de baas 'Ik heb een probleem, me spiegel is kapot' waarop de baas antwoordde 'Laat hem maar maken in de volgende stad' waarop Toon zei 'Dat zal moeilijk' gaan waarop de baas vraagt 'Waarom dan?', zegt Toon 'De vrachtwagen ligt erop'

Ja Toon was een lekkerbek wat drinken betreft, hij spuugde niet meer en niet minder in een pilsje. Hij had ook wel veel mensen die bij hem kwamen, zoals zijn vriend Hennie Visser die ook al overleden is, en natuurlijk Bennie Slangewal en Bisoen en de rest. Hij had 3 kinderen 2 kleinkinderen en 1 achterkleinkind waar hij veel van hield.

En dan natuurlijk de boodschapjes die hij deed voor Thea en Lange Theet. Ook was die de laatste jaren veel te zien bij het winkelcentrum: was ie niet bij A.H dan was die wel bij de Turkse groenteboer of zoals gewoonlijk bij tabakszaak Simone waar hij iedere dinsdag en vrijdag de kartonnen dozen weg bracht van de bestellingen. Hij had ook altijd zijn woordje klaar. Hij was in principe een lieve man en eigenwijs hij had ook altijd overal een antwoord op. Heel Klarendal kende die ouwe Toon, is het niet van Simone dan wel van daarbuiten.

Iedere Klarendaller kent Toon wel, hij was zeer geliefd bij een boel mensen en ondanks zijn leeftijd was Toon ook nog vaste beveiliging bij het Nacht van de Mode feest op het Simmersplein en stond als het moest voor iedereen klaar - die ouwe mopperkont (soms)



Rust zacht Toontje, we zullen je allemaal missen hier op Klarendal en wensen we zijn zus, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en de rest van de familie veel sterkte de komende tijd

Huis van Puck

PUCKS OPEN PODIUM

VANAF VRIJDAG 20
SEPTEMBER 2019 -
20:00 UUR -

Iedere 3^e vrijdag van de maand komen muzikanten, schrijvers, cabaretiers, toneelspelers, dichters en andere podiumkunstenaars bij elkaar in de theaterzaal van Huis van Puck tijdens Pucks Open Podium.

Deze avond wordt altijd samengesteld uit minimaal 6 verschillende soorten acts. De line-up bevat totaal verschillende artiesten; van doorgewinterde podiumbeesten tot absolute beginners.

Kortom: wie Pucks Open Podium bezoekt, zal een superdiverse avond bomvol talent meemaken!



TOEGANG IS GRATIS!

Tijd: 20.00 - 22.30 uur

Meer informatie op

WWW.HUISVANPUCK.NL

KinderwerkKinderwerk KinderwerkKinderwerk

Speeldorp Klarendal 2019

In de laatste 2 weken van de zomervakantie was het tijd voor Speeldorp Klarendal. Alweer de 46ste editie! Superleuke programma's met voor ieder wat wils en vooral heel veel zon, zorgden voor een gezellig druk Speeldorp. Hoogtepunten waren natuurlijk de Openingsdag en de Waterdag in de eerste week, maar ook het dagje uit naar het OpenLuchtMuseum en het Kleuterprogramma met Pat & Pet en Coole Koppies Kinderschmink waren een succes, ondanks de regen. In de tweede week waren er gave sportactiviteiten en gingen we van een verrassende Verrassingsdag naar een gezellige en muzikale Theaterdag met dank aan Ritmiek Muziek! En natuurlijk sloten we ons Speeldorp weer af met de Talentenshow op donderdag en vrijdag Circus Harlekin!

Onze dank is groot; ouders en kinderen, bedankt voor het komen! Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, bedankt! En de allergrootste dank gaat uit naar onze vrijwilligers!!! Dag en nacht staan zij klaar om 2 weken Speeldorp neer te zetten voor de kinderen. DANK!!!!



Interne verhuizing

Het Kinderwerk is inmiddels verhuisd van de 2de verdieping, naar de 1ste verdieping. Ons kantoor zit nu rechts achterin de hoek. Voor de activiteiten zal er weinig veranderen. We staan sowieso altijd letterlijk voor jullie klaar in het gebouw.

Start Kinderclubs

Vanaf woensdag 18 september gaat de Kidsclub weer van start op de woensdagen. Iedere woensdag (behalve in de vakanties) van 13.30 uur tot 15.30 uur. Vanaf 12.30 uur is de inloop, dan kun je aangeven welke activiteiten je wil doen, je kunt je boterham eten, een spelletje spelen of tekenen en kleuren. Daarna starten de activiteiten. Kinderen van 7 t/m 12 kunnen kiezen uit verschillende activiteiten (2x een uur) en de kleuters gaan knutselen en gymmen. Vergeet je gym schoenen niet! Kosten zijn € 1,- per keer.

De andere clubs starten daarna langzaam weer, let op de flyers, posters en Facebook.

De Jan Ligthartschool De Jan Ligthartschool

Een nieuwjaarsreceptie in augustus?? Jazeker! Op de Jan Ligthartschool is het een traditie aan het worden om het nieuwe (school)jaar zo in te luiden.

Geen oliebollen of vuurwerk, wel lekkere hapjes en vooral gezellige praatjes. Een goede manier om op vrijdagmiddag op een informele manier kennis te kunnen maken met andere ouders uit de klas en de meester of juf. Vakantie verhalen worden uitgewisseld en de kinderen laten al weer trots hun eerste werken zien. Hierbij aan alle kinderen van Klarendal en omstreken een heel gelukkig en gezond nieuw schooljaar gewenst!

Het meisje en haar konijn Het meisje en haar konijn

Door Josje Hers

De deur in de Kazernestraat gaat met een uitnodigende zwaai open, een stralende Julia, met een glimlach van oor tot oor, verwelkomt me enthousiast. Ik zit nog niet of er staat een groot stuk gebak voor mijn snufferd, Julia is gisteren namelijk 9 jaar geworden en ze zit te popelen om te vertellen over haar aller, allermooiste verjaardagscadeau.

"Gisterochtend werd ik wakker gezongen door mijn zus en door papa en mama. Ik moest mijn ogen stijf dichthouden. En ineens zette mijn zus het konijntje op mijn schoot! Ik wilde al héél lang een konijntje. Mijn moeder vond het goed maar mijn vader niet, hij vindt een konijn in een hokje zo zielig. Daarom mag Snuffie, zo heb ik haar genoemd, nu door heel de tuin lopen."

Snuffie is ondertussen bij ons op de bank gesprongen en krijgt een dikke knuffel van Julia. "Ik wilde graag een konijn want die kan je aaien, ze zijn zo lekker zacht, vissen kan je niet aaien, daar kan je alleen maar naar kijken. Ik heb alle konijnenboeken van de bieb gelezen en weet nu precies wat een konijntje mag eten. Sommige plantjes kunnen ze beter niet eten, daar worden ze ziek van, maar die staan niet in onze tuin gelukkig."

Julia blijkt een echte dierenfan te zijn. "Ik ken alle honden in de wijk en heb ze allemaal wel een keertje geaaid. Er komt ook vaak een poes bij ons in de tuin, die is zó lief. Ze is verhuisd met haar baasjes, naar een paar straten verderop, maar ze heeft mijn tuin toch weer gevonden! Nu komt ze weer vaak langs." Julia staat op om een wortelbroodje te pakken voor haar konijntje. "Snuffie mag er elke dag eentje heb ik gelezen. Ze vindt ze heel lekker!"

Julia, bedankt voor het feestelijke gesprek en het verrukkelijke gebakje.



De Wijzer De Wijzer De Wijzer De Wijzer

Hallo,

Wij zijn Duuk (11) en Jette (12) uit groep 8 van basisschool De Wijzer. Op ons schoolplein word volop gebouwd.

Het wordt een speelzaal voor de kleuters, maar kinderen van andere groepen kunnen er ook in spelen, bijvoorbeeld als het slecht weer is. Drie kwart van ons schoolplein is bedekt met hekken. We mogen nu wel voor de school spelen, zodat we iets meer ruimte hebben.

De verbouwing duurt nog tot de kerstvakantie. Dat is best jammer. In de gang wordt ook verbouwd, waardoor de kinderen van de groepen boven ons, door onze klas naar binnen komen en naar buiten gaan. Dat is best irritant, want zij gaan eerder naar buiten dan wij. We hopen dat het sneller klaar is, zodat we eerder op ons volledige schoolplein kunnen spelen.

Conclusie is dat wij het jammer vinden, maar ook weer leuk dat we een speelzaal krijgen.

Groetjes,

Duuk en Jette van Basisschool De Wijzer
(En de meester)



De oplossing van Bas' rebus: rebas

De oplossing van Bas' rebus: rebas

AFVALPAS

kinderopvang skar

www.skar.nl

stap in je toekomst

dag-opvang 0-4 jaar

peuter-werk 2-4 jaar

buitenschoolse-opvang 4-13 jaar

KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING, OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG