

In deze herfst editie:



**Aqua-
marijn**
pag. 3



**Basis-
school
Kunstrijk**
pag. 3



**The
Barber-
station**
pag. 4



**De
afvalpas**
pag. 5



**De
mobiele
kapsalon**
pag. 6



**Lilian van
Klinken**
pag. 7

en nog veel meer...

Van werknaam wereldkeuken naar De Wereldkeuken

Door Sabine Roelofs

DE WERELDKUUKEN, een kleurig ingericht restaurant met 90 zitplaatsen op **KLAREN-DALSEWEG 477**. Een restaurant waar je voor een tientje lekker kan eten. Maar zover is het nog niet. Zowel binnen als buiten het restaurant wordt nog volop gewerkt door aannemer Kreunen bouw. Tijd om een kijkje te nemen met de drie belangrijkste spelers: **CHRISTEL KREBBER** van verhuurder **VOLKSHUISVESTING**, **ROB HUNTINK** projectleider van huurder **DRIESTROOM** en **WENDO KROON**, bedrijfsleider van **De Wereldkeuken**.

WAT VOORAF GING

Rob Huntink: 'De wereldkeuken is ongeveer twee jaar geleden ontstaan. Samen met een Turkse collega hadden we het idee om een restaurant op te zetten, als middel voor onze cliënten om hen aan het werk te helpen. School III was de eerste locatie. Daarna waar nu 'Mode met een missie' in zit. Beide

panden werden het niet. Maar gelukkig kwam Klarendalseweg 477 vrij.' 'En de vraag van Driestroom paste precies bij onze wens', vertelt Christel Krebber. 'Aan het begin en het einde van de Klarendalseweg is er reuring. Het tussenstuk valt dood met zijn dichte gevels. Dit wilde Volkshuisvesting al aanpakken. En zo kwam alles samen.' **HOOGTE2 ARCHITECTEN** maakte het verbouwplan voor de binnen- en buitenkant en Kaja ging met het ontwerp voor het interieur aan de slag.

HOE STAAT HET ER VOOR

'De planning is dat we eind januari, begin februari 2015 de deuren openen. Het schema is iets opgerekt', vertelt Wendo Kroon. 'Dit komt onder andere door het vergunningstraject en de herhuisvesting van bewoners. Waar het restaurant komt waren 11 kamers', legt Christel Krebber uit. De grootste impact van de verbouwing tot-nogtoe was het verplaatsen van twee van de drie ingangen voor de wooneenheden

"De planning is dat we eind januari, begin februari 2015 de deuren openen"



Artist Impression door Kaja horeca interieur van het toekomst

op de eerste en tweede etage. Ze zijn verplaatst naar de zijkant van het pand. Maar er is nog veel werk te verzetten. Dit wordt duidelijk als we op de bouwplaats lopen. De contouren van de keuken zijn zichtbaar. En waar de toiletten komen ook. Christel Krebber: 'Het grootste werk ligt nog bij het uitbreken van de puin. Er komen glazen puien in. Ook aan de buitenkant gaan ze aan de slag. De gevel krijgt een andere, lichte zandkleur.'

EN ALS HET KLAAR IS...

Dan moet natuurlijk iedereen naar De Wereldkeuken komen. Maar wat maakt De Wereldkeuken uniek? Wendo Kroon: 'Het is een participatieproject. Hier kunnen mensen (cliënten van de Driestroom) met een gezonde afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag met hun leven. Misschien komt er iemand werken die heel goed is in het snijden van groenten in blokjes of iemand die absoluut niet het restaurant in wil om mensen te bedienen. Dat kan en mag allemaal.

Het restaurant is een middel en geen doel op zich. Er is hierdoor een constante dynamiek. De Wereldkeuken is een bijzonder project, nu al!



Rob, Christel, de aannemer en Wendo op de werkplaats

Vanhulsteijn fietsen verhuisd naar rijksmonument aan Vijverlaan

Door Helga van Ree

'DIT PAND STAAT ER NIET VOOR MIJ ALLEEN'

Kent u die bijzondere racefiets (zie foto) die een tijd lang in een etalage, bovenaan de Klarendalseweg te zien was? Die fiets is daar weg, want de ontwerper/bouwer ervan wilde graag uitbreiden. **HERMAN VAN HULSTEIJN** zit sinds een half jaar in de oude **CREUTZBERGSCHOOL** aan de Vijverlaan, een uniek gebouw waar veel Klarendallers op school hebben gezeten!

Herman: 'Dit gebouw is een rijksmonument uit 1922, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Toen het te koop kwam, waren er naast mij nog meer gegadigden. Het plan waar mijn team en ik mee kwamen, sprak de gemeente schijnbaar het meest aan. Ik voel me zeer bevoorrecht, om hier te mogen werken. Er is veel ruimte en nee, ik mis de etalage niet. Onze klanten (van over de hele wereld, red.) vinden ons vaak via internet en hier heb ik een grote ontvangstruimte. Ik vind het leuk als mensen langs komen.'

Mist hij Klarendal? 'Ik woon er nog steeds, dus ik kom genoeg mensen tegen als ik naar de Appie ga en zo. Maar de leuke spontane ontmoetingen die je er snel hebt, dat is hier minder natuurlijk', zegt Herman.

De werkruimte en de schoonheid die de locatie echter biedt maakt een hoop goed. De ondernemer is bezig om school in oude luister te (laten) herstellen. Hij schakelde een professional in die onderzocht wat de originele kleuren en materialen waren in de tijd dat het pand opgeleverd werd. Dat was bijvoorbeeld okergeel en warm rood. Herman vindt het mooi dat de vroegere sfeer langzaam weer terugkomt, met elk systeemplafond dat verdwijnt. 'Het klopt gewoon allemaal zoals het in die tijd ontworpen en gebouwd is. Daar hoeft je niks meer aan te veranderen. Alleen zorgen dat het wordt zoals het was.'

WELKOM VOOR EEN KIKKJE

De creatieve fietsenbouwer weet dat veel Klarendallers op de Creutzbergschool hebben gezeten, waar het pand oorspronkelijk voor was gebouwd. Duizenden voetjes liepen tussen 1922 en 1985 over de zwart-witte tegeltjes in de gangen. En later weer leerlingen van andere opleidingen. 'Ik krijg zo nu en dan een telefoontje met het verzoek om even te mogen komen kijken. Dat is helemaal prima. Dit pand is bijna honderd jaar oud en staat er niet alleen voor mij. Wie even langs wil komen is welkom, tijdens de openingstijden van de winkel. Half november is de benedenverdieping zo'n beetje klaar en mag je gerust even komen. Ook als je geen fiets wilt komen kopen', zegt hij.

De Creutzbergschool was van 1922-1985 een christelijke basisschool, genoemd naar K.F. Creutzberg, een dominee die in Arnhem op onderwijsgebied veel tot stand heeft gebracht. Het schoolgebouw is een ontwerp van gemeente-architect H.B. van Broekhuizen. In het begin van zijn carrière was hij een aanhanger van de Amsterdamse School. Opvallend aan de Creutzbergschool zijn de twee grillige

metalen ornamenten aan weerszijden van de voorgevel. Die waren oorspronkelijk bedoeld als vlaggenstokhouders. Dat zie je bij meer Amsterdamse School-gebouwen, op het eerste gezicht onverklaarbare gevelornamenten, waar dus vlaggen in moesten worden geplaatst. Een ander gebouw in Arnhem volgens in de stijl van de Amsterdamse School, is de Witte School op de hoek Rosendaalseweg en Bronbeeklaan.



Het team van Vanhulsteijn, v.l.n.r. Herman (hoofdontwerper), Juliette (stagiair), Deric (technisch tekenaar), Koen (productie) en Marjolein (online verkoop)

~ Redactioneel ~

Het was een lange zomer... Medio oktober leek die nog steeds niet helemaal klaar, we zagen nog steeds mensen met korte mouwen op de fiets. Maar goed, zwembad Klarenbeek is dicht en Park Klarenbeek gehuld in prachtige herfstkleuren (nog géén nieuws over de voormalige gemeentewerf aan de Bosweg trouwens) en de containers in de wijk zijn weer ouderwets versierd met zwerfafval. Dat is nogal een item, op de Klare Taal pagina een aantal geluiden daarover. Maar de zomer is voorbij en Sinterklaas wordt door het Kinderwerk ik deze krant al aangekondigd.

Aan economie in de wijk geen gebrek! Ondernemers blijven bezig en we proberen ze te volgen, hoewel we het ook niet altijd bijhouden. Er zijn er genoeg die we nog nooit benaderd hebben, dan zijn er ook nog altijd de onzichtbare ondernemers die slechts soms door de redactie gespot worden. Het lijkt er soms op dat de krant met minder pagina's dan vroeger tóch te klein is... Dus hij staat weer vol hoor!

Veel plezier met de herfst en de krant!

Naaicursus in MFC Klarendal

Iedere dinsdagochtend tussen 9.30u en 11.30u is er **naaicursus** in MFC Klarendal. Deze cursus is reeds gestart maar er is nog plek! Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met **Songul Gurses** opbouwwerkster. s.gurses@rijnstad.nl / 06 - 464 405 91

Museumwoningen Arnhem



Welkom terug in de tijd! Eerder schreef de wijkkrant al over dit fantastische project van Volkshuisvesting Arnhem, de Museumwoningen. Volkshuisvesting zoekt in haar huizenbestand naar panden die nog zoveel authentiek hebben, dat ze behoorlijk in oorspronkelijke staat terug gebracht kunnen worden. Vervolgens worden huurders gezocht

die interesse hebben in een woning en een inrichting met een verhaal. Kijk voor meer informatie op: WWW.MUSEUMWONINGENARNHEM.NL.

Van de vier Museumwoningen in Arnhem, liggen er – hoe kon het ook anders in de oudste wijk van de stad – twee in Klarendal; **Vijverlaan 73** uit 1911 (we interviewden Barbara al eens) en **Borgardijnstraat 3** van ca. 10 jaar later.

Neem een kijkje op de volgende zondagen tussen 12.00 – 16.00 uur, de bewoners laten je van alles zien:
26 oktober 2014
30 november 2014
28 december 2014
30 januari 2015
22 februari 2015

Doe mee met Arnhem in Dialoog

In de week van 8 t/m 14 november 2014 organiseren stichting Rijnstad, MEE, Gelderse Poort en enkele vrijwilligers voor de zesde keer Arnhem in Dialoog.

Het doel van Arnhem in Dialoog is dat mensen met verschillende achtergronden in contact komen én in gesprek raken met elkaar over een bepaald thema. Dit jaar is het thema: 'Wat heb jij in huis?' Een dia

loog betekent dat je luistert naar elkaar en niet in discussie gaat. Dit bevordert onderling begrip en uitwisseling van meningen en ervaringen. Meedoen is een mooie manier om je horizon te verbreden en nieuwe mensen (in jouw buurt) te ontmoeten. Aan een gesprek doen zes tot acht mensen mee onder leiding van een gespreksleider.



In Klarendal vindt een dialooggesprek plaats op 13 november in MFC Klarendal tussen 9.30u en 11.30u. U kunt zich aanmelden bij Songül Gurses, s.gurses@rijnstad.nl / 026 - 377 20 65

Inleveren van kopy

Uiterlijk woensdag kopij 24 november
 Kopij ontvangen we het liefst per e-mail (wijkkrant@klarendal.nl). Ingeleverde teksten moeten in Word worden aangeleverd, digitale foto's in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant vanaf 2 dec..

~ Colofon ~



WIJKKRANT KLARENDAL is een uitgave van het Wijkplatform

REDACTIE-LEDEN Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, Jan Brugman, Helga van Ree, Paula Hubbers, Christel Olijslager, Sabine Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van den Bos.

BEZORGERS Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik
KRANT NIET ONTVANGEN?
 Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

E-MAIL wijkkrant@klarendal.nl

INTERNET www.klarendal.nl

Een gje op Klarendal



GERARD MULDER maakt voor elke wijkkrant een tekening van een (on) opvallende plek in de wijk. Als u die plek herkent, maakt u kans op een waardebon van €10,- te besteden bij **JOCHEM'S VISHANDEL**, donderdag en zaterdag te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal. Daarvoor moet u de bon invullen en afgeven bij **MFC Klarendal – Kazernplein 2** (ter hoogte van Klarendalseweg 193, het oude kazerneterrein).

De oplossing van de krant 5 was de **HOEK JOHANNASTRAAT/WILLEMSTRAAT**. De winnaar is **C.S. KIEVIET**, woonachtig op het Kazernestraat. **Gefeliciteerd!** Doe mee en breng uw bon vandaag nog weg! Uw oplossing moet uiterlijk 24 november in ons bezit zijn.

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS!

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon:

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal – Kazernplein 2 voor 24 november

PlusBus van de SWOA

DE HIT OP WIELEN IN ARNHEM

De vrijwilligers van de PlusBus organiseren uitstapjes voor ouderen. Gezelligheid en elkaar ontmoeten staan voorop. Het programma is afwisselend: samen boodschappen doen, winkelen, een museum bezoeken, een rondrit maken of bijvoorbeeld een tochtje met de pannenkoekenboot. Keuze genoeg.

De bus haalt u thuis op en brengt u weer thuis. Er is plek voor zeven klanten, de chauffeur en één vrijwilliger. Opvouwbare rolstoel of rollator? Geen probleem!

U betaalt voor een boodschappenrit tussen de € 3 en € 4,50. De prijzen van de andere uitstapjes staan in de agenda vermeld op www.swoa.nl/activiteiten/ boodschappen-plusbus of bel via onderstaand telefoonnummer.

Bent u in het bezit van een Gelre Pas dan kunt u gratis mee met boodschappen doen. Op de andere uitjes krijgt u een aanzienlijke korting. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

BEREIKBAARHEID:

Van maandag tot vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefoonnummer (026) 384 66 99

Voor verdere informatie kijkt u op WWW.SWOA.NL



We verwelkomen je graag in onze praktijk om je te begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Met de grootste zorg voor jou, je partner én jullie kindje.

Nu ook spreekuur op onder de Linden 21-5

Aanmelden kan via www.verloskundigenarnhem.nl of op 026 - 442 26 22

Van Lawick van Pabststraat 71a 6814 HB Arnhem

Abreptus Uitvaartverzorging

Voor een uitvaart op maat, rekening houdend met de financiële mogelijkheden in Arnhem en omgeving. Werkt met alle verzekeringen.

Op www.abreptus.nl ziet u een overzicht van de tarieven.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
 Tel. 026 - 362 36 99 en 06 - 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Geef uzelf een kans!

rijnijssel

- Alfabetisering
- Inburgeringstraject
- Staatsexamen I
- Staatsexamen II
- Niveauperhoging NT2
- Taal op het werk
- Nederlands en digitale vaardigheden op maat
- Rekenen en digitale vaardigheden op maat
- Oudertrainingen i.s.m peuterspeelzalen en basisscholen

Meer weten? Bel of kom langs! Rijn IJssel Educatie & Integratie Utrechtsestraat 40/42, Arnhem 026 31 292 00 rijnijssel.nl/arnhem

Therapeuticum Aquamarijn: Zorg met aandacht voor de mens achter de klacht

Door Helga van Ree

Waar een reguliere arts misschien sneller een pilletje voorschrijft, wil een antroposofische arts graag wat meer tijd nemen om te kijken waarom iemand een bepaalde klacht heeft. Hoe is de balans tussen lichaam en geest? Kan meer ontspanning de klacht niet verhelpen, een ander natuurlijk voedingspatroon, of het verwerken van oud zeer? Wie bij de antroposofische huisarts komt, heeft kans dat deze hem eerst naar een therapeut stuurt en niet meteen naar de apotheek.

De antroposofische gezondheidszorg spreekt volgens fysiotherapeut Louis de Groot vooral mensen aan die van een natuurlijke levensstijl houden en iets willen ontwikkelen in zichzelf. Die erop durven te vertrouwen dat het lichaam veel zelf kan. Louis werkt als fysiotherapeut bij **ANTROPOSOFISCH THERAPEUTICUM AQUAMARIJN**. Dat zit nu ruim een jaar in **GEZONDHEIDSCENTRUM ONDER DE LINDEN**, in de gerenoveerde School III.

Het therapeuticum heeft een huisartsenpraktijk, een antroposofisch consultatief arts en een antroposofisch consultatiebureau en een breed aanbod van therapieën. Bijvoorbeeld fysiotherapie, psychosociale hulp, biografisch werk, orthopedagogische hulp (kindersprekuren) en kunstzinnige therapie.

Louis: 'Klachten komen vaak voort uit een verstoring van de balans tussen lichaam en geest. Soms zijn mensen echt vervreemd van zichzelf, omdat ze maar doorgaan. Bij mantelzorgers zie je dat regelmatig, mensen met een burn out of hoog-sensitieve mensen. Antroposofen geloven dat als die balans hersteld wordt - bijvoorbeeld door massage, beweging (euritmie) of kunstzinnig werken - het lichaam weer beter voor zichzelf kan gaan zorgen.' De fysiotherapeut geeft een voorbeeld uit zijn praktijk. 'Ik had een patiënt die ik regelmatig masseerde. Na vier keer zei hij opeens: ik ben in mijn vrije tijd gaan wandelen. Hij begon zelf te voelen dat dat goed voor hem was.'



"Wij zeggen: regulier als het moet, antroposofisch als het kan"

Geen medicijnen dus? 'Als dat nodig is wel natuurlijk. De huisartsen van het therapeuticum kunnen antroposofische medicijnen voorschrijven, die je soms bij de apotheek in het gezondheidscentrum kunt krijgen. Soms worden ze besteld. En er worden ook reguliere medicijnen voorgeschreven.

Iedereen die werkt bij Aquamarijn heeft ook een reguliere opleiding. We werken zo nu en dan samen met onze reguliere collega's hier in Gezondheidscentrum Onder de Linden. Wij zeggen: regulier als het moet, antroposofisch als het kan. Wij willen de mensen een keuzemogelijkheid bieden. Dat je jezelf goed moet laten informeren, spreekt voor zich', aldus Louis.

Wil je meer weten over het therapeuticum? Kijk op: www.therapeuticumaquamarijn.nl

Loop eens binnen bij MFC Klarendal

In deze rubriek nemen we elke keer een kijkje in de organisaties en instanties die zijn gevestigd in MFC Klarendal. Deze keer is **BASISSCHOOL KUNSTRIJK** aan de beurt. Wij geven het woord graag aan conciërge **ROB VAN SOMMEREN**.

Mijn naam is Rob van Sommeren, ik ben conciërge op basisschool Kunstrijk. Ik werk inmiddels al weer 21 jaar op onze school. Klarendal is niet vreemd voor mij, aangezien ik geboren en getogen ben op de Cattepoelseweg. Bovendien had mijn vader vlak bij het huidige MFC zijn loodgietersbedrijf op het bovenste stuk van de Klarendalseweg in een van de huizen vlak voor poelier Deibergen.

Ik ben in 1993 begonnen op school en had het geluk in een fantastisch team terecht te komen. Ik heb van het begin af aan tot dat wij hier in het nieuwe MFC Klarendal kwamen, bijvoorbeeld het overblijven met de kinderen gedaan. Dat gaf mij de kans om een extra band met de kinderen op te bouwen, dit omdat ik natuurlijk niet voor een klas sta.

Nu wij in het MFC zitten is het overblijven niet meer nodig, omdat wij nu met een continuooster werken en de kinderen in de klas bij de leerkracht eten. Ook maak ik de nieuwsbrief voor school, heb ik jaren lang met grote regelmaat stukjes in de wijkkranten verzorgd en onderhoud ik onze website: WWW.BASISSCHOOL-KUNSTRIJK.NL. Vaak ben ik het eerste aanspreekpunt voor nieuwe ouders. Dit zijn natuurlijk maar een paar van de dingen die ik doe!

Ik ben in principe op maandagmiddag

voor het MFC beschikbaar voor het geval er bijvoorbeeld iets opgehangen moet worden! De overgang naar het MFC was ook voor ons als school groot; van je eigen gebouw waar je kon doen en laten wat je wilde, naar een multifunctioneel centrum wat je moet delen en waar je rekening moet houden met meerdere participanten. Maar nu een jaar verder, kunnen we zeggen dat we op onze plaats zitten. Wij, het team en onze leerlingen voelen ons thuis in het MFC (hoewel wij een podium/aula voor activiteiten zoals musicals, opvoeringen, enz. erg missen).

De werksfeer en het contact met de medegebruikers in het MFC is prettig en dat zullen de wijkbewoners ook merken zodra ze het MFC binnenkomen. Het is in mijn ogen een echt wijkgebouw geworden met een lage drempel. Een en ander is natuurlijk ook te danken aan **MONITA POLMAN** die voor een huiselijke sfeer in de hal van het gebouw heeft gezorgd. Tegen u als wijkbewoners wil ik nog zeggen, maak vooral gebruik van wat het MFC Klarendal u heeft te bieden. Het is een gebouw dat de hele dag borrelt van activiteit!

En als u komt en u komt op de fiets of brommer, neem dan even de moeite om hem in de fietsenstalling te zetten! De fietsenstalling is gelijk rechts als u het terrein op komt achter de muur en is nog overdekt ook. Zo heeft u altijd een droog zadel bij slecht weer en kunt u hem op slot zetten aan de beugels. Dat maakt het voor iemand die hem wil lenen (stelen) een stuk lastiger! En, zo zorgt u voor en draagt u bij aan meer veiligheid op het terrein voor kinderen en andere gebruikers.



Alle kinderen mogen meedoen

Door Christel Olijslager

In Nederland groeit circa 1 op de 9 kinderen op in armoede. En hun aantal groeit. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Opgroeien in armoede heeft een groot effect op het leven van een kind. Als kind kan je het gevoel krijgen niet mee te kunnen doen. Niet mee op kamp of schoolreis (omdat er geen centen voor zijn), geen nieuwe kleren, geen computer, geen goede fiets, een clubje of kunnen sporten. Dan ga je je geïsoleerd voelen.

Met de pakkende slogan 'ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN', wil **STICHTING LEERGELD** hier wat aan doen. De stichting wil opkomen voor kinderen die in armoede opgroeien. De organisatie heeft een landelijk werkend PR bureau en in verschillende delen van het land een eigen stichting. Die in Arnhem werkt ook in de gemeente Rheden en Renkum.

'Onze' afdeling resideert op de **VERLENGDE HOFLAAN IN DE OUDE PASTORIE** - ofwel de kerkelijke dienstwoning (óók een rijksmonument in onze wijk!) naast de Sint Janskerk. En komt dus op voor kinderen die in armoede opgroeien. Stichting Leergeld is de organisatie die je kunt bellen als je de eindjes lastig aan elkaar kunt knopen en je kinderen niet kan laten sporten, geen computer hebt, je kind door zijn fiets is gezakt of niet mee kan laten gaan op schoolreisje.

ANNA-YFKE STEURINK die nu zo'n drie jaar Leergeld Arnhem e.o. coördineert zegt: 'De laatste jaren zijn we erg gegroeid. Dat komt mede door de economische situatie in het land. En ook wel omdat we meer naamsbekendheid krijgen. Wij hebben een goede samenwerking met gemeentes en maatschappelijke organisaties. Zo komen we aan onze klanten. Maar mensen kunnen ons ook zelf bellen. Vorig jaar hebben we zo'n 700 gezinnen geholpen cq ondersteund, dat is ongeveer 10000 kinderen. Een mooi resultaat.' Anna-Yfke is de enige betaalde kracht en heeft zo'n 30 vrijwilligers die met haar meewerken. Ook het bestuur zit vrijwillig aan.



Anna-Yfke in de oude pastorie

Wil je ook iets doen voor leergeld of heb je ze nodig? Check de website WWW.LEERGELD.NL of bel met nummer 026 - 445 55 72. Alle kinderen mogen meedoen... nou en of!

Rechtswinkel Arnhem

Al bijna 25 jaar gratis juridisch advies. In 2015 bestaat Rechtswinkel Arnhem alweer vijftienvijf jaar. Jarenlang iedere dinsdagavond in wijkwinkel Klarendal aan de Klarendalseweg en ondertussen mee verhuisd naar MFC Klarendal aan het Kazemeplein.

Bij de oprichting was de doelstelling om juridisch advies te verlenen aan personen voor wie rechtshulp in het algemeen minder toegankelijk is. Het was de bedoeling dat je bij de Rechtswinkel net zo makkelijk naar binnen loopt als bij een gewone winkel. Vandaag de dag verzorgt de Rechtswinkel nog steeds laagdrempelige en vrijblijvende spreekuren, waarbij vrijwillige rechtswinkeliers de juridische vragen van de cliënten zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Daarnaast trachten zij een wegwijzer te zijn in de vaak zo ondoorzichtelijke rechtsgang.

Ondanks dat de doelstelling hetzelfde is gebleven, is de Rechtswinkel wel met zijn tijd meegegaan. Zo kunt u de onlangs vernieuwde website bezoeken, is de Rechts-

winkel makkelijk te bereiken via social media en is het mogelijk om uw vraag per mail te stellen. Ook heeft de Rechtswinkel er een vestiging bij in de wijk Presikhaaf. Dit alles is bereikt zonder geldelijke subsidie van de gemeente. De reden daarvan is dat er al geldelijke subsidie wordt verleend aan Het Juridisch Loket. Rechtswinkel Arnhem biedt echter een nuttig en laagdrempelig alternatief, waarbij de spreekuren gewoon bij u in de wijk plaatsvinden.

Heeft u zelf een juridische vraag? Kom dan langs op een van de spreekuren. Vergeet de relevante documentatie niet mee te nemen! Een vrijwillige bijdrage is hierbij altijd welkom.

MFC Klarendal Kazemeplein 2
Dinsdag 19.30 uur tot 20.30 uur

U kunt dus een uur lang binnenlopen met uw vraag. Voor meer informatie over Rechtswinkel Arnhem: www.rechtswinkelarnhem.nl info@rechtswinkelarnhem.nl

✂ 'Old school' knippen en scheren voor mannen door mannen in The Barberstation ✂

Tekst en foto: Jos Peters

Vroeger, in de jaren zestig, had elke echte arbeider in mijn geboortedorp een elektrisch scheerapparaat, een teken van vooruitgang in die tijd. Dagelijks, voor hij ging werken, klonk het gezoem van de Philips-shave in de badkamer, behalve in het weekend. In het weekend ging mijn vader elke zaterdag naar de kapper.

Hij hield van 'kort Amerikaans'; een opgeschoren kapsel waar het stof van de werkzaamheden in de fabriek gemakkelijk was uit te wassen én hij liet zich scheren. Als jongetje mocht ik vaak mee. De kapper, in een witte stofjas gehuld, knoopte mijn vader een doek om, draaide een soort closetpapier om zijn hals en begon met inzepen met een grote scheerkwast. Het scheermes werd een paar maal over een grote leren riem getrokken om het te wettten. In een handomdraai schoor hij mijn vader. "Ah", zei mijn vader dan, "dat is weer goed glad!" Zo glad, dat hij zich zondags nooit schoor. En bij de kapper was het meestal druk met andere mannen, die op hun scheerbeurt zaten te wachten en met elkaar zaten te praten over de dorpspolitiek, de verrichtingen van het plaatselijk voetbalelftal of hun moestuin.

Met deze herinneringen in mijn achterhoofd en met een baardje van een paar dagen, ging ik op een vrijdagmiddag naar het 'BARBERSTATION' op de KLARENDALSEWEG. Bij binnenkomst valt meteen de inrichting op; een aantal oud uitziende kappersstoelen voor kasten met spiegels, waar allerlei oude kappersattributen in liggen, oude foto's en reclame posters aan de muur, opgezette dieren en een zwijnskop. Alles ademt een sfeer van 'vroeger' -jaren vijftig, old school, rock and roll. Het is druk in de zaak, mannen worden geknipt en geschoren, een aantal mensen zit te kletsen bij de kassa annex toog, een flesje bier of koffie drinkend.



Knippen en scheren in 'The Barberstation' aan de Klarendalseweg

De eigenaar, **JEAN VAN ROSSUM**, strak in driedelig pak gekleed, vertelt: "We zijn vorig jaar begonnen met een zaak in het station van Nijmegen, vandaar ook de naam van de zaak. Maar een 'station' is ook de stoel, de werkplek van een kapper in de zaak." Jean, wiens vader ook kapper was, besloot na een carrière als muzikant, zich op het kappersvak te richten en heeft al 15 jaar een kapperszaak. Jean: "In de zaak in Nijmegen kwamen veel Arnhemmers, die me vroegen om ook een dergelijke zaak in Arnhem te beginnen.

Volkshuisvesting was enthousiast toen ze een keer kwamen kijken in Nijmegen en hielden een pand vrij in het Modekwartier. We konden zo ook tijd besteden aan de inrichting, de kappersstoelen zijn bijvoorbeeld Amerikaans uit de jaren veertig. Ons personeel komt van andere kapperszaken, maar we leiden zelf ook op. Ach, en die tatoeages, die hadden kappers vroeger ook al."

Voor mijn Italiaanse scheerbeurt zegt kapper **MANUEL** dat ik lekker kan relaxen, terwijl hij de stoel achterover kantelt en me begint in te zepen. Warme doeken komen over mijn gezicht; daarna scheert hij mij. Dit proces wordt nog een keer herhaald, nu om tegen de richting van de baardharen in te gaan. En nog een keer. Hierna nog wat aftershave. Ik voel me als herboren wanneer ik opsta uit de stoel en mijn gezicht voelt geweldig en superglad. Hier kan geen Gillette krabbertje tegenop. De dag erna is mijn gezicht nog steeds glad. Mijn vader had gelijk....

The Barberstation, Klarendalseweg 468.
Openingstijden: dinsdag en woensdag van 10.00 -18.30, donderdag en vrijdag van 10.00 – 20.00, zaterdag van 9.30 – 17.00.
Een afspraak maken is niet nodig, maar kan wel. Zie hiervoor hun mooie website: WWW.BARBERSTATION.NL



"Ach, en die tatoeages, die hadden kappers vroeger ook al"
 Manuel aan het werk in the Barberstation

Culturele foyer in de kazerne

NIET ALLEEN KOFFIE EN THEE TIJDENS DE PAUZE

Hoewel het nog steeds niet zeker is of **KUNSTBEDRIJF ARNHEM** in de opgepimpte **MENNO VAN COEHOORN KAZERNE** aan het Kazerneplein zal blijven huren, de culturele functie van het gebouw zal blijven bestaan – en daarmee ook **DE FOYER**.

De foyer waar je niet alleen koffie, drankje en een tosti kunt krijgen, heette in het begin van zijn leven 'de Mezz' maar is ondertussen omgedoopt tot Cultuurcafé Arnhem. En met reden! Er worden namelijk ook allerlei gezellige culturele activiteiten georganiseerd, zoals wereldmuziekconcerten, zangavonden én exposities. Kijk op **WWW.CULTUURCAFE-ARNHEM.NL** of op de Facebookpagina met dezelfde naam voor doorlopend cultuur in de wijk!

Onderstaand bericht vonden we de moeite om eens op te nemen in de wijkkrant.



COLLAGES IN HET CULTUUR-CAFÉ

CAROLINE VAN SLUIJS woont met veel plezier al 30 jaar in Arnhem, waarvan 20 jaar in Klarendal. Ook al is ze van oorsprong

Brabantse, ze voelt zich hier helemaal ingeburgerd en was actief in het regelen van o.a. achterpadverlichting, een buurtspeeltuintje en kinderactiviteiten. Momenteel is ze vrijwilligster bij het Maatjesproject (MFC Klarendal). Je kunt haar tegenkomen in het Modekwartier, bij Sugar Hill of wandelend met haar hond.

Caroline maakt collages. Ze scheurt stroken en snippers papier uit tijdschriften en creëert daarmee nieuwe beelden: landschappen, figuren, bloemen. Ergens tussen realiteit en abstract. Haar werk valt op door haar eigen collage techniek in vast formaat. Kleuren en vormen bepalen de sfeer.

Vanaf 15 november kunt u dit werk, aangevuld met weer nieuwe collages, bekijken in het Cultuurcafé aan het Kazerneplein. Tot aan de kerstvakantie. Loop er eens binnen!

De website van Caroline:
WWW.CCOLLAGES.NL

Puck's Talent; Cabaret!

PUCK'S TALENT; CABARET! is het jaarlijks terugkerende cabaretfestival van Huis van Puck. Het festival is ontstaan vanuit de wens van beginnende cabaretiers, die o.a. meededen aan het maandelijks Open Podium van **HUIS VAN PUCK**, om meer spelen te maken en hun programma's te vervolmaken en uit te breiden.

Het festival is gebaseerd op 3 rondes waarin de deelnemers, naarmate ze een ronde verder komen, steeds meer speelminuten krijgen.

- In de **auditieronde** hebben 12 deelnemers ieder 5 minuten speeltijd. In deze 5 minuten moeten ze de deskundige jury overtuigen van hun talent.
- In de **1/2 finale** strijden nog maar 8 deelnemers voor de titel. Zij hebben ieder 15 minuten om in hun ontwikkeling aan de jury en het publiek te laten zien.
- In de **finale** zijn er slechts 4 cabaretiers over die in 25 minuten speeltijd aan de jury duidelijk moeten maken waarom zij de titel "Puck's aanstormend cabaret talent" verdienen.



De **winnaar** van Puck's talent; Cabaret! krijgt een **workshop van een gerenomeerd cabaretier** om zijn/haar skills verder te verbeteren. Hij/zij krijgt de mogelijkheid om het programma verder te ontwikkelen. Van Huis van Puck krijgt de winnaar een **spelavond in de theaterzaal cadeau**. De organisatie zorgt hierbij voor PR, kaartverkoop, techniek en talentscouts in de zaal; de gelegenheid om je als beginnend cabaretier in de kijker te spelen!

ZELF MEEDOEN?

Zaterdag 8 november a.s. start de vierde editie van Puck's talent; Cabaret! Heb je al je eerste stappen op het cabaretpodium gezet? Je hart aan cabaret verpaid? Zoek je naar een mogelijkheid om je programma aan te scherpen, uit te breiden of te verdiepen? Wil je vliegreuen maken? Schrijf je dan in voor Puck's talent; Cabaret! en wordt Puck's aanstormend talent van 2014! Inschrijfformulier kun je opvragen via: **corien@huisvanpuck.nl**.

PUCK'S TALENT; CABARET! BEZOEKEN?

In de maanden november, december en januari organiseren wij 4 cabaret avonden waarbij beginnende cabaretiers tussen 20.00u en 22.30u laten zien wat ze in huis hebben! Kaarten bedragen € 6,-. Met de Gelrepas krijg je €2,- korting.

Data

- **08-11-2014: Auditieronde**
- **22-11-2014: 1/2 Finale**
- **13-12-2014: Finale**
- **24-01-2015: Speelavond winnaar**

ALLE BURGERS EEN AFVALPAS, LATEN WE ER WAT VAN MAKEN!

ALLE HUISHOUDENS IN ARNHEM HEBBEN IN JUNI VAN DIT JAAR EEN NIEUWE AFVALPAS GEKREGEN.

“Even wennen een nieuwe afvalpas!” zegt de gemeente Arnhem in september en legt middels een persbericht aan alle wijkkranten uit waarvoor die pas dient: “Het afvalpas-systeem in gemeente Arnhem was verouderd en niet geschikt voor het nieuwe toegangscontrolesysteem van de ondergrondse containers. Met de nieuwe afvalpas kunnen we registreren hoe vaak de ondergrondse containers worden gebruikt. Op basis van die informatie zorgen wij

ervoor dat de containers op tijd worden geleegd en op deze manier wordt het afval efficiënter ingezameld. Het systeem toont ook aan waar extra containers nodig zijn.” In dat zelfde persbericht van begin september beaamt de gemeente dat het een fikse operatie is die bij inwoners de nodige vragen heeft opgeroepen en op sommige plekken tot hun spijt tot (zwerf)afval rond de ondergrondse containers heeft geleid.

Een paar weken later plaatst de Gelderlander een bericht online en deelt mee dat het zwerfvuil in wijken als Klaren-

dal, Presikhaaf en Spijkerkwartier is verergerd. Het artikel sluit af met “In juli en augustus mochten de Arnhemmers even wennen aan deze nieuwe situatie, maar sinds september wordt er opgetreden tegen het dumpen van rommel naast de containers.”

DIT ARTIKEL WERD GEDEELD OP DE FACEBOOK PAGINA VAN KLARENDAL, WERD BINNEN DRIE DAGEN BIJNA 4500 KEER BEKEKEN EN LEVERDE NOGAL WAT VERSCHILLENDE (45!) REACTIES OP. WE DELEN ER EEN AANTAL:

SIMONE HARTEMINK: Gewoon de ouderwetse kraak invoeren! Een keer in de week kan je alles er bij zetten. Pasjes, wat een mafkees die dat uitgevonden heeft. Was er zeker weer een die niet in Arnhem woont want beslissen kunnen ze goed en inderdaad, laat ze maar vaker de wijk intrekken, kunnen ze zien hoe de mensen leven. Nou zien ze alleen maar het mooie gedeelte van Arnhem op plaatjes.

ANNA BERNING: Slechtste nieuwe idee ooit deze pas. Typisch gevalletje van hoge pief op kantoor die dit bedenkt. Allemaal leuk en aardig in theorie, maar in de praktijk werkt het voor geen meter. Als je je pas kwijt bent, duurt het 3 weken voor je een nieuwe ontvangt... Afschaffen die pas!!!

TAMARA LISCALJET: Ze vragen er zelf om. Niet handig. Ze hebben de plastic en papiercontainers ook weer weggehaald. Was net blij dat ze er wel stonden! Ik ben ook voor de kraak. Stuur gewoon regelmatig een wagen langs die de zut opruimt, voor de rest kunnen mensen kijken of er wat leuks voor hun tussen zit.



“Pasjes, wat een mafkees die dat uitgevonden heeft”

HELEEN: Naast dat dit inderdaad het slechtste idee van Nederland is... Zorg er AT LEAST voor dat je als bewoner gewoon zo'n pas krijgt... WTF met aanvragen?! Ik woon hier toch, jullie willen het zo, dus faciliteer me dan... Belachelijk dat je op deze manier wordt gedwongen mee te doen aan deze drempel tot het weggooien van afval. Gaan we ook al digi 'hoe vaak gooien we afval weg' bijhouden?? COME-ON

LOESJE: Ons huis en zeven huishoudens, zijn al ik weet niet hoeveel telefoontjes verder voor het aanvragen van de passen... Al zes weken krijgen we aan de andere kant van de lijn te horen dat de passen binnen een week verzonden worden. En dat we nu maar even gebruik moeten maken van de pas van de buurman! Dan zit er ook nog eens een soort van tijdslot op de containers. Moet ik dan een 'afval weg gooi schema' gaan maken? Nog steeds geen passen! Ik zet mijn afval er dus gewoon naast, heb weinig keuze!

BAS BERGSMA: Wij kregen geen pasje omdat we een benedenwoning hebben. Grappige is dat we door de nieuwe regeling bewuster zijn geworden omtrent afval. Ik heb een grotere kliko aangevraagd en we zijn wat meer gaan scheiden (plastic). Wij ondervinden dan ook geen problemen,



“Ik zet mijn afval er dus gewoon naast, heb weinig keuze!”

maar vinden het toenemende zwerfval erg irritant. Kon je voorspellen natuurlijk!

SONJA VAN VLAANDEREN: Ze moeten inspecteurs inzetten en dan die lui die dit doen een fikse bekeuring geven van minimaal 200 euro dan is het zo afgelopen. Bah sociale lui, dit doe je niet.

MARCEL STÜRTZ: In de bewonersgroep van Klarendal had ik dat al voorspeld maar men ging het toch invoeren. Het bijkomende nadeel nu is dat rechtgeaarde burgers die vroeger de moeite namen dit vuil alsnog op te ruimen, ondanks dat het niet hún afval was, door het pasjes systeem heel terughoudend zijn geworden.

HILDE HAVERKAMP (voormalig fractievoorzitter CDA Arnhem) was op Twitter actief – met een ironische ondertoon: Wat is het toch een geweldig idee die vuilnisbakken waar je alleen met een pasje in kunt. Klarendal wordt steeds schoner op deze manier. Iedereen blij!



“Klarendal wordt steeds schoner op deze manier. Iedereen blij!”



“Kiek nou! Met dat modekwartier was de wijk zó verbeterd en nu dan zo'n terugval”

Zoekend naar beelden kwamen we op de Javastraat **MANUELA DE KONING** tegen bij haar huis: “Kiek nou! Met dat modekwartier was de wijk zó verbeterd en nu dan zo'n terugval, dit moet toch niet kunnen! Ik loop hier politieagent te spelen bij de container, maar ja – ze dumpen vaak 's nachts. Dit wil toch niemand...”

Het werkt niet echt... En als je pas het niet doet, moet je een nieuwe bestellen à €10,00. Trouwens, de genoemde link in het persbericht van september www arnhem.nl/afvalpas werkt ondertussen ook al niet meer. Hier over is dus het laatste woord nog niet gezegd!



Wist u dat? Nieuwtjes van Volkshuisvesting

... Er een groot **ONDERHOUDSPROJECT** in voorbereiding is voor de huurwoningen in de **VOORBROODSTRAAT**, **BORGADIJNSTRAAT** en **HEMONYLAAN**. Het gaat om de eengezinswoningen die in ieder geval worden voorzien van nieuwe kozijnen en isolatieglas

... De **BEWONERSCOMMISSIE MUSENBERG** een heel gezellig **BOOM-PLANTDAG** organiseerde op 27 september. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben bewoners perenbomen geplant op één van de bleekveldjes

... **WIJNHANDEL PANGARRA** verhuist van Spoorhoek naar het pand van Van Hulsteijn Bikes, **KLARENDALSEWEG 371**

... Een tweede vestiging van **DRESS ME DUTCH** per 1 november haar deuren opent op de **SONSBEEKSINGEL 106**. De winkel verkoopt Nederlandse merkleding en kleding van het eigen label

... Modewinkel en modeontwerper **BARTINKI** zich heeft gevestigd op **KLARENDALSEWEG 150**



Beste kapster van Gelderland

Door Marije van den Bos

Op 9 september won KIM TROUERBACH de Kapsalon Award 2014, voor BESTE KAPSTER VAN GELDERLAND. Trots vertelt ze dat het bij deze award gaat om de beleving van de klant en dat ze er juist daarom zo blij mee is.

In juli zag Kim de oproep om mee te doen aan de Kapsalon Award 2014 op Facebook. Ze besloot zich aan te melden en ontving een link waardoor mensen op haar kapsalon konden stemmen. Kapsalons werden onder andere beoordeeld op professionaliteit, hygiëne en de kwaliteit van het advies dat ze geven. De stemmer had daarnaast ruimte voor 100 woorden om hun stem te motiveren. Kim eindigde met gemiddeld een 9,5!

Kim heeft geen gewone kapsalon. Haar kapsalon, **NWLOOKS**, is een **MOBIELE KAPSALON**. Dat betekent dat je niet naar haar toe gaat, maar dat zij naar jou toe komt. Waar en hoe laat je maar wilt! 's Ochtends, 's avonds, thuis, op je werk of in de tuin. Ze kan een heel gezin komen knippen en knipte ook al eens op een vriendinnenavond.

'Ik sta voor makkelijk, draagbaar haar. Kapsels waarvoor je geen half uur voor de spiegel moet staan. Ik knip het kapsel dat jij graag wilt en probeer je daarbij zo goed mogelijk te adviseren. Klanten kiezen voor mij omdat ik flexibel ben en omdat ik hele goede mond-op-mond-reclame en reviews (www.wiewathaar.nl - Nwlooks) heb.'

Kim heeft veel klanten in Klarendal waar ze zelf ook woont op de Klarendalseweg: 'Ik doe veel inspiratie op op de Klarendalseweg. Er lopen hier veel excentrieke mensen die zich heel modebewust kleden. Mensen die van aparte kleren, kleuren en kapsels houden. Ik heb wel eens aan iemand met heel gaaf haar gevraagd of ik een foto mocht maken.'

Ook heeft ze veel contact met andere ondernemers op de Klarendalseweg. 'Je helpt elkaar vanuit een soort goodwill', vertelt Kim. Zo deed zij zelf onlangs de haren van de modellen voor een modeshow van Mirte Engelhart.

Als Kim bij je komt knippen neemt ze alles zelf mee. Van mobiele wasbak tot een kleed voor onder je stoel waar het haar aan blijft kleven. De klant hoeft zich nergens druk om te maken. En na het knippen wordt alles netjes opgeruimd. 'Ik ben heel blij met wat ik heb. Ik vraag me af of ik gelukkig zou worden van steeds op dezelfde plek werken. De vrijheid die ik heb door op deze manier te werken vind ik heel lekker. Je maakt veel meer mee. En je zit nooit met de rotzooi van je collega-kappers.'

Voor meer informatie of een afspraak: WWW.NWLOOKS.NL



Foto: Dorothea Bil

Een dag werk, 1½ minuut film

Tekst: Zefanja Hoogers foto: Gerard Mulder

Vanaf MFC Klarendal tot aan de Kazernestraat was het maandag 29 september niet mogelijk te parkeren; alle parkeerplaatsen waren bezet voor de filmcrew van 'VENTOUX'. Een dag hectiek bovenaan het Dragonderspad, na acht uur 's avonds werd het weer rustig.

Ventoux is de bestseller uit 2013 van Bert Wagendorp die nu al verfilmd wordt. Ventoux is een roman over de vreugde, dramatiek en geheimen van vriendschap. Vier mannen die elkaar uit Zutphen kennen, vrienden van weleer, beklimmen op hun racefiets de Mont Ventoux, zoals ze dat 30 jaar geleden ook deden. Opnames worden dus vooral rondom die berg Ventoux in Frankrijk gemaakt, maar de flashbacks uit 1982 ergens in Nederland.

We vroegen Maaïke Boot van de productie hoe ze in Klarendal terecht waren gekomen. "Het is een combinatie van factoren en zijn vooral logistieke redenen, we maken ook opnames op de Posbank, in Steenderen en Giesbeek. Tussendoor moesten we een stedelijke scene draaien op een plek die lijkt op 1982; een plek waar niet veel is veranderd en zonder moderne huizen. Onze locatiescout rijdt rond, en op zoek naar een geschikte plek in Arnhem kwamen we hier uit!"

Dus geen illusies: als we op 26 maart 2015 naar de bioscoop gaan om de film Ventoux te bekijken, zijn de anderhalve minuut geschoten in Klarendal snél voorbij. Ze moeten dan trouwens ook nog Zutphen voorstellen...



In Memoriam - Asja Rasimovic

Onze buurtgenote Asja Rasimovic is nadat ze onwel werd tijdens een bezoek aan een vriendin, vrij plotseling overleden. Zij is op dinsdag 14 oktober begraven in Barneveld. Asha (in de foto's met rood vestje) is hier te zien nog in haar element tussen andere buurtbewoners tijdens een gezamenlijk ontbijt op het Peterplein.

Zij was een bescheiden karaktervolle vrouw van Bosnische afkomst, die altijd belangstelling had voor anderen hier in de buurt. Asha, we zullen jouw meellevende persoonlijkheid missen in het straatbeeld van de Noord Peterstraat.

Van jouw buurtgenoten



Herfst in Klarendal

Hoewel tot diep in oktober het qua kortemouwen-weer soms wel zomerleek, is het wel degelijk herfst.

En met de vele prachtige oude bomen in en rond de wijk met een prachtig zonnetje tussendoor, is het prachtig herfstbeelden maken... (3x prachtig)



De monumentale plataan in de Menno van Coehoornwijk

Brutale en waakzame ganzen bij de vijver tussen de Thomas à Kempislaan en de Bosweg

W I J K W I J Z E R

MFC Klarendal

MFC KLARENDAL

Voor bijna alle vroegere diensten van de Wijkwinkel, kunt u nu naar MFC Klarendal, Kazernplein 2, 6822ET Arnhem. Telefoon 026 – 377 20 50

U kunt er een kopje koffie drinken en u vindt daar **hondenpoepzakjes, plastic afvalzakken, foldermateriaal** en andere **informatie**. Ook het **bewonersoverleg** (vroeger wijkplatform) vindt er plaats. Alle informatie treft u op: WWW.KLARENDAL.NL/MFC.

OPBOUWERKER en **WIJKREGISSEUR** werken vanaf flexplekken in **MFC KLARENDAL**

OPBOUWERKER ROB KLINGEN:
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

WIJKREGISSEUR WENDY BEUKHOF:
wendy.beukhof@arnhem.nl 026 - 377 39 27

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke website: www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk

Bewonersoverleg



HET AFGELOPEN BEWONERSOVERLEG WAS OP WOENSDAG 29 OKTOBER VAN AF 20.00 UUR IN HET MFC KLARENDAL. DE BELANGRIJKSTE AGENDAPUNTEN WAREN:

Een tweetal financiële aanvragen van het **SPORTPUNT/WIJKCLUB KLARENDAL** en **BASISSCHOOL HET KUNSTRIJK**.

Door de **WIJKREGISSEUR** werd het laatste **FINANCIËLE OVERZICHT** in nieuwe stijl gepresenteerd. Dit is belangrijk voor de financiële situatie in 2015.

Daarnaast werd aandacht besteed aan het bespreken van een nieuwe opzet van de jaarlijkse **PLANTJESDAG** en hoe nu verder met de **"WIJKAUTO"** in 2015.

Bij de ingekomen stukken zit de **PROFIELSCHETS** voor een **NIEUWE VOORZITTER** en de opzet voor een **VOLKSOPERA** genaamd **"KLARET"**.

Nuttige nummers in de wijk

Bedrijf zoeken	Persoon zoeken
Wie zoekt u? (bijv: "Janssen")	Waar? (bijv: "Amsterdam")
Telefoonnummer zoeken	Klarendal

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do. 9:00-16:30u. tel. 443 34 35
hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u.
Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofdbureau 0900 - 8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
Oud Papier: Elke 2^e dinsdag van de maand
Ophaaldag plastic: zoek de afvalwijzer op www.arnhem.nl, voer uw postcode in en download hem
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongeren centrum De Mix: tel. 445 86 21, www.jongerencentrumdemix.nl
Volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99
De molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien
Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal, telefoon 377 20 63
Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld 06 167 592 02

Wie ben jij nou - Lilian van Klinken

Door Christel Olijslager

De uitspraak; 'Ik heb zoveel uren gemaakt dat ik tot aan december vrij kan zijn, maar dat gaat natuurlijk niet met het inloopcentrum,' typeert LILIAN VAN KLINKEN.

Deels zijn deze overuren ontstaan door ziekte van de buurtpastor en ze zeggen tegelijkertijd veel over de gedrevenheid van Lilian. Een vrouw met hart voor de zaak, iets dat een ieder die het **INLOOPCENTRUM AAN DE VAN SLICHTENHORSTSTRAAT** kent zal beamen. Natuurlijk is de van Slichtenhorststraat niet in ons wijk. Aangezien er wel veel bewoners naar 'de Kerk' komen, is een portret over Lilian en haar werkzaamheden zeker op zijn plek.

Sinds ze twee jaar geleden begon als presentie medewerker en coördinator van het inloopcentrum, steeg het aantal vrijwilligers van zo'n 40 naar 80 en is het aantal bezoekers opgelopen tot om en nabij 150 per week. Bezoekers uit de hele stad, waarbij ook veel uit Klarendal. De mensen die het centrum bezoeken zijn van allerlei pluimage. Lilian; 'De mensen die bij ons komen zijn hulpvrager en hulpverlener of hulpverlener en hulpvrager tegelijk. Uiteindelijk is het centrum er voor iedereen.'



Lilian werkt daarbij vanuit de presentie benadering. Wat is dat?

'Het is een benadering waarbij de criteria trouw, betrouwbaar zijn, aansluiten bij en vanuit een relatie werken centraal staan. Ieder mens heeft een bepaalde logica van waaruit hij of zij keuzes maakt. Als je die ontdekt kan je een probleem ook (of pas) aanpakken. Problemen variëren van het hebben van schulden, gewetensnood, ongedierte hebben of alleen zijn, geen plek waar je naar toe kunt en ga zo maar door. Mensen kunnen bij ons zijn wie ze zijn. Daarbij denken wij; iedereen kan Christus wezen.'

Wat is er in het centrum zoal te bieden?

'Op maandag kun je bij ons **eten**, op dinsdag, donderdag en vrijdag is er **inloop** van 10.00 – 12.00 uur waar je **koffie** kan drinken of de **krant** kan lezen of een **spelletje** doen. Op vrijdag kun je **zingen** met het koor en eens per maand is er een **eet club** op dinsdag. Daarnaast hebben we nog een **buurtservice** bestaande uit een **klusgroep** die je kunnen helpen als je niet zo'n groot netwerk hebt maar wel een klus.

Een **buurtmaatjes project** bestaande uit vrijwilligers die bezoeken afleggen bij allerlei mensen die daar behoefte aan hebben omdat ze zelf niet zoveel bezoek meer krijgen. Een **babyproject**, een **voedselbank** uitgiftepunt, een **broodproject** en worden mensen die dat nodig hebben gekleed (want we hebben kleding en twee keer per jaar speelgoed).

Ook delen we **noodtassen** of **vastentassen** uit, dit jaar 175 stuks, hebben we een **schrijfproject**, een **soepfestijn** met Wijken voor Kunst en last but not least; een **handwerkgroep** voor vrouwen op de woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. Daar is nog heel veel plek.' Lilian stelt; 'We zijn eigenlijk een soort grootfamilie, zoals dat vroeger bestond. Via mond op mond reclame vinden mensen ons en met hen kijken wij naar wat er vooral wél kan.' Lilian werkt op projectbasis.

Volgend jaar hoort ze of ze mag doorgaan met haar mooie werk. Wij hopen van harte van wel. Go Lilian!



DE UIL IN DE WIEKEN

Al enige tijd is er een uil te zien op de wieken van de molen. Sommige mensen denken dat het om een echte uil gaat. Dit is niet het geval.

Deze natuurgelovige plastic uil plaatsen we in de wieken van de molen om de kauwen (kleine kraaien) af te schrikken. Zij verzamelen zich 's avonds in het hekwerk van de molen om er de nacht door te brengen, waarmee ze de stelling van de molen vervuilen met hun uitwerpselen.

In het begin heeft het goed geholpen. De vogels bleven weg. Ze zijn er in de loop van de tijd gewend aan geraakt en nu durven ze helaas weer te overnachten in de wieken.

Zondag 21 december is het MIDWINTER-WINTER op molen de Kroon. Ook dit jaar zullen er weer midwinterhoorns klinken vanaf de stelling van de molen.

De midwinterhoornspelers zullen vertellen over de traditie van de midwinterhoorn. In de molen is het sfeervol en gezellig. U kunt



genieten van de traditionele pannenkoeken en andere lekkernijen. Er is koffie, thee, glühwein, e.d. Ook zijn er diverse meelproducten te koop voor de thuisbaker. Wij geven u graag advies. Als het weer het toelaat zullen de molenaars demonstraties geven hoe de molen het graan maalt tot meel. De stelling van de molen is rond deze tijd versierd met lichtjes.

Wijkcentrum Klarendal Wijkcentrum Klarendal

Instuif

We zijn er al weer een tijdje op de woensdagen met de club, maar voor wie het nog niet wist: **ledere woensdag** (behalve in de vakanties) **Instuif voor kinderen van 4 t/m 12 jaar** (aparte Kleutergroepen, oudere kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals knutselen, koken en sporten) **Van 13.30 uur tot 15.30 uur** (vanaf 12.30 uur kun je al binnen komen en spellen spelen of knutselen)
Kosten zijn € 0,50 per keer



Sinterklaasfeest!!!

Het duurt nog eventjes voordat Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Nederland komen, maar wij hebben alvast gevraagd of Sinterklaas ons in het MFC Klarendal komt bezoeken! Zet het alvast in je agenda:
Woensdag 3 december, van 13.30 uur tot 15.30 uur, GROOT SINTERKLAASFEEST!!

Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar (eerste uur allerlei leuke activiteiten, tweede uur komt Sinterklaas op bezoek voor onze jongste deelnemers, de oudere kinderen gaan dan sporten)

Wat is het toch bijzonder!!!

Ongeveer een jaar geleden was het de tijd van afscheid nemen en verhuizen. Afscheid nemen van het oude **Wijkcentrum Klarendal** aan de Rappardstraat en verhuizen naar een gloednieuw **MFC aan het Kazernplein**. Door allerlei omstandigheden is het **Kinderwerk** uiteindelijk pas vanaf januari dit jaar echt clubs gaan draaien in het MFC. Wat was het een gedoe met verhuizen en regelen. Maar wat toch erg fijn was en is....kinderen en ouders weten ons nog steeds te vinden! We zijn blij dat de instuif en de andere clubs weer als vanouds draaien.



En wat vooral heel fijn en toch ook bijzonder is: het grootste deel van de **vrijwilligers** van het oude wijkcentrum zijn gewoon mee gegaan naar het MFC. En samen zetten we iedere week iets moois neer voor de kinderen uit de wijk! Dank daarvoor, lieve mensen!



Albert Heijn
Gewoon Albert Heijn
In
Bijzonder Klarendal

Klarendalseweg 139 026 - 442 24 63

coop

zeker zo goedkoop
als uw C1000

Ton Houser - Hommelseweg 1000

026 - 355 02 10

De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde

De winter komt er aan

De winter staat weer voor de deur. De Leuke Linde is natuurlijk gewoon geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00uur. Op zondag is de Speeltuon ook open, maar is er geen beheer aanwezig.

Facebook

De Leuke Linde is ook te vinden op facebook. www.facebook.com/deleukelinde. Voor informatie over de activiteiten, leuke foto's en nog veel meer... bezoek onze Facebookpagina.

Vrijwilliger krantenlopen gezocht

Al jaren halen de vrijwilligers van De Leuke Linde het oud papier op in Klarendal. Het geld dat ze hiermee ophalen wordt gestoken in activiteiten op De Leuke Linde. Wij zijn we hard opzoek naar iemand die ons wil komen ondersteunen met het ophalen van de kranten. Elke 2^{de} dinsdag van de maand wordt het oud papier in Klarendal opgehaald. Waarschijnlijk zal je 1 keer in de 2 maanden een avondje moeten lopen. Heb jij interesse of wil je meer informatie? Bel dan even naar Bouwspelplaats De Leuke Linde, 026 - 442 48 11



Basisschool Kunstrijk Basisschool Kunstrijk Basisschool Kunstrijk Basisschool Kunstrijk

Nieuws uit groep 2

Woensdag 1 oktober was de eerste **ouderbijeenkomst** van **Ik en Ko**. Docent **Jolanda** kwam uitleg geven aan de ouders hoe wij op school werken aan de taalontwikkeling van de kinderen en hoe de ouders hier thuis mee aan de slag kunnen gaan. Daarna zijn we aan het werk gegaan in de klas.

De vader en moeder van **Shalisha** waren er en de moeder van **Zofia** en de moeder van **Abel**. Alle ouders van **groep 2** zijn welkom! Het thema is 'feest' daarom hebben wij samen met de ouders en kinderen een verjaardagskalender gemaakt. De kinderen en ouders hebben het erg leuk gehad.

Nieuws uit groep 3

We zijn in **groep 3** natuurlijk elke dag met bezig met **lezen**. Maar deze week hebben we extra aandacht besteed aan boeken. Het leuke is, dat de kinderen steeds meer zelf boeken kunnen lezen. We hebben geleerd van **de heks van Dovenetel**, dat je van letters woorden kunt maken, van woorden zinnen en van die zinnen en verhaal. Hoe die heks eruit zag, zagen we tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek. Kinderen uit **groep 3** hebben prima **voorgelezen** in de klas en de kinderen van groep 3 hebben daarvan erg genoten.

De meeste kinderen zijn op dinsdag na schooltijd aan het oefenen voor de **Sinterklaasvoorstelling**. Ze kennen al 2 liedjes en er zijn al echte natuurtalenten ontdekt op het gebied van acteren.

Groeten van groep 3

Nieuws uit groep 7/8 Verlengde schooldag mountainbike

Hallo, groep 7/8 heeft laatst een verlengde schooldag mountainbikeles gehad. In het begin vond bijna de hele klas het gaaf om **mountainbikeles** te krijgen.

Nu nog steeds vind bijna de hele klas het leuk er doen veel kinderen van de klas mee zoals: **Melghior, Sefano, Amara, Daniel, Merwan, Eustacio, R.J., Leon en Roni** die doen allemaal mee ik denk ook dat ze graag willen dat het volgend jaar ook is en wij willen allemaal de begeleiders **Cars, Robin, Rowin** en alle andere begeleiders bedanken.

Groeten, Janice

