

In deze nazomer editie:



Klateral
pag. 3



Said Zahti
pag. 4



Wijken voor Kunst jubileert
pag. 4



De slag om Arnhem
pag. 5



Winkelcentrum Klarendal
pag. 6



Social Mile
pag. 7

en nog veel meer...

Van bruine kroeg Cheers naar Helder eetcafé

Door Paula Hubbers

Sinds 28 juli deze zomer zit op ROSEN-DAALSESTRAAT 279 HELDER EETCAFÉ gevestigd. De meeste Klarendallers zullen dit adres nog herkennen als de standplaats van café Cheers. Het is dus wel even wennen dat er na bijna 20 jaar opeens iets anders in dit mooie hoekpand zit! Reden genoeg om er even een kijkje te nemen..

In de week dat ondergetekende dat kijkje zou gaan nemen, leek de zomer al duidelijk voorbij. Regen, wind, storm; de herfst diende zich aan. Beetje jammer, want Helder eetcafé heeft een leuk terras, en dat zou dan niet gezellig uitgesteld staan. Maar wonder boven wonder; op de dag van onze afspraak brak de zon door; heldere hemel! Een bezoekje aan Helder past daar natuurlijk goed bij.

Wat direct opvalt als je voor het pand staat, is dat er ontzettend veel aan gedaan is. Het oogt nieuw, licht en open. Nadat ik hartelijk word ontvangen door eigenaren TOM en

MICHEL lichten ze toe: "Het verbouwen was nog een hele kluit. We hebben 80 tot 100 jaar aan ellende weg moeten halen." Het pand dateert uit 1897 en wordt sinds de tweede helft van de jaren '30 gebruikt als café. "Het was in al die tijd een echte donkere bruine kroeg geworden; we hebben de plafonds wel 8 keer moeten verven om de gele kleur van het vele gerook weg te kunnen werken!", lacht Michel.

Helder eetcafé is zelf absoluut geen bruine kroeg; het is een gezellig, toegankelijk eetcafé met een wekelijks wisselende menukaart vol met biologische, duurzame gerechten. "De eigenaren van Cheers gaven aan dat ze er niet meer zoveel zin in hadden; het bruine kroegleven is toch echt een beetje voorbij.", aldus Tom. "Mensen zoeken tegenwoordig goed eten in een moderne, fijne omgeving." Aan die wensen lijkt Helder zeker te voldoen!

Voor Tom en Michel is dit het eerste eigen horecaproject. De eerste vijf weken sinds de opening zijn goed verlopen. Ook de



aanwezigheid van de andere eetgelegenheden in Klarendal zien beide heren niet als probleem, maar eerder als de handige nabijheid van mede-ondernemers. Plannen voor de nabije toekomst hebben ze ook; zo willen ze de menukaart aanvullen met onder andere speciaalbieren, een high tea en een high wine. Daarnaast vindt eind september een benefietavond in Helder eetcafé plaats voor de KiKa kankerstichting onder het genot van een heerlijk diner.

Ondanks dat wij drietjes nu heerlijk genieten onder het zonnetje en de eerste weken erg goed zijn befallen, was de eerste dag dat deze nieuwe horecagelegenheid open ging erg spannend. "Op de dag dat we opende vond die enorme regenval plaats. Overall in Klarendal waren kelders volgelopen.", vertelt Michel ernstig. "Gelukkig hadden wij opmerkelijk weinig schade; niet noemenswaardig zelf! We kunnen dus wel zeggen dat we een geslaagde doop hebben gehad die eerste dag!", besluit Tom lachend. En ja, ook ik ben enthousiast over Helder eetcafé; Klarendal heeft er weer een leuk, uniek café bij!



Tom en Michel voor hun Helder eetcafé

Bloemenwinkel Monfleuri verzorgt fraaie bloemencreaties voor elke gelegenheid

Door Jos Peters

Bloemenwinkel 'MONFLEURI' is al een aantal maanden open. In een mooi hoekpand aan de Klarendalse weg heeft MADDY BEEKHUIZEN haar gezellige winkel gevestigd.

Mogelijk bent u, net als ik, in die maanden ook al binnen geweest om een prachtige bos bloemen te kopen. En merkte u ook dat u van die bos bloemen lang plezier had? Maddy: "Wanneer ik bloemen inkoop, let ik altijd op de houdbaarheid van de bloemen. Zijn ze vers en passen ze in het seizoen dat er is? Ik werk het liefst met biologische bloemen; behalve in de winter, want dan komen alle bloemen uit de kas."

Maddy vertelt dat zij als kind al gefascineerd was door bloemen, en een logische stap was dan ook om een bloemisterijopleiding te volgen. Maddy: "Daarna heb ik een kantoorbaan gekregen bij een bedrijf, maar werkte ik in het weekend gratis bij een bloemisterij om ervaring op te doen. Dat was bij een bloemisterij op de Steenstraat, waar het werk van hoog niveau was en ik veel kon leren. Dat heb ik tien jaar gedaan. Mijn vriend heeft me over de streep getrokken om een eigen bedrijf te gaan beginnen; hij vond dat ik na mijn werk vaak moe was, wat afgemat."

Maddy heeft bewust gekozen voor Klarendal om daar haar winkel te beginnen. Maddy: "Ik vind dat de binnenstad eigenlijk weinig sfeer heeft; de grote bloemisterijketens zorgen voor veel concurrentie. In Klarendal heb je creatieve bewoners en bedrijfjes en heb ik contact met mijn buurtbewoners en met andere ondernemers. Als voorbeeld kun je een bruiloft nemen; Eva Luna couture verzorgt de bruidskleding, edelsmid Mirjam Twaalfhoven zorgt voor de ringen en ik zorg voor een mooie aankleding met bloemen. Hoewel ik met mijn bloemenwinkel niet echt een directe link heb met de mode, ben ik er op deze manier wel bij betrokken. Het is fijn dat het hier wat laagdrempelig is." Naast bruiloften verzorgt Maddy ook bloemen bij begravenissen. Ze werkt hiervoor ondermeer samen met de natuurbegraafplaats in Arnhem. Maddy: "Ik vind het mooi wat bloemen kunnen bijdragen aan vreugde en kunnen troosten bij verdriet. Ik ben blij dat ik in Klarendal mijn plek heb gevonden."

'MONFLEURI', KLARENDALSEWEG 34
Tel. 026 - 848 16 94 Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag van 13.00 - 18.00, woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00, zaterdag van 10.00- 17.00 uur. Maddy heeft ook een mooie website waar u haar werk kan zien: WWW.MONFLEURI.NL



Maddy aan het werk in haar Monfleuri

Het GEZONDHEIDSCENTRUM ONDER DE LINDEN organiseert elke maand een open inloopavond: HET GEZONDHEIDSCAFÉ.

Het gezondheidscafé is voor geïnteresseerde wijkgenoten, patiënten en andere belangstellenden. Er wordt informatie gegeven door medewerkers van het Gezondheidscentrum over actuele thema's en de bedoeling is om naar aanleiding hiervan met elkaar in gesprek te komen. De avonden worden gehouden op de laatste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30. De entree is gratis.

Thema's van dit najaar zullen zijn:
Kinderen en angst 24 september Esther Beldman (kinder- en jongeretherapeut) en Anneke Jansen (fysiotherapeut en orthopedagogische hulp).

Bloedonderzoek en het belang van de vitamines D en B12 29 oktober S.H.O. Verpleegkundige en Barbera Bischof, huisarts Therapeuticum Aquamarijn.

Wat betekent de Overgang voor mij? 26 november Inge Spel, huisarts, Ilse Tomassen acupuncturist, Hannie Bakker, biografisch coach.

Locatie: Gezondheidscentrum Onder de Linden, Onder de Linden 21

~ Redactioneel ~

De zomer is voorbij, dat moge duidelijk zijn. Vanaf 28 juli barste het los met een spectaculair noodweer. Weliswaar bijna twee maanden geleden, maar zó machtig dat we er toch even op terug blikken. De hele maand augustus had ook de kampen met veel regen. Speeldorp had daar last van, de tuintjes ook en de natuur is sowieso wat in de war: de wegen zijn alweer voorzien van herfstbladeren en als je niet uitkijkt op het terras bij Caspar dan eet je de bomenbladeren ook op die in je gerecht vallen.

Precies 70 jaar geleden in de herfst van 1944 hadden Arnhemmers veel grotere problemen. Er vielen bommen en de stad veranderde in een spookstad; ieder een evacueerde. Meerdere evenementen deze maand staan daar bij stil, en ook wij hebben nog wat lokale verhalen van 70 jaar oud bij elkaar kunnen sprokkelen om stil te staan bij de Slag om Arnhem. De wereld draait dan door, maar teuglijken moet ook soms.

Inleveren van kopy

Uiterlijk woensdag kopij 13 oktober

Kopij ontvangen we het liefst per e-mail (wijkkrant@klarendal.nl). Ingeleverde teksten moeten in Word worden aangeleverd, digitale foto's in een zo hoog mogelijke resolutie.

Verspreiding van de krant vanaf 30 okt.

~ Colofon ~



WIJKKRANT KLARENDAL is een uitgave van het Wijkplatform

REDACTIE-LEDEN Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, Jan Brugman, Helga van Ree, Paula Hubbers, Christel Olijslager, Sabine Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van den Bos.

BEZORGERS Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik
KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

E-MAIL wijkkrant@klarendal.nl

INTERNET www.klarendal.nl

SWOA viert 'Dag van de Ouderen'!!

Op 1 oktober a.s. viert SWOA met u de jaarlijkse Dag van de Ouderen in MFC Klarendal.

Om 14.00 uur bent u van harte welkom voor koffie/thee met een stukje gebak. Om 14.30 uur zal het optreden beginnen van een Chinese dansgroep en dit zal opgevolgd worden door een modeshow. De viering is geheel kosteloos. U mag dit niet missen; neem ook uw burens gezellig mee! Tot dan!

Rommelmarkt, opbrengst voor de kleintjes onder ons

Carnavalsvereniging de Molshopen organiseert wederom een rommelmarkt in Café Petersberg aan de Hommelseweg 294 te Arnhem.

Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober, zowel binnen alsmede buiten. Beide dagen zijn vrij toegankelijk en geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede voor de kinderen ten behoeve van het Sinterklaasfeest e/o het kindercarnaval.

Bibliobus bij MFC Klarendal

De standplaats van de bibliobus in Klarendal is per 1 augustus 2014 verzet naar de dinsdagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur.

Uitvaartbeurs op zondag 12 oktober in Memorarium

In oktober wordt er in samenwerking met Memorarium Gelderland door Abreptus Uitvaartverzorging een uitvaartbeurs georganiseerd. Op deze dag is er informatie over alles rondom een afscheid.

Een uitvaartverzorger is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tevens is er een notaris aanwezig om vragen over onder andere testamenten te beantwoorden. Buiten zijn rouwauto's opgesteld waaronder een Fiat 500 kinderrouwauto. Een aantal kunstenaars zijn aanwezig om onder andere de mogelijkheden van een portret in diverse vormen te laten zien. Daarnaast worden er uitvaarkisten en uitvaarttenten getoond.

De uitvaartbeurs is op zondag 12 oktober van 11.00 tot 17.00 uur aan de Verlengde Hoflaan 74 (voormalige Sint-Janskerk) in Arnhem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (026) - 362 36 99 of via info@abreptus.nl.

De Leuke Linde verliest een vertrouwd gezicht

Op dinsdag 12 augustus bereikte ons het bericht dat oma Rina, zoals ze door een ieder genoemd werd op de speeltuin en het Speeldorp, was overleden.

Het was voor ons als bestuur en vrijwilligers van de Leuke Linde en Speeldorp een grote schok.

We verliezen in oma Rina (Rina Willemsen Veldkamp) een van de markante vrijwilligers van de Leuke Linde en van Speeldorp Klarendal. Meer dan tientallen jaren stond ze voor de wijk Klarendal klaar en met haar 83 jaar was ze nog steeds actief op de bouwspiegelplaats en was ze een van de gezichten van onze tuin.



Oma Rina bedankt voor uw inzet, betrokkenheid, liefde en gewoon je aanwezigheid. We zullen je warmte missen.

Bouwspiegelplaats de Leuke Linde en Speeldorp Klarendal

Ron Onstein

Een gje op Klarendal



GERARD MULDER maakt voor elke wijkkrant een tekening van een (on) opvallende plek in de wijk. Als u die plek herkent, maakt u kans op een waardebon van €10,- te besteden bij **JOCHEM'S VISHANDEL**, donderdag en zaterdag te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal. Daarvoor moet u de bon invullen en afgeven bij **MFC Klarendal - Kazerneplein 2** (ter hoogte van Klarendalseweg 193, het oude kazerneterrein).

De oplossing van de krant 4 was **DE LINDENHEUVEL**. De winnaar is **RANDY BIJLAND** woonachtig op het Leeuwensteinplein. **GEFELICITEERD!** Doe mee en breng uw bon vandaag nog weg! Uw oplossing moet uiterlijk maandag 13 oktober in ons bezit zijn.

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS!

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon:

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal - Kazerneplein 2 voor 13 oktober.

hendry de boer
yildiz cenik
liane van etten
astrid habib-portier
assia huber
jan hein van rijswijk
mieke van willigen
advocaten

advokatenkollektiefsloetstraat

huur
personen- en familierecht
arbeid
vreemdelingenrecht en asiel
uitkeringen
studiefinanciering
strafrecht
wsnp
ambtenarenrecht

maandag tm vrijdag
09.30 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur
inloopspreekuur
maandag 17.30 uur - 19.30 uur

sloetstraat 69
6821 cp arnhem
026 445 44 42

www.advokatenkollektiefsloetstraat.nl

We verwelkomen je graag in onze praktijk om je te begeleiden tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Met de grootste zorg voor jou, je partner én jullie kindje.

NU ook spreekuur op onder de Linden 21-5

Aanmelden kan via www.verloskundigenarnhem.nl of op 026 - 44 22 662

verloskundigen
Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

Abreptus
Uitvaartverzorging

Voor een uitvaart op maat, rekening houdend met de financiële mogelijkheden in Arnhem en omgeving. Werkt met alle verzekeringen.

Zondag 12 oktober van 11.00 tot 17.00 uur nodigen wij u uit voor de uitvaartbeurs in het Memorarium aan de Verlengde Hoflaan 74.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 - 53 448 234
www.abreptus.nl - info@abreptus.nl

Geef uzelf een kans!

rūnijssel

- Alfabetisering
- Inburgeringstraject
- Staatsexamen I
- Staatsexamen II
- Niveauperhoging NT2
- Taal op het werk
- Nederlands en digitale vaardigheden op maat
- Rekenen en digitale vaardigheden op maat
- Oudertrainingen i.s.m peuterspeelzalen en basisscholen

Meer weten? Bel of kom langs!
Rijn IJssel Educatie & Integratie
Utrechtsestraat 40/42, Arnhem
026 31 292 00
www.rijnijssel.nl/arnhem

Klateral

Door Helga van Ree

Alweer een beetje opgedroogd? Het is even geleden, het moment dat Klarendal op 28 juli veranderde in een wildwaterbaan. De nasleep zou naar verwachting groot zijn. 'Weken werk...' schreef de Gelderlander de dag erna. Dat zouden de gemeente Arnhem en de drie grote woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal naar verwachting hebben om alle schade door de wolkbreuk te herstellen.

De problemen kwamen niet alleen door de omvang van de mega-hoosbuien, maar ook door de magere zomerbezetting. Die vakantietijd zorgde er dan ook weer voor dat er plezier aan beleefd werd...

PLAFOND INGEZAKT

Volkshuisvesting Arnhem werd van de woningbouwverenigingen het zwaarst getroffen. Bij de corporatie kwamen meer dan 1.000 meldingen van huurders binnen, waarvan er 300 uit Klarendal, dat zwaar werd getroffen door de hoosbui. Medewerker Ad van Arkel van Volkshuisvesting meldt:

'De meest voorkomende klachtenmeldingen bij Volkshuisvesting na de gigantische wateroverlast eind juli in Klarendal betroffen verstopte dakgoten, overstromingen putten en hemelwater-afvoeren omdat de riolering het vele water niet kon verwerken. In de Koolstraat, Rosendaalsestraat en Akkerstraat kwam er water van boven naar beneden onder de voordeuren door. In de Willemstraat kwam een plafond naar beneden. In de Klarendalseweg kwam rioolwater naar boven via de WC en put. In de Hovenierstraat ontstond een gat in de schuur door het wegspoelen van grond. In het wegdek van de Klarendalseweg vormde zich ook een groot gat omdat er grond was weggespoeld.'

INBOEDELVERZEKERING...?

Op diverse plekken liepen kelders onder en inboedels schade op. Sommige huurders hadden geen inboedelverzekering. Maar de meeste gelukkig wel en die zijn naar verluid, goed geholpen. Inmiddels zijn van de 300 klachtenmeldingen, op enkele na, vrijwel alle meldingen opgelost en hersteld.



Er is een oproep gedaan op Facebook om ons beeldmateriaal te leveren. En daar is massaal op gereageerd, we kregen er te veel... We hebben gekozen voor een foto van Linne Jansz gemaakt aan de Sonsbeeksingel. Maar iedereen dank!

ARNHEMS NATSTE PLEK

Of dit soort buien in de toekomst regelmatig voorkomen, daarover zijn de geleerden het nog niet eens. Wel berekende weerbureau MeteoGroup in Wageningen dat Arnhem en omgeving dit jaar de natste plek van Nederland is. Volgens het instituut is er tussen de 150 en 180 millimeter te veel regen gevallen. Dit overschot aan neerslag wordt bepaald door de verdamping af te trekken van de hoeveelheid gevallen regen, gemeten tussen 1 april en 1 oktober. Augustus droeg daar ook zeker nog zijn steentje aan bij. Die maand viel er in Arnhem 170 mm regen. Nog geen record. Dat werd gevestigd in 2006, toen er gemiddeld 180 mm regen viel, landelijk gezien.

WAT HEEFT DE GEMEENTE GEDAAN?

Door Vivienne van Sante
stadsdeelmanager Noord en Noordwest
cluster Openbare Ruimte / Wijkonderhoud

Op 28 juli kwamen bij gemeente Arnhem vanuit Klarendal ca. 30 meldingen binnen van acute problemen van de hoosbui.

Voor heel Arnhem waren dit er ca. 200 stuks. De weken daaropvolgend kwamen er in Arnhem dagelijks er 2 a 3 nieuwe

meldingen m.b.t. de hoosbui, bijvoorbeeld door een riool dat alsnog verzakte.

De prioriteit tijdens de hoosbui lag om de stad zo veilig mogelijk te houden: wegafzettingen waar het onveilig was, bijvoorbeeld waar riooldeksels omhoog gedrukt werden zoals op de Hommelseweg. Wegafzettingen waar het onveilig was omdat er teveel water was, zoals op een deel van de Velperweg en het Elly Lamakersplantsoen. Ook zijn bomen die over de weg gevallen zijn meteen weggezaagd, zoals op de Bosweg. Vanaf die middag is het herstelwerk meteen begonnen. Op diverse plaatsen wordt slib uit de straatkolken (putjes) verwijderd. Om de gaten in bestratingen en verzakkingen te repareren zijn 2 à 3 rioolploegen en een extra stratenmakersploeg aan het werk gegaan.

WAT GAAT DE GEMEENTE NOG DOEN?

De Gemeente geeft nu hoge prioriteit aan een analyse van de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Het is daarna een politieke keuze wat aangepakt kan gaan worden. De melders en de wijk worden in een later stadium, we streven vóór eind september, per brief geïnformeerd hoe verder.

Vrijwilligersgala 2014

Op zaterdag 8 november 2014 vindt voor de achtste keer het Arnheems Vrijwilligersgala plaats in Musis Sacrum. Het gala is in 2007 in het leven geroepen om iets terug te doen voor onze Arnhemse vrijwilligers: mensen die zich onvoorwaardelijk inzetten voor anderen.

VOOR WIE IS HET ARNHEMS VRIJWILLIGERSGALA?

Het Arnheems Vrijwilligersgala is voor alle vrijwilligers in Arnhem: of je nu een keer per week helpt in de bibliotheek van het ziekenhuis of elke dag op de school van je kinderen in actie komt, de training van de jongste jeugd van de sportclub regelt, de wijkkrant bezorgt, het maakt niet uit.

DE IKRA AWARD: ARNHEMSE VRIJWILLIGERSPRIJS

Elk jaar wordt er een doelgroep geselecteerd die extra het zonnetje wordt gezet. In 2014 is dat de groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het thema WIJ[K] IN BEWEGING.

Wanneer u vindt dat een persoon, een groep of een initiatief binnen dit thema heel bijzonder is, kunt u dit tot 15 oktober 2014 nomineren voor de Ikra Award.

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN VOOR HET VRIJWILLIGERSGALA?

Aanmelden kan via de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk verricht. Alle Arnhemse instellingen die werken met meerdere vrijwilligers, nemen centraal de toegangskaarten bij ons af en verspreiden ze onder de aangemelde vrijwilligers. Als centraal aanmelden om welke reden dan ook niet gaat, individueel aanmelden kan ook: bezoekers@arnhemsvrijwilligersgala.nl. Geef u dan wel door wat voor vrijwilligerswerk u doet en voor welke instelling of persoon. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 oktober 2014.

WAT KOSTEN DE KAARTEN?

Elke vrijwilliger heeft recht op twee gratis toegangskaarten.

MEER INFORMATIE

Meer info over het Arnheems Vrijwilligersgala kunt u zien op onze website: www.arnhemsvrijwilligersgala.nl of stuur een Email naar bezoekers@arnhemsvrijwilligersgala.nl

Buurtbemiddeling

Door Christel Olijslager

Je wilt slapen of rustig een boek of krant lezen maar je burens maken dat onmogelijk. Harde muziek, eindeloos verbouwen en zagen of boren, geschreeuw en geruzie, tot laat kletsen met vrienden, rookoverlast van vuren of bbq's. Wie kent dat niet? We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Maar wat als het een structureel probleem wordt of is? En er niet met je burens te praten valt. Wij vroegen u of u er wel eens mee te maken hebt en kregen informatie van **STELLA DEN HOEDT VAN BUURTBEMIDDELING**.

**BUURT
BEMIDDELING
ARNHEM**

WAT IS DAT EIGENLIJK, BUURTBEMIDDELING?

Stella; 'Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar burens en buurtgenoten hun conflicten kunnen oplossen mbv vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze bemiddelaars zijn opgeleid om te bemiddelen tussen burens. Zij helpen burens weer met elkaar te praten, samen oplossingen te bedenken en duidelijke afspraken te maken.

Het doel is dat iedereen plezierig kan wonen. De meeste bewoners die buurtbemiddeling benaderen worden verwezen door een instantie als de politie, de woningbouw of een andere maatschappelijk organisatie. Maar je kan als bewoner ook zelf de telefoon ter hand nemen. Het nummer is **026 - 351 99 41**. Het is een gratis service voor alle bewoners van de gemeente Arnhem.'

WORDT ER VEEL GEBRUIK GEMAAKT VAN DE INZET VAN BUURTBEMIDDELING?

Stella; 'In 2013 zijn er vanuit heel Arnhem 160 meldingen bij ons binnengekomen, waarvan 14 uit Klarendal. Hiervan is uiteindelijk ruim 70% op een positieve manier afgerond, gezien vanuit de beleving van de bewoners. Dat blijft natuurlijk ons belangrijkste uitgangspunt. Het komt niet altijd tot een bemiddelingsgesprek. Het komt ook geregeld voor dat er al een positieve beweging in de communicatie komt alleen al door het feit dat wij er bij betrokken zijn.

Onze kracht is dat wij neutraal zijn en blijven, vaak voelen beide partijen zich serieus genomen door ons. Klarendal staat dit jaar - en ook vorig jaar - in de top 5 van de wijken met de meeste meldingen. De top 4 van de meldingen vorig jaar was

geluidsoverlast door personen, gevolgd door geluidsoverlast door apparatuur. Een verstoord relatie en schelden wordt ook vaak genoemd. Op 4 staat de overlast door dieren.'

EN WAT VINDEN BUURTBEWONERS HERVÉ EN ZACHARIAS ERVAN?

Hervé staat te praten met een buurtgenoot. 'Overlast? Ja van die loeiende sirene op maandag. Verder eigenlijk niet. Vroeger had je nog wel eens van die auto's met enorme speakers achterin die door de wijk scheurde, maar dat is ook uit geloof ik', zegt hij lachend. 'Iedereen lijkt wat meer timide, komt misschien wel door de crisis?' Ook Zacharias zegt van burengerucht geen last te hebben. 'Onder de Linden, waar ik woon, is eigenlijk een heel rustig straatje.' Oh, zegt



Buurtbewoner Zacharias



hij dan; 'we hebben wel last van die hondendrollen op straat. Soms ligt er ineens een enorme drol voor de deur of op de stoep. Of rotzooi bij de containers.' Is het misschien toch rustiger aan het worden in onze wijk dan?

Stella van buurtbemiddeling heeft hoe dan ook een tip; 'Laat een conflict niet te hoog oplopen. Neem tijdig contact op met je burens voordat het uit de hand gaat lopen. Ook een vroegtijdige melding bij buurtbemiddeling vergroot de kansen op een goede afloop.'



Buurtbewoner Hervé

Loop eens binnen bij MFC Klarendal – Wijkclub Klarendal

Door Yvonne Verlinde

Eind 2013 betrokken langzaam oude vertrouwde partners én nieuwe het **MFC VAN KLARENDAL** aan – nieuw adres – Kazerneplein 2. Wijkkrant Klarendal polst in 2014 bij gebruikers en bezoekers hun bevindingen in dit spiksplinternieuwe gebouw. **SKAR, KINDERWERK, WIJKCLUB KLARENDAL, KICKBOXSCHOOL FRED ROYERS, BASISCHOOL KUNSTRIJK, DE RECHTSWINKEL** – ze komen allemaal aan bod. Deze keer **WIJKCLUB KLARENDAL/ SINT MARTEN** – voorheen Sportpunt Klarendal.

Wijkclub Klarendal - St. Marten, nieuwe naam en nieuwe locatie, maar coördinator **SAÏD ZAHTI** is al 14 jaar actief met sport en spel in Klarendal. Hij wilde het verenigingsleven terugbrengen in de wijk en heeft daarom een sportvereniging opgericht voor en door wijkbewoners. Saïd ziet de Wijkclub als een opstap naar een vereniging binnen of buiten Klarendal. Het geeft deelnemers de kans om te kennis te maken met alle aspecten van een vereniging: actief bezig zijn, samen leuke dingen doen, maar ook contributie betalen, op tijd komen, afspraken nakomen, kortom omgaan met verplichtingen.

Wijkclub Klarendal - St. Marten is ondergebracht bij Stichtingen Wijkclubsarnhem, waaronder nu ook drie Wijkclubs in andere wijken vallen. De coördinatoren van deze wijkclubs zitten bij elkaar om van elkaar te leren. Wijkclub Klarendal - St. Marten is daarbij wel de voorloper. Saïd heeft hier laten dat het concept werkt. Als coördinator regelt hij alles van A tot Z: ledenadministratie, begeleiding stagiaires, samenwerking met andere organisaties,



Saïd Zahti van Wijkclub Klarendal/Sint Marten

verenigingen en scholen. Voor een vereniging met 500 leden een hoop werk. Hij is dan ook op zoek naar vrijwilligers die hem kunnen ondersteunen. De Wijkclub maakt al dankbaar gebruik van enthousiaste vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten, maar er is ook plek voor mensen die bijvoorbeeld ondersteunen bij de ledenadministratie en het binnenhalen van geld.

De financiën blijven namelijk toch een van de zorgen. De Wijkclub maakt kosten voor onder andere zaalhuur, sportmateriaal, pasjes en wanneer nodig professionele trainers. Saïd wil de contributie echter laag houden. Leden betalen nu €6 per maand en dat is voor sommigen alles wat ze kunnen missen.

De verhuizing naar het MFC is voor Saïd

een grote opluchting. "Het is fijn om een thuisbasis te hebben, dit scheelt een hoop tijd en energie." Hiervoor waren de activiteiten verdeeld over 8 locaties en fietste Saïd overal naar toe om de vinger aan de pols te houden. Af en toe zijn er nog wat kinderziekten, maar ze worden goed gehoord en de sfeer en samenwerking tussen de verschillende bewoners van het MFC is goed.

Ook na 14 jaar heeft Saïd nog steeds ambities voor de Wijkclub: "Ik blijf verder ontwikkelen". Zo wil hij wil graag een ontmoetingsplek opzetten waar leden na de activiteiten nog wat kunnen drinken en napraten.

Alle informatie over de Wijkclub vindt je op WWW.WIJKCLUBKLARENDAL.NL

Wie ben jij nou? Kaltoum Asouit

Door Christel Olijslager



We interviewen de vijftientigjarige, prachtige, **KALTOUM ASOUIT**. U weet wel; die jonge vrouw die je met een stralende lach verwelkomt als je een boodschap bij Appie gaat doen. Zij is dan voor sommige een bekende in de wijk, blijkt. Als we een kopje koffie drinken zegt een voorbijganger tegen haar zegt; 'Hey, een bekend gezicht!' Kaltoum; 'Ik wordt vaak herkend als ik door de wijk loop en dat komt door mijn werk bij AH.' Niet zo gek aangezien Kaltoum daar al sinds haar zestiende werkt.

Wordt je niet na drie jaar ontslagen?

'Klopt, vaak wel, maar ze zijn altijd tevreden over mij geweest en zodoende werk ik er nog steeds. Eerst op de zaterdag, later wat meer. Nu ik een jaar geleden ben afgestudeerd en helaas geen werk kan vinden, ben ik nog meer gaan werken. Nu zit ik op zo'n twaalf uur per week.'

Ik kan mij niet herinneren dat je er al zo lang werkt. Hoe kan dat?

'Vijf jaar geleden ben ik na veel wikkens en wegen een hoofddoek gaan dragen. Dat ziet er natuurlijk anders uit. Het was heel eng om te doen. Ik was bang voor de reacties van mensen. Die waren heel verschillend. Sommige mensen vonden het niks en zeiden; zet dat ding alsjeblieft af. Anderen vonden het mijn eigen beslissing en steunde mij daar in. Dat sommige mensen, met wie ik veel omging, mij ineens negeerde vond ik verschrikkelijk. Ze keken mij niet meer aan en spreken niet meer met mij. Daar wordt ik verdrietig van.'

Kaltoum woont vanaf kleins af aan – ze was negen maanden toen ze in Klarendal kwam wonen – in de Agnietenstraat. 'Een fijne plek in een fijn huis. Ik woon graag in deze buurt, we hebben hier altijd met plezier gewoond. Ik heb vijf broers en drie zussen. Ons huis is groot maar we moesten natuurlijk wel een kamer delen. Inmiddels zijn we nog maar met drie kinderen thuis en heb ik sinds zeven jaar een eigen kamer. Het bevalt mij goed thuis. En, het is vanuit mijn cultuur ook gewoon om thuis te blijven tot je gaat trouwen. Dus dat doe ik ook. Misschien dat ik dan Arnhem verlaat maar ik wil in elk geval wel in Nederland blijven wonen! We zijn als familie erg close en zien elkaar veel. Natuurlijk heb ik ook vriendinnen buiten mijn familie om, dat is wel belangrijk.'

Wat zoekt Kaltoum voor werk?

'Ik heb pedagogisch werk gestudeerd en zou graag met peuters werken. Dat is echt mijn doelgroep. Helaas zijn er de laatste tijd veel peuterspeelzalen dicht gegaan of wordt er flink bezuinigd. Mijn stage plek is bijvoorbeeld al dicht. Ik ben nu aan het nadenken over mijn verdere toekomst. Misschien ga ik wel leren voor kraamverpleegster. Dat lijkt me ook leuk. Ik hoop wel dat er iets goeds komt. Op mijn huidige werk heb ik aangegeven dat ik ondertussen wel wat meer uren wil draaien, ik heb nu zoveel tijd.'

De wijkkrant wenst Kaltoum succes bij haar verdere loopbaan.

10 jaar Wijken voor Kunst

Wij weten dat delen van Klarendal de wijkkrant ná 21 september op de mat zullen krijgen. Toch willen we iets kwijt over het jubileum van dit jaar...

In 2005 werd de eerste editie van Wijken voor Kunst georganiseerd. En eigenlijk is er aan het concept heel weinig veranderd. Wijkbewoners uit Klarendal, Sint Marten, later kwamen daar ook Sonsbeekkwartier en Spoorhoek bij, werden uitgenodigd om hun kunst te laten zien. Of zij nu professionele makers waren of amateurkunstenaars, dat maakte niet uit. Dingen maken was wat hen bond, dat moest worden getoond. Aan de buurt en aan de stad.

Met een aantal groepsexposities op grotere locaties, dansgroepen en wat zich verder aandienende, plus een kunstmarkt op een autovrije Hommelseweg, was de eer-

ste manifestatie een feit. En een succes; vooral de mogelijkheid tot kennismaking van wijkbewoners met hun kunstmakende burens werd als heel waardevol ervaren. Wijken voor Kunst is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wijkbreed podium waarin de ontmoeting centraal staat: tussen wijkbewoners en hun creatieve burens, tussen hen en de omgeving. De meeste deelnemers melden zich via open inschrijving, verrassend is dat er elk jaar weer nieuwe namen bijzitten. Een aantal vrijwilligers die in 2005 startte, is nog steeds elk jaar druk met de organisatie. Na de eerste editie werd een stichting opgericht, er zijn sindsdien verschillende projecten uitgewerkt.

Dit jaar dus voor de tiende keer. Speciaal voor deze editie organiseert op de zondag van Wijken voor Kunst een route langs 10



locaties 'waar iets gaat gebeuren' in het kader van het project 'De Postbodemologen'. Ook op het podium op zondag bij Atlanta spelen dit jaar 10 bands. De oplevering van het wijkplein van Klarendal bij het MFC en de Kazerne wordt ook feestelijk gevierd met een speciaal programma van de gebruikers van het plein. Er komt een openlucht-huiskamer en een buitenpodium met verschillende optredens, er zijn allerlei exposities in de gebouwen rondom het plein en ook óp het Kazerneplein.

Er zijn veel minder open ateliers dan 10 jaar geleden en ook veel minder ruimtes voor groepsexposities: op die locaties zijn nu woningen, modewinkels of andere zaken. Sommige dingen zijn veranderd. De opzet van Wijken voor Kunst niet: elkaar laten zien wat je maakt.

Kijk op WWW.WIJKENVOORKUNST.NL en veel leuker: de **FACEBOOKPAGINA** - met voor degenen die deze krant ná het weekend van 20 en 21 september ontvangen vást een terugblik in beelden!



De Wijk Danst! bij de oude toneelschool in 2013. Foto: Zefanja Hoogers

DE SLAG OM ARNHEM - 70 JAAR GELEDEN

Op 17 september 1944 begon de slag om Arnhem. Klarendal was op meerdere plekken eerder in februari 1941 óók al eens gebombardeerd en daar waren slachtoffers gevallen. De geallieerden probeerden in september 1944 de door Duitsers bezette kazernes in Arnhem te bombarderen, maar dat ging niet helemaal goed. De bommen vielen in de omgeving van de Menno van Coehoornkazerne en nog meer burgers troffen de dood. Vlak daarna, om te voorkomen dat er Arnhemse verzetsmensen en burgers de geallieerden

zouden helpen, kwam de bezetter met een bevel tot evacuatie. Binnen vijf dagen was de stad leeg.

De redactie van Wijkkrant Klarendal heeft 70 jaar na dato nog een aantal verhalen kunnen verzamelen uit die tijd. Met bijdrages van Christel Olijslager, Helga van Ree en Peter Bloemendaal.

MIEP VERHOEF

Miep Verhoef, geboren in 1929, woont vanaf dat zij twee jaar is aan de Klarenbeekstraat. Soms in het bovenhuis, nu woont zij beneden. Haar zoon woont in het bovenhuis met zijn vrouw. Bij de evacuatie was Miep 15 jaar. "Ik kan me niet meer alles herinneren van die tijd, het is zo lang geleden. Wat ik wel weet is dat wij naar Bussum moesten van de Duitsers. Omdat het niet veilig was in Arnhem. We zaten daar bij kennissen van mijn moeders broer. Dat was een gezin dat 12 kinderen had. Moet je nagaan, kwamen wij, mijn ouders, broer, grootmoeder en ik daar ook nog eens bij. Soms was er wat te eten en soms niks. Daar had je het gewoon maar mee te doen.

Toen we terug mochten naar Arnhem en ik de straat in liep, wist ik niet wat ik zag. Van alle huizen waren de ramen er uit en er was een grote krater voor de deur. Daar was een bom of een granaat gevallen. Ons eigen huis was onherkenbaar. Al het linnengoed was weg, veel meubilair was stuk en op tafel – ik zal het nooit vergeten – stonden wel 20 theepotten! Waarom? vraag je je af. Maar ja, we zullen het nooit weten. Die oorlogstijd dat was een hele moeilijke tijd hoor. En toch was het ook een prettige tijd. En weet je waarom dat was? Omdat we allemaal gelijk waren. Dat was er zo mooi aan!"

DOORTJE VAN GALEN

Doortje van Galen (73) woont haar hele leven al in Klarendal. Ze was vier toen haar ouders moesten evacueren. "Ik heb geen heel scherpe herinneringen, maar zie wel voor me dat ik met mijn moeder en kleine zusje- die toen een baby was- in een bootje moest. We gingen richting Giesbeek, hoorde ik later. Die boot zat voor mijn gevoel propvol mensen en ik was zo bang dat hij zou omslaan. Van angst kroop ik onder de rok van mijn moeder. Mijn vader zat niet in de boot. Die liep langs de kant met een kar met daarop onze kachel. Nu klinkt dat wat raar misschien, maar dat was in die tijd een groot goed."

MEVROUW STINISSEN

Mevrouw Stinissen (81) woont al jaren in Klarendal, waarvan de laatste 28 jaar in de West Peterstraat. Tijdens de evacuatie was ze tien jaar oud en woonde ze nog aan de Kolenmarkt. Ze was nummer vier in een gezin van tien kinderen. "We woonden dicht bij de kazerne aan het Gele Rijdersplein. Toen die kazerne door de Duitsers werd ingenomen, werd daar flink bij geschoten. We konden onderduiken in de kelder van ijssalon Venetië, maar op een bepaald moment moesten we daar weg. Mijn vader kocht snel een handkar en daarmee vertrokken we, richting Breukelen. De kinderen die konden lopen, moesten lopen. De rest mocht op de kar. We droegen de kleren die we die dag aanhadden. Slapen deden we 's nachts in de bosjes en om eten schooiden we bij boeren onderweg. Wat brood, een stukje kaas of spek. Wel tegen bonnen natuurlijk.

Eenmaal in Breukelen bleek er geen woonruimte beschikbaar. We moesten door naar Friesland. Daar werd ons gezin opgesplitst. Er was meestal maar voor één persoon plek op een boerderij. Ik kwam in Hallumerhoek terecht. Ik herinner me vooral dat ik kaalgeschoren werd. We zaten onder de vlooiën en neten! Ik zag mijn familie weer toen we teruggingen; dit keer in een vrachtwagen van het leger. In Arnhem was ons huis nog heel en onbewoond. Van de rest van de stad was niet veel meer over...."

Toch gebeurde er in die puinstad ook iets moois. Mevrouw Stinissen liep er op 14-jarige leeftijd haar grote liefde tegen het lijf. "Hij had me al gezien toen we in die stoet richting Breukelen gingen. Nu hij me hier in de stad weer zag, raakten we aan de praat. We kregen verkering en trouwden toen ik negentien was. In ons zestigjarig huwelijk kregen we samen tien kinderen. Helaas is mijn man anderhalf jaar geleden overleden."



"Slapen deden we 's nachts in de bosjes en om eten schooiden we bij boeren onderweg"

VRIJWILLIGERS HULPPOST KLARENDAL 1944

Via de **FACEBOOK PAGINA 'OUD ARNHEM'** kregen wij het volgende verhaal: het verhaal over een heldhaftige groep Arnhemers, die in Klarendal in de oorlogsjaren vrijwillig een hulppost bemanden als onderdeel van de in 1939 opgerichte Lucht Beschermings Dienst (LBD). De post was ingericht in een toenmalig schooltje aan de Klarendalseweg. In september 1944 kreeg het team te maken met de gevolgen voor de burgerbevolking van de Slag om Arnhem. Vooral het bombardement op de Menno van Coehoornkazerne bezorgde deze vrijwilligers handen vol werk. De kazerne werd amper geraakt, maar de wijken in de aanliegroute des te meer. Het schooltje raakte gevuld met slachtoffers die het team links en rechts uit de getroffen wijken ophaalde. Ook de eerste doden werden in het schooltje binnengebracht.

Tot aan de evacuatie van de stad hebben zij, soms met gevaar voor eigen leven, Arnhemers geëvacueerd uit de gevechtszones. Zij waren daarbij gekleed in een witte overall met witte helm met rood kruis, en droegen steeds een grote duidelijk zichtbare Rode Kruis-vlag. Uiteindelijk moest ook deze groep Arnhem verlaten. Zij kwamen via het Diaconessenhuis en het Openluchtmuseum terecht in Kamp Schut in Ede. Van daaruit zetten zij hun werk voort.

De inzender van dit verhaal, **GEERT STARINK**, steekt het tot op de dag van vandaag dat deze groep heldhaftige vrijwilligers nooit is gedecoreerd voor hun prachtige werk. Zijn vader, die onderdeel uitmaakte van de groep, en de rest van de groep hebben nooit een bedankje gehad. Geert weet dat het de vrijwilligers van de Klarendalse hulppost er na de oorlog niet om te doen was een onderscheiding of eerbetoon te ontvangen: „Maar een stukje waardering en erkenning zouden ze zeker hebben gewaardeerd. Ik zou zo graag zien dat deze mensen de eer krijgen die hun toekomst, en dat hun verhaal bewaard wordt voor de toekomstige generaties”



Op de foto het team vrijwilligers van de Hulppost Klarendal; v.l.n.r. staand: **Toos Opdam, Jan de Wit, Tim Huetink, Frank Onnekink, Maarten van Sante, Ko Brugmans, Thijs Starink en Harry Frielink**. Zittend: **Lettie de Wit, Corry van Beersum, Ans Brugmans en Annie Lemstra**. **Harry Frielink**, destijds 14 jaar, voegde zich pas in Kamp Schut in Ede bij het team. Hij deed vooral verkenningstaken omdat hij als jongen met zijn tengere postuur makkelijk langs de Duitse posten kon glippen.

Significant detail op deze foto vormen de wit geschilderde Britse parahelmen: deze zaten comfortabeler maar mochten rondom Arnhem niet gebruikt worden. Toen de groep net als alle Arnhemers moest evacueren hebben zij deze helmen toch meegenomen met alle risico's van dien. De foto is gemaakt op 24 oktober 1944.

Meer verhalen, óók uit Klarendal, zijn te vinden op www.airbornememories.nl/verhalen

SINT JANSKERKSTRAAT:



Een jaar geleden leverde **meneer Pas** uit Elderveld ons deze foto's van een gebombardeerde Sint Janskerkstraat. Meer beelden van een verwoeste wijk zijn te vinden op WWW.HISTORISCHKLARENDAL.NL

WINKELN IN HET VERLEDEN EN NU Door Sabine Roelofs en Marije van den Bos

Winkelen, in de openlucht of in een winkelcentrum, het is iets heel ouds eigenlijk. Ons Winkelcentrum Klarendal viert over twee jaar alweer zijn twintigste verjaardag. Maar ook daarvoor was winkelen een item in Klarendal.

Als we teruggaan naar de oorsprong van een winkelcentrum dan belanden we zelfs in de 10e eeuw. De Grote Bazaar van Isphahan was grotendeels overdekt. En in 1819 werd in Londen de Burlington Arcade geopend. Amerika liep achter, maar gelukkig 9 jaar later had het land ook een winkelcentrum ofwel shopping mall zoals ze daar heten. Italië volgde in 1860. Maar wanneer spreken we nou van een winkelcentrum? De Van Dale is kort maar krachtig: groot aantal winkels bij elkaar. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1846 gebouwd onder de naam Les Galeries Saint Hubert in Brussel.

Winkelen in Klarendal gaat terug naar 1926. Bij het spoorwegtalud aan de Sonsbeeksingel

herrees een winkelgalerij. Een exclusief centrum moest het worden om zo ook bezoekers uit andere wijken te trekken. 18 winkels kwamen er die moesten concurreren met de winkels aan de zuidkant van het spoor. Dus met indrukwekkende gevels en luchtreclame werd het publiek gelokt. En het publiek had heel wat te kiezen in Klarendal, in 1960 waren er 16 verschillende zaken waar bloemen werden verkocht, 25 cafés en 32 bakkers. Naast de winkelgalerij waren de winkels gevestigd op veel straathoeken. De galerij beleefde hoogtijdagen maar in 1980 werd het gesloopt vanwege de plannen voor spoorverbreding. Verplaatsing was nog niet aan de orde. In de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw werd het zuidelijke deel van de wijk grootschalig gesaneerd vanwege stadsvernieuwing.

En zo verscheen in het najaar van 1996 Winkelcentrum Klarendal. Een gedeelte van de Militaire bakkerij werd hiervoor gesloopt. Daar zitten en komen weer nieuwe ondernemers in!

De militaire bakkerij vlak voor de sloop



Het militaire terrein aan de Klarendalseweg waar de sloop begint, 1995



Winkelcentrum Klarendal nu, met zowel oudbouw als nieuwbouw



DE BLOEMENWINKEL

WIE ZIJN JULLIE?

MARTINE VAN DER WART: Sinds 11 maart 2010 heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken door mijn bloemenwinkel **DE BLOEMENWINKEL** te openen op de Jacob Cremerstraat. Een soort van familiebedrijf. Ik ben wel de eigenaar maar ik krijg veel hulp van mijn man en schoonouders. En mijn schoonzus, waarmee ik op de Geitenkamp een bloemenwinkel had, werkt ook weer voor mij. En Ester, mijn vaste steun en toeverlaat, is ook een aantal dagen per week werkzaam in de winkel. Ik heb zo een fantastisch team om mij heen met zeer veel kennis en ervaring.

WAAROM MOETEN WIJ NAAR DE BLOEMENWINKEL GAAN?

Naast bloemen en planten bied ik een breed scala aan woonaccessoires, cadeauartikelen en kinderartikelen aan. Voor ieders wat wils. Wij verzorgen ook rouwwerk en bruidswerk. En we zijn aangesloten bij Fleurop. Natuurlijk staat bij ons de klant centraal er is altijd een luister oer en tijd voor een gezellig praatje.

WAAROM KLARENDAL?

Anderhalf jaar geleden viel ons oog op het lege pand tegenover de Albert Heijn in het Winkelcentrum Klarendal. Een mooie locatie om onze bloemenwinkel voort te zetten dachten we. Maar het lege pand was te groot voor ons. Een half jaar geleden bleek het pand opgesplitst te kunnen worden zodat wij een gedeelte ervan konden huren. We hebben de knoop doorgehakt en zijn er voor gegaan. Klarendal is een echte volkswijk, net als de Geitenkamp waar ik ooit ben begonnen en waar ik mooie herinneringen aan heb. Ik houd van het persoonlijke contact wat past bij een volkswijk, er is altijd wat te vertellen en er gebeurt altijd wel iets. Ik heb de wijk Klarendal de afgelopen jaren zien veranderen. Met de komst van het mode kwartier zijn veel lege pandjes nieuw leven in geblazen. Je ziet de wijk voorruit gaan, dat is mooi. Ondernemers willen zich graag vestigen in Klarendal.

WAT VERWACHTEN JULLIE VAN KLARENDAL?

Naast de bloemen verkopen wij ook veel leuke bijproducten. Hierdoor hopen we een meerwaarde te zijn voor de wijk. Het is voor ons nu ook gissen en spannend hoe de wijk op ons zal reageren maar wij gaan er 100% voor en hebben er alle vertrouwen in. Wij hopen dat de bewoners van Klarendal naar ons gaan komen voor een leuk bloemetje maar ook voor de gezelligheid en het stukje persoonlijke aandacht.



“Ik houd van het persoonlijke contact wat past bij een volkswijk, er is altijd wat te vertellen en er gebeurt altijd wel iets”

MANUELA



WIE BEN JIJ?

Ik ben **MANUELA VAN MEEGDENBURG**, 20 jaar oud! Ik woon al mijn hele leven in Arnhem. Mijn kapsalon is een eenmanszaak. Als het goed loopt wil ik wel personeel gaan aannemen. Je kunt hier binnen lopen zonder afspraak. Ik ben 6 dagen in de week geopend, ik ben alleen dicht op zondag. Donderdagavond houd ik koopavond. Ik heb alle diploma's, dus ik kan alles. Ik vind alles ook leuk: knippen, stylen en kleuren!

WAAROM MOETEN WIJ NAAR MANUELA GAAN?

Vanwege de leuke prijzen, ik ben modern, ik zit vol ideeën en denk graag mee over welk kapsel goed bij iemand past. Je kunt ook komen voor advies over wat goed is voor je haar. Ik verkoop verschillende haarproducten, zoals styling producten, maskers, shampoo. En vanwege de gezellige huiskamersfeer natuurlijk!

WAAROM KLARENDAL?

Ik heb heel bewust voor Klarendal gekozen. Ik vind de mensen zo leuk hier. Ze komen altijd een praatje maken, er gebeurt altijd wat, er zijn altijd mensen op straat. Ik wil niet op mijn tenen hoeven lopen, me hoger voordoen dan ik ben. Hier in Klarendal heb ik het gevoel dat ik gewoon mezelf kan zijn. En toen zag ik dit pandje en was ik helemaal verliefd!

WAT VERWACHT JE VAN KLARENDAL?

Dat iedereen zijn haar komt laten knippen natuurlijk! Maar mensen zijn ook welkom voor een praatje of een bakje koffie. Het moet natuurlijk geen hanghoek worden, maar het mag wel gezellig zijn.

OP DAT MOMENT KOMT DE MOEDER VAN MANUELA AANLOPEN, ZIJ VULT NOG AAN:

Klarendal is echt een wijk voor mijn dochter. Het is zo gezellig hier, mensen staan open voor een praatje. Manuela moet je tussen de normale mensen zetten, zij voelt zich niet op haar gemak tussen de chique mensen. Hier kan ze gewoon zichzelf zijn.

W I J K W I J Z E R

Wijkwinkel Klarendal



De wijkwinkel bestaat niet meer in zijn oude hoedanigheid.

OPBOUWWERKER en **WIJKREGISSEUR** werken vanaf flexplekken in **MFC KLARENDAL**: Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem - telefoonnummer 026 - 377 20 50

U zult daar **HONDENPOEPZAKJES**, **PLASTIC AFVALZAKKEN** en **INFORMATIEF FOLDERMATERIAAL** kunnen vinden. Ook worden daar **BEWONERSOVERLEGGEN** gehouden.

OPBOUWWERKER ROB KLINGEN: r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

WIJKREGISSEUR WENDY BEUKHOF: wendy.beukhof@arnhem.nl
026 - 377 39 27

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke website: www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk

Bewonersoverleg



In het bewonersoverleg van 3 september 2014 heeft de **nieuwe wijkwethouder Henk Kok** zich voorgesteld. Het wijkwethouderschap van Klarendal zal Henk Kok met plezier gaan invullen.

De vroegere wijkmanager van Klarendal **Chris Zeevenhooven**, heeft naar aanleiding van de spelregels uitleg gegeven over het idee van de **kwaliteitszetel** in het bewonersoverleg. De uitleg heeft het bewonersoverleg niet bewogen de kwaliteitszetel in te voeren. Het **jongerenwerk van Stichting Rijnstad** heeft uitleg gegeven over de werkwijze met **PROPZ**. Om de uitleg te geven waren twee jongerenwerkers, twee vrijwilligers en de manager aanwezig. De nieuwe werkwijze werd noodzakelijk naar beëindiging van de samenwerking met het Kunstbedrijf.

De gespreksleider van het bewonersoverleg, **Carla Butzelaar** heeft helaas afscheid genomen. Het bewonersoverleg is daarom **op zoek naar een nieuwe gespreksleider**.

Het bewonersoverleg gaat nadenken over een **nieuwe opzet van de jaarlijkse plantjesdag**.

Nuttige nummers in de wijk



Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do. 9:00-16:30u. tel. 443 34 35

hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u.

Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofdbureau 0900 - 8844

Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)

Oud Papier: Elke 2^e dinsdag van de maand

Ophaaldag plastic: zoek de afvalwijzer op www.arnhem.nl, voer uw postcode in en download hem

Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl

Jongeren centrum De Mix: tel. 445 86 21, www.jongerencentrumdemix.nl

Volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99

De molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien

Wijkcentrum Klarendal: in MFC Klarendal - Kazerneplein 2

Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld

06 167 592 02

'Loop vooral een keertje mee!' - Social Mile

Tekst Marije van den Bos - Foto Dorethea Bil

Ruim een maand geleden zag ik het voorbij komen op Facebook: een gratis loopgroep op de woensdagavond in Klarendal! Nooit geweten dat deze bestond. Het verzamelpunt blijkt nota bene bij SUGAR HILL, nog geen 5 minuten van mijn huis. Omdat ik mijn eigen standaard rondje een beetje beu was en samen lopen nu eenmaal gezelliger is, nam ik de proef op de som.

De fluorescerende gele shirtjes vallen als eerst op, ik weet gelijk bij wie ik moet zijn. Ondanks de dreiging van een flinke regenbui staan er zo'n 14 mensen klaar om te gaan lopen. Ik ben niet de enige 'nieuwe'. Een andere jongen is ook voor het eerst. Vincent heeft vandaag de leiding en bepaald de route. Het looptempo is zo dat je nog in staat bent om een gesprekje te voeren met je buurman of buurvrouw. Via de wijk Sint Marten lopen we naar het Sonsbeekpark. De regen heeft ons dan allang 'te pakken'. We soppen met zijn allen in onze schoenen. Als ik nu in mijn eentje liep zou ik er misschien ontzettend van balen. Maar zo met z'n allen zien we er de lol van in en is het eigenlijk best lekker!

Kim Touerbach en Chantor Pascal van Beek zijn de initiatiefnemers. Kim begon een jaar geleden haar eigen kapsalon en doordat ze in de opstartfase zat had ze tijd over. Ze besloot om te gaan hardlopen. Het leek haar gezelliger om samen met andere mensen te lopen én om een stok achter de deur te hebben om te gaan lopen. Ze vroeg zich af of je zoiets als 'Arnhem Night Skate' ook zou kunnen opzetten voor hardlopen. Chantor had daar wel oren naar. Hij liep al ruim een jaar hard, wel eens met andere mensen, maar zeker

niet altijd. Het leek hem leuk om in een groep hard te lopen waar het niet ging om de prestaties, maar juist om het sociale aspect. Social Mile was geboren!

Om het concept uit te proberen nodigde Chantor en Kim een aantal vrienden uit. Dat beviel goed, dus liepen ze de week daarop weer. Vrienden hadden nu vrienden meegenomen, dus de tweede keer bestond de groep al gelijk uit 11 mensen. Er kwam een website en een facebook pagina. Inmiddels heeft Social Mile een vaste kern van zo'n 14 mensen. Maar elke week zijn er ook weer nieuwe mensen. Sommige blijven, sommige haken na een paar keer weer af. En dat is allemaal goed.

Eind april dit jaar won Social Mile bij de Sportverkiezing Arnhem in de categorie 'BESTE INITIATIEF VAN HET JAAR'. De jury roemde de laagdrempeligheid van Social Mile en dat je mee kan doen wanneer je wilt. Kim: 'Voor mij kwam de mooiste reactie van een jongen die op dat moment voor de tweede keer mee liep. Hij gaf aan dat hij Social Mile zo speciaal vond omdat het zo sociaal is. Dat had voor hem meer waarde dan dat het gratis is!'

Ondertussen lopen wij nog steeds in de stromende regen. Via de Wagnerweg, de Cattepoelseweg en de Bosweg lopen we de laatste kilometer door Park Klarenbeek. Eenmaal weer bij Sugar Hill hebben we er ruim zes kilometer op zitten. Tijd voor een drankje bij Sugar Hill. Want dat heeft bij de Social Mile net zoveel prioriteit als het lopen zelf. Mij is het goed bevallen. En namens Kim en Chantor: loop vooral een keertje mee!

SOCIAL MILE
Elke woensdag van 20.00 u - 21.00u, vertrek vanaf Sugar Hill www.socialmile.nl



MOLEN DE KROON

We hebben er weer een mooi seizoen opzitten. Na een afsluitende gezellige barbecue bij de molen en enkele weken rust zijn wij weer bezig met de opstart van het nieuwe seizoen. Helaas hebben we een tekort aan wat enthousiaste mensen die ons kunnen helpen. Vandaar dat we dit al eerder hebben laten weten maar de nood begint nu toch wel hoog te worden!

WINKELMEDEWERKER

Op de eerste plaats hebben wij plaats voor mannen en vrouwen die het leuk vinden om in de winkel te helpen bij het verkopen en vullen van zakjes meel. Enige belangstelling met wat je met dat meel kan doen strekt natuurlijk tot aanbeveling!

MOLENAAR IN OPLEIDING

Momenteel hebben we twee opgeleide molenaars. Deze werken allebei nagenoeg fulltime. Het zou mooi zijn als je tegen je pensioen loopt en een zinvolle bezigheid zoekt. Hierdoor zou de molen ook vaker kunnen draaien wat voor ieder die er



woont of op bezoek komt altijd een vrolijke indruk maakt. Uiteraard komen hier mannen en vrouwen voor in aanmerking.

PENNINGMEESTER

Voor het bestuur wordt er nog een penningmeester gezocht. Deze maakt deel uit van het bestuur maar is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Het spreekt voor zich dat enige ervaring met financiën vereist is. Nog belangrijker is ook om mee te denken en wellicht mee te doen om inkomsten voor de molen te vergaren zodat de molen zelfstandig in haar onderhoud kan voorzien.

Als je wat voelt voor een van deze functies kun je je opgeven bij **Monita Polman**, van Wijkwerkpalet. Zij is vaak te vinden op het MFC en telefonisch bereikbaar op 06 - 12951528

WORKSHOP BROODBAKKEN

Op zaterdag 25 oktober van 13:00 tot 16:00 uur komt **streekbakker Jorrit van Engen** met zijn mobiele houtoven naar de molen om een workshop broodbakken te geven. Je maakt kennis met het oeroude proces van broodbakken. Je krijgt uitleg over granen zoals spelt, tarwe, rogge, haver en het maken van natuurdesem. Tijdens het rijzen van het deeg wordt er gezamenlijk een broodmaaltijd gegeten. Kosten 50 euro p.p. incl. broodmaaltijd. In de molen ligt een informatiefolder.

Je kunt je opgeven in de Molenwinkel op vrijdagmiddag of zaterdagochtend of via de mail: korenmolendekroon@gmail.com

Wijkcentrum Klarendal Wijkcentrum Klarendal

Start kinderclubs MFC Klarendal

Vanaf woensdag 24 september start de **INSTUIF** weer. Van 12.30-13.30 uur is het inloop-uur. Dan kun je binnenkomen en je inschrijven voor de activiteiten van die middag. Ook is er plek om je boterham te eten en een spelletje te doen!

Van 13.30 - 15.30 uur zijn de hoofdactiviteiten. Je kunt kiezen uit verschillende activiteiten. Op één middag kun je 2 dingen doen. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld **koken, knutselen, sporten, drama**.

Als je wil sporten, moet je je sportschoenen meenemen! We hebben een **aparte kleutergroep**. De kleuters gaan knutselen en gymmen. Neem dus sportschoenen mee! Kosten zijn € 0,50 per kind.



In de vakanties gaat de instuif niet door, maar bieden we allerlei andere leuke activiteiten!

Vanaf donderdag 2 oktober starten de **MEIDENCLUBS** en **JONGENS-SPORTCLUB** weer! Wil je mee doen? Schrijf je dan snel in bij **Joyce**. Als je afgelopen jaar al op de club zat, hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

De meidenclub en jongensclub is iedere donderdag (behalve in de vakanties), van 18.45 uur tot 20.00 uur, en kost € 0,5 per keer.

De **KINDERDISCO is gestopt**. Deze zal dus niet meer om de week plaatsvinden in het MFC.

Wel gaan we met alle begeleiders nadenken over een ander soort disco (groot en klein) of andere activiteiten. **Heb je nog goede ideeën?** Laat het ons dan weten! Je mag langskomen in het MFC, je mag het ook aan **Joyce** op facebook laten weten; www.facebook.com/joyce.verhoef.545

In de **HERFSTVAKANTIE** gaan alle wekelijkse clubs niet door, maar zijn er vakantieactiviteiten. Let op de flyers en posters voor de info!



De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde De Leuke Linde

Speeldorp

De 41^{ste} Speeldorp is weer voorbij. We hebben weer een leuk Speeldorp achter de rug.

Speeldorp startte traditioneel met de openingkermis. De kinderen sprongen vol enthousiasme op de bungee trampoline en de Striker.

Ondanks de regen waren er vele bezoekers en met veel geluk was de waterdag geheel droog. De kinderen hebben heerlijk van de tobbebaan gegleden en door het schuimbad gedanst.

Ook de wensdag was een groot succes. De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt die op de veiling verkocht werd. Ook verschillende winkels hebben donaties gedaan voor de veiling. Dus met dank aan: de Coop, De Albert Heijn, Tabakzaak Simone, de Zeeman, Bakkerij Holleman. We hebben €550,- opgehaald voor Stichting Make A Wish!

Ook de tweede week Speeldorp was regenachtig, maar toch super gezellig! Op Bouwdag hebben de kinderen het kasteel afgebouwd. En bij de Talentenshow hebben kinderen uit de wijk al hun talenten getoond. Als vanouds hebben we Speeldorp afgesloten met Circus Harlekino. Ook dit jaar was Speeldorp Klarendal weer een groot succes! Met dank aan alle begeleiders!!!

Het nieuwe seizoen

24 september starten we op De Leuke Linde het nieuwe seizoen. Maandag en dinsdag kan je spelen met de materialen van de speluitleen.

Op woensdag kan je komen spelen, er is elke woensdag iets anders te doen. Van voetbal tot tjoekbal en van circus activiteiten tot hockey.

Bekijk de facebook pagina voor actuele informatie.

Vrijwilliger krantenlopen gezocht

Al jaren halen de vrijwilligers van De Leuke Linde het oud papier op in Klarendal. Het geld dat ze hiermee ophalen wordt gestoken in activiteiten op De Leuke Linde.

Wij zijn we hard opzoek naar iemand die ons wil komen ondersteunen met het ophalen van de kranten.

Elke 2^{de} dinsdag van de maand wordt het oud papier in Klarendal opgehaald. Waarschijnlijk zal je 1 keer in de 2 maanden een avondje moeten lopen.

Heb jij interesse of wil je meer informatie? Bel dan even naar Bouwspelplaats De Leuke Linde en vraag naar Kitty 026 - 442 48 11 Facebook

De Leuke Linde is ook te vinden op facebook. www.facebook.com/deleukelinde. Voor informatie over de activiteiten, leuke foto's en nog veel meer... bezoek onze facebookpagina.



Sint Maarten theaterspel Sint Maarten theaterspel

Sint Maarten was een heilige die zijn mantel deelde met de armen. We vieren zijn naamdag elk jaar in november met een theaterspel en een lampionnenoptocht door de straten.

Op zaterdag 8 november is om 17.00 uur het Sint Maarten theaterspel door en voor kinderen in de Martinuskerk (Steenstraat 7, Arnhem). Zo zien en horen kinderen wie Martinus was.

Na het toneelspel klimt Sint Maarten op het paard en lopen we met lampionnen en muziek achter hem aan. We sluiten af met warme chocolademelk in de het Inloophuis aan de van Slichtenhorststraat.



Wil je meedoen? Vind je toneelspelen of muziek maken leuk?

En ben je ongeveer tussen 5 en 16 jaar? Ook je vriendjes en vriendinnetjes die je kent van school of sport mogen mee doen. Meedoen is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.eusebiusparochie.nl.

Aanmelden kan via kikali@eusebiusparochie.nl of via het secretariaat van St. Eusebius Parochie 026 - 442 45 67.

Je kunt je aanmelden tot 26 oktober.

Het Sint Maartenspel oefenen we op zondag 26 oktober en 2 november van 13.00- 16.00 uur. Op zaterdag 8 november is vanaf 13.30 de generale repetitie.

Uitvoering van het theaterspel is op zaterdag 8 november om 17.00 uur. Iedereen mag komen kijken. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Tot ziens!

De werkgroep Kikali (Kind Catechese Liturgie) van RK Parochie Sint Eusebius



Albert Heijn

Gewoon Albert Heijn
In
Bijzonder Klarendal

Klarendalseweg 139 026 - 442 24 63

coop

zeker zo goedkoop
als uw C1000

Ton Houser - Hommelseweg 1000

026 - 355 02 10